

Het goede en het kwetsbare van de Nashville-verklaring.

Het goede van de Nashvillerverklaring is dat het nog eens een keer onder woorden brengt wat de kerk al twintig eeuwen leert over huwelijk en seksualiteit. Vervolgens beginnen de beschietingen bijvoorbeeld door het verhaal scheef te trekken. Er zou staan dat homo's kunnen genezen. Dat staat er niet. Er zou staan dat homo's niet meer zo mogen zijn. Dat staat er ook niet. Door de vasthoudende opstelling van de politicus Cees van der Staay is de verklaring behoorlijk staande gebleven. We mogen God wel danken dat deze man het recht – om deze mening te hebben – vrijmoedig en verstandig verdedigde met de woorden: 'Mogen wij nog christen zijn?'

Het goede van de verklaring is dat we tegen elkaar moeten kunnen blijven zeggen wat we geloven en wat de implicaties zijn voor onze manier van leven. Als je namelijk niet meer openlijk kunt zeggen wat we geloven en hoe we zouden moeten leven dan moet iedereen zelf maar uitmaken hoe hij leeft en wat hij denkt. Dat mag een gevoel van vrijheid geven, het is niet wat God voorhad met de kerk. God geeft – door het bloed en de Geest van Zijn Zoon Jezus Christus – aan ieder mens de mogelijkheid om verzoening te ontvangen van de zonden en vernieuwing van de manier van denken en leven in toewijding aan God. God heeft ambtsdragers aan de kerk gegeven o.a. om toe te zien op het geloof en de levenswandel van de gelovigen. De opzieners moeten de lijn trekken tussen goed en kwaad en er op toezien dat mensen die lijn niet overgaan. Binnen de eigen kerkgemeenschap zal men dit nastreven als predikant en als ouderling en kerkenraad en synode in prediking en – wat we ouderwets noemen – de uitoefening van de tucht.

Het kwetsbare van de Nashville verklaring over kerkgrenzen heen is dat we met elkaar toch een soort van groep vormen – een machtsblok – hoe klein ook. Het onderstreept dat we *niet alleen* zijn. Het is een bemoediging voor ieder mens die dezelfde mening is toegedaan en die de kerk van de Heere Jezus toegenegen is. Het nadeel is dat een gelovig mens kwetsbaar is door alle andere mensen die ook deel uitmaken van deze groep. Wat als van der Staay zijn handtekening onder de verklaring had weggenomen? Wat als predikanten in actieve dienst hun naam uit de lijst halen omdat het vervelende repercussies voor hen heeft? Wie in termen van macht denkt is kwetsbaar. Wat als een *meerderheid* van de ondertekenaars de tekst wil veranderen op punten die voor u juist relevant zijn? Het punt is: kies je voor macht – hoe klein ook – dan ben je kwetsbaar voor alle zaken die je macht doen afkalven. Wat te doen? Ga uit van de kracht van de persoonlijke overtuiging en inzicht in de Bijbelse eschatologie.

De kracht van de persoonlijke overtuiging.

In de eindtijdsituatie – die het Joodse volk doormaakte in de tijd van Antiochus Epiphanes IV 167-164 v Chr. – waren er de zogenaamde 'verstandigen'. Dat waren mensen die – in die lastige situatie – een goede opstelling kozen en voor hun omgeving een werkelijke stimulans waren om hetzelfde te doen. Het gaat hier derhalve om een persoonlijke opstelling. Hoewel het om meer mensen ging, lijkt het erop dat 'de wijzen' – zoals ze ook wel genoemd worden – persoonlijk en niet in een groep opereerden. Daniël 11:33 *De verstandigen = masjkilim onder het volk zullen velen onderwijzen.* Daniël behoort zelf ook tot de *masjkilim*. Daniël 1. Die mensen kunnen blijkbaar ook struikelen – zie het tekstverband – maar goed dan gaat het om één persoon, die volgens Daniël ook weer kan opstaan en goed verdergaan. Dat *onderwijzen = bin* is een werkwoord dat veel voorkomt in Daniël. Het betekent 'inzicht geven in de Bijbelse Toekomstverwachting'. Dat laatste is zeker relevant.

Inzicht in de Bijbelse eschatologie

Behalve alles wat er mis kan gaan met groepsvorming en machtsdenken is het ook niet onbelangrijk om zich te realiseren hoe dicht we *de eindtijd* naderen. Als we Daniël mogen geloven is *de geloofsafval* een voorbode van *de eindtijd*. Lees Daniël 8. Ook de apostel Paulus meent dat een *geloofsafval over de breedte van deze wereld* voorafgaat aan de eindtijd. 2 Thessalonicenzen 2:3

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.

Tenslotte

Er is nog veel over te zeggen. Een ding mag duidelijk zijn; God geeft – bij geloofsafval wat Gods boosheid oproept – bij wijze van sanctie de tegenstanders van de kerk meer ruimte. Voor de mensen die in de Heere Jezus geloven en zich aan de geboden van God willen houden wordt het – naarmate deze ontwikkeling zich doorzet – lastiger. Mijn advies is:

1. Verwacht geen grote dingen. Het is al heel wat wanneer u zelf staande blijft om – met hulp van God – het Koninkrijk binnen te gaan.
2. Help anderen.

Drs. G de Lange, emerituspredikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Bennekom, januari 2019