

Ezechiël 5

1 En u, mensenkind, neem u een scherp zwaard. U moet dat voor uzelf als kappersscheermes gebruiken, en dat over uw hoofd en over uw baard laten gaan. Daarna moet u voor uzelf een weegschaal nemen en de haren verdelen.

2 Een derde deel moet u midden in de stad met vuur verbranden als de dagen van de belegering voorbij zijn, en een derde moet u nemen en met het zwaard daaromheen slaan, en een derde in de wind verstrooien, en Ik zal het zwaard achter hen trekken.

3 Een klein aantal daarvan moet u dan nemen en in de punten van uw mantel binden.

4 Dan moet u er nog meer van nemen en deze midden in het vuur werpen en die met vuur verbranden. Daaruit zal een vuur voortkomen tegen heel het huis van Israël.

5 Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem: Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet met landen eromheen.

6 Maar het was ongehoorzaam aan Mijn bepalingen, tot goddeloosheid toe, meer dan de heidenvolken, en aan Mijn verordeningen, meer dan de landen die eromheen zijn, want zij hebben Mijn bepalingen verworpen en in Mijn verordeningen zijn zij niet gegaan.

7 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw rumoer dat van de heidenvolken die rondom u zijn, nog heeft overtroffen, u in Mijn verordeningen niet gegaan bent, Mijn bepalingen niet gedaan hebt, zelfs niet gedaan hebt overeenkomstig de bepalingen van de heidenvolken die rondom u zijn,

8 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ál u, ja Ik! Ik zal in uw midden oordelen voltrekken voor de ogen van de heidenvolken.

9 Ik zal onder u doen wat Ik niet eerder gedaan heb en zoals Ik ook niet meer doen zal, vanwege al uw gruweldaden.

10 Daarom zullen in uw midden vaders hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal strafgerichten over u voltrekken en zal al wat van u overblijft, naar alle windstreken verstrooien.

11 Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u Mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden, daarom zal Ik u ook kaalscheren, u niet ontzien en zal Ik ook geen medelijden hebben.

12 Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen, en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken.

13 Dan zal Mijn toorn ten uitvoer gebracht worden en Ik zal Mijn grimmigheid op hen doen rusten en troost halen. Dan zullen zij weten dat Ík, de HEERE, in Mijn na-ijver heb gesproken, wanneer Ik Mijn grimmigheid tegen hen ten uitvoer gebracht heb.

14 Ik zal u tot een puinhoop maken en tot smaad onder de heidenvolken die rondom u zijn, voor de ogen van ieder die voorbijgaat.

15 Wanneer Ik over u strafgerichten voltrek in toorn, in grimmigheid en in grimmige bestraffingen, zullen de smaad en de hoon voor de heidenvolken die rondom u zijn, onderwijs en een reden tot ontzetting zijn. Ík, de HEERE, heb gesproken.

16 Wanneer Ik de boosaardige pijlen van de honger, die tot verderf leiden en die Ik afschiet om u te gronde te richten, op hen afschiet, zal Ik de honger over u doen toenemen en het u aan brood laten ontbreken.

17 Ik zal honger en wilde dieren, die u van kinderen beroven, over u zenden. Pest en bloedvergieten zullen onder u rondwaren. Ik zal het zwaard over u brengen. Ík, de HEERE, heb gesproken.

Ezechiël moet zijn haar en zijn baard afscheren

Het schouwspel dat Ezechiël in zijn huis van God moet opbouwen is nog niet compleet. Daar is een kleitablet waarop Ezechiël de plattegrond van Jeruzalem heeft ingetekend. Daaromheen aanvalswapens – mogelijk ook van klei – die tot uitdrukking brengen dat de stad belegerd wordt. Tussen de profeet – die op zijn linker- of rechterschouder ligt – en de belegerde stad staat een ijzeren bakplaat die scheiding brengt. De symboliek spreekt voor zich. Achter de schermen opereert de HEERE. Met de blote rechterarm die tegen de stad gericht is verbeeldt de profeet de macht van God Die Zich tegen Jeruzalem gekeerd heeft. Dit beeld wordt – bij wijze van spreken – ondertiteld met het Woord van God dat de profeet namens de HEERE over de belegerde stad uitspreekt. In Ezechiël 5 wordt aan dit beeld door de HEERE nog een element toegevoegd. De profeet moet een scherp zwaard nemen en bij zichzelf de baard en het hoofdhaar afscheren. Hij lijkt dan wel wat op een kapper waar het ook ongeveer zo toegaat. *Ezechiël 5:1 En u, mensenkind, neem u een scherp zwaard. U moet dat voor uzelf als kappersscheermes gebruiken, en dat over uw hoofd en over uw baard laten gaan.* Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen omdat het scherpe zwaard vermoedelijk niet die kwaliteit heeft die een kappersmes eigen is. Feitelijk is het diep vernederend wat de profeet zichzelf aan moet doen. De baard en de haardos zijn in Israël een symbool van de waardigheid van de man. Voorbeeld: Toen de koning van de Ammonieten – die door David gecondoleerd werd met het overlijden van zijn vader – de geste verkeerd opvatte en van de gedelegeerden de lange mantel half af liet knippen en de baard voor de helft liet afscheren werd dat door David als zo vernederend ervaren dat hij een oorlog begon. 2 Samuel 10 Kaalheid van hoofd en kin bij de man wordt door de mensen als zeer vernederend ervaren. Daar kwam nog bij dat Ezechiël van priesterlijke afkomst was en voor priesters was het al helemaal ‘not done’. Zelfs een kale plek op het hoofd maken – wat de mensen soms deden als teken van rouw – was door de HEERE verboden. *Leviticus 21:5 Priesters mogen op hun hoofd geen kale plek maken, de rand van hun baard niet afscheren en in hun lichaam geen inkervingen maken.* Met het knippen van het haar en de baard is de toon van dit hoofdstuk gezet. Het gaat in Ezechiël 5 over *vernedering*. Ezechiël draagt het lot van het volk. Maar datzelfde zal dus ook de inwoners van Jeruzalem overkomen. En dat allemaal vanwege de vernedering van de HEERE. Het volk Israël heeft de HEERE in Jeruzalem niet de eer toegebracht die Hem toekomt. Integendeel, ze hebben de HEERE hun God te schande gemaakt voor hun omgeving met hun afgoden. God accepteert dat niet. Ze zullen weten Wie Hij is. God straft Zijn volk zwaar totdat Zijn eer gewroken is. *Ezechiël 5:11 Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u Mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden, daarom zal Ik u ook kaalscheren, u niet ontzien en zal Ik ook geen medelijden hebben.*

Feitelijk is het diep vernederend wat de profeet zichzelf aan moet doen.

Te vuur en te zwaard

Het resultaat van de scheerbeurt was een hoopje haren van het hoofd en de baard. Voor die haren had de HEERE een bijzonder plan. Ezechiël moest de haren in drieën verdelen. Het kwam aardig precies want hij moest er een weegschaal bij gebruiken. *Ezechiël 5:1 Daarna moet u voor uzelf een weegschaal nemen en de haren verdelen.* Zwaar weegt het allemaal niet. Hij mag wel een gevoelige weegschaal gebruikt hebben en dan drie gelijke porties zien te maken, dat zal nog niet meevallen. Maar God heeft een plan met die haren. Ze staan voor de inwoners van Jeruzalem in de tijd waarop de stad wordt ingenomen. Vermoedelijk speelt het scheren van hoofd en baard pas aan het eind van de 430 dagen die Ezechiël voor een groot deel liggend op zijn linker- en rechterschouder heeft doorgebracht. Het moment waarop

Ezechiël deze opdracht moet uitvoeren staat er nadrukkelijk bij namelijk *als de dagen van de belegering voorbij zijn*. Op het moment waarop de vijand de stad binnenvalt gaat het snel. Veel inwoners van Jeruzalem zijn al omgekomen door de honger en de pest. Aan het eind van ons hoofdstuk maakt de HEERE dat ook duidelijk. Ezechiël 5:12 *Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen*. Het is maar een klein groepje dat het beleg overleeft; een paar honderd man die in ballingschap wordt gevoerd. Het beeld van de belegerde stad gaat echter niet over de ballingen. Bij ‘alle windstreken’ wordt – ook volgens Ezechiël zelf – gedacht aan de mensen die uit Jeruzalem wegvluchtten en ontkwamen. Ezechiël 17:21 *Ook de soldaten uit zijn leger die weten te vluchten zullen worden gedood, en zij die dan nog overblijven, zullen in alle windrichtingen worden verstrooid. Dan zullen jullie weten dat ik, de HEER, heb gesproken*. De nadruk ligt op het zwaard. Een deel van de inwoners vindt bij de val van Jeruzalem de dood in de stad. Ze komen om door het zwaard. Een ander deel ziet kans om te vluchten op het moment suprême. De helft van de vluchtelingen – waaronder veel militairen en de kring rondom koning – wordt gedood. De overigen vluchten alle kanten op. Ze duiken onder in de omliggende landen zoals Ammon en Moab en Edom. Later – als de rust enigszins is weergekeerd – keren zij terug uit hun schuilplaatsen. Maar rust vinden ze niet. De stad Jeruzalem wordt een maand later verwoest, de muren omvergehaald en de belangrijke gebouwen zoals de tempel en het paleis in de brand gestoken. Ezechiël 5:2 *Een derde deel moet u midden in de stad met vuur verbranden als de dagen van de belegering voorbij zijn, en een derde moet u nemen en met het zwaard daaromheen slaan, en een derde in de wind verstrooien, en ik zal het zwaard achter hen trekken*. We kennen uit Jeremia de wederwaardigheden van de kleine groep Joden die zich rondom Gedalja in Mizpa scharen. Die Gedalja is aangesteld door Babel om leiding te geven aan de mensen die achterblijven in het land. Maar dat gaat niet lang goed. Als Gedalja wordt vermoord en ook een aantal Chaldense militairen besluit de groep die uit Mizpa overgebleven is – tegen de zin van de HEERE – naar Egypte te vluchten uit angst voor represailles. In Egypte gaat het ook niet goed. Het is de lange arm van de koning van Babel die later dood en verderf zaait in de grote steden van Egypte. In Egypte blijft Jeremia als profeet optreden. Ook Baruch is erbij. Mogelijk zijn het mensen zoals Jeremia waarop de HEERE doelt als Hij spreekt van de haren die Ezechiël in de punt van zijn mantel moet binden. Ezechiël 5:3 *Een klein aantal daarvan moet u dan nemen en in de punten van uw mantel binden*. Zoals wij onze portemonnee bewaren in onze broekzak, zo wil God die mensen bewaren. Het gaat om de uitverkorenen. Zij vormen de rest, een overblijfsel van Israël. Een rest blijft gespaard. De profeet moet dat op een symbolische manier tot uitdrukking brengen.

Zoals wij onze portemonnee bewaren in onze broekzak, zo wil God die mensen bewaren.

De uitverkorenen en zij die er naast hebben gelegen

Een deel van de mensen die God wil sparen en bewaren, wordt er toch nog tussenuit gehaald. Ezechiël 5:4 *Dan moet u er nog meer van nemen en deze midden in het vuur werpen en die met vuur verbranden. Daaruit zal een vuur voortkomen tegen heel het huis van Israël*. In andere vertalingen komt beter tot uitdrukking dat Ezechiël van de haren die hij in zijn mantel opbergt inderdaad nog een deel moet nemen die verbrand wordt. Bijvoorbeeld de Statenvertaling en de Willibrordvertaling ‘*Maar een beetje haar moet u in een slip van uw kled opbergen. Toch moet u daarvan nog iets afnemen, het in het vuur werpen en daarin laten verbranden. Uit dat vuur zal een vlam overslaan naar het huis van Israël.*’ Zelfs onder die groep – die een bijzondere behandeling krijgen van de HEERE – bevinden zich dus nog mensen die de streep niet halen. Uit die groep moet Ezechiël namelijk symbolisch nog een aantal haren plukken en die verbranden. Wat zijn dat voor mensen? Johannes zou zeggen dat het er de schijn van had dat ze deel

uitmaakten van de uitverkorenen, maar in feite hebben ze er nooit bij gehoord. 1 Johannes 2:19 *Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.* Uitverkiezing heeft aan de ene kant iets onaantastbaars. Heeft God een mens uitverkoren dan kan het gek gaan in het leven van die mens, maar hij wordt gered door alles heen. Toch is uitverkiezing in de Bijbel niet een zekerheid die tot onverschilligheid of onachtzaamheid leidt. Een uitverkoren mens moet leven – in vertrouwen en gehoorzaamheid aan God – alsof alles van hem afhangt in het besef dat God het is die hem moet bewaren. Paulus zegt zoets in Filippenzen 2:12,13 *Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.* Een uitverkoren mens is altijd op zijn qui-vive. Nooit denkt zo iemand gemakzuchtig ‘dat het allemaal wel goed komt’. Het is ‘met vrees en beven’, zoals de apostel zegt en tegelijkertijd is er telkens opnieuw die bevestiging van Gods kant Die deze mens – hopelijk geldt dat ook voor u – bewaart bij de verlossing. In het licht van de noodzaak om God gehoorzaam te zijn kan iedereen – die er zijn gedachten over laat gaan – beseffen hoe ‘riskant’ die figuren zijn die behoren tot de groep uitverkorenen, maar het niet zijn. Zeker – zo verzekeren zij de trouwe aanhang van de Here Jezus – zij zien het belang van de gehoorzaamheid echt wel, maar op dit of dat punt – dat voor de tegenstanders zo belangrijk is – zien zij niet dat God daar nu zo zwaar aan tilt. Ze leggen de Bijbel anders uit, spelen teksten tegen elkaar uit of beroepen zich met het zwaar misbruikte woord ‘hermeneutiek’ op de uitzonderingen die God zogenaamd altijd maakt op de regels die Hij geeft. Het zijn riskante figuren omdat zij een serieuze indruk maken op hun orthodoxe omgeving terwijl ze het ‘aanlokkelijke perspectief’ hebben van een zienswijze die zowel door de ernstige als door de lichtvoetige mensen geaccepteerd zou kunnen worden. Het zijn leiders, die gemakkelijk kunnen verworden tot verleiders. Zo gaat de E.O. – die in het begin van zijn ontstaan een voorvechter was van de Bijbelse waarheid – nu voorop om wankele figuren te brengen tot inzichten die niet stroken met de Bijbel. Het zijn ogenschijnlijk nog altijd diep gelovige mensen, maar tegelijkertijd vallen ze bijvoorbeeld de wetenschap bij in de afwijzing van de schepping in zes dagen en komen ze in het gevele met de geest van de tijd door de acceptatie van homoseksualiteit. Op punten waar het christelijke geloof aangevochten wordt maken zij ruimte voor een manier van denken die goed valt bij de niet-gelovigen. Ze doen zich in deze wereld voor als mensen waar mee te praten valt. Ze zijn christen, maar niet zoals die en die. De scherpe puntjes halen ze eraf. We moeten beseffen dat de leiders onder grote druk staan. Het is kiezen of delen. Blijven ze bij hun Bijbelgetrouwe standpunten, dan wordt hen vriendelijk doch dringend te kennen gegeven dat ze beter kunnen opstappen. Veel van de christelijke ‘leiders’ van dit moment zijn verleiders – het is vervelend om te zeggen maar – anders zaten ze niet langer op die stoel. God geeft Ezechiël de opdracht uit het bosje haren dat hij in zijn mantel heeft opgeborgen – de uitverkorenen – enkele haren te halen en die te verbranden. Het is een brand die het begin vormt van de brand die zich vervolgens uitbreidt naar heel Israël. Ezechiël 5:4 *Dan moet u er nog meer van nemen en deze midden in het vuur werpen en die met vuur verbranden. Daaruit zal een vuur voortkomen tegen heel het huis van Israël.* ‘Het oordeel van God begint bij de kerk’, zou Petrus zeggen. God is heel strikt, om te beginnen met de zogenaamde orthodoxie. God pikt die mensen er uit die de grenzen te wijd trekken, om vervolgens het hele kerkvolk dat al te gemakkelijk achter de populaire leiders aanhuppelt, aan te pakken. 1 Petrus 4:17 *Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?* Om elkaar te bemoedigen en het licht van Gods genade niet te missen, moeten we er bij vertellen dat er uit de groep van ‘de verstandigen’ – uit de tijd

van het oordeel in Daniël 11 – ook mensen waren die struikelden, maar daarna weer op hun schreden terugkeerden. Dat kan dus, dat voortrekkers van de christelijke gemeenschap de mist ingaan, maar daarvan toch weer terugkeren en zich bekeren en gered worden. Daniël 11:34,35 *Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.* Die verstandige mensen in de tijd van Antiochus IV Epiphanes staan onder grote druk. Sommigen van hen gaan op hun gezicht, maar God loutert hen en reinigt hen en maakt hen zuiver wit. Ze leren van hun fouten, zeg maar.

<p>Veel van de christelijke 'leiders' van dit moment zijn verleiders – het is vervelend om te zeggen maar – anders zaten ze niet langer op die stoel.</p>
--

God laat Zijn tanden zien.

De straf die Ezechiël moet aankondigen liegt er niet om. Aanvankelijk – namelijk zolang de stad wordt belegerd – kan men misschien nog denken aan 'dreigen met een vonnis'. Maar als de 430 dagen om zijn slaat het noodlot toe. 1/3 van de inwoners van Jeruzalem wordt gedood door het zwaard. De rest wordt gedood op de vlucht uit de stad of vindt later de dood. Een kleine rest wordt gered, maar ook van die groep gaan nog een aantal voor de bijl. Het meest lastige van het verhaal is misschien wel dat we niet van een noodlot kunnen spreken. Het is namelijk God Zelf Die dit Zijn volk aandoet. Wie hier het woord 'meedogenloos' in de mond neemt, wordt niet tegengesproken. Het kan best zijn dat mensen afhaken op dit punt. Het zij zo. U mag gaan. Ik ga niet. Ik blijf. We lopen aan tegen het gegeven dat God niet alleen gezag heeft – of zou moeten hebben – maar Hij heeft ook de macht om Zijn gezag kracht bij te zetten. Laten we eerlijk zijn, er is geen instantie in deze wereld – of we het nu hebben over vaders en moeders of leraren of politiek en justitie of de overheid of over God – waar het gezag niet ondersteund wordt met macht. Als de ouders alleen maar zouden dreigen – nog eenmaal en je moet voor straf vroeg naar bed – en ze voegen de daad niet bij het woord dan verliezen elk gezag. Datzelfde geldt voor de overheid die volgens de HEERE 'het zwaard niet tevergeefs draagt'. Romeinen 13:4 *Zij is immers Gods dienaress, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienaress, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.* Ook voor God geldt dat Hij als Heer van alle Heren en Koning van alle koningen Zijn gezag met macht grondvest. Zoiets komt ook nogal duidelijk – als laatste waarschuwing – tot uitdrukking in Psalm 2:10-12 *Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!* Het symbool van het zwaard dat in ons hoofdstuk prominent aanwezig is, spreekt in dat opzicht boekdelen. We komen hier God tegen. God neemt de vernedering die Zijn volk Hem aandoet niet langer. Hij zal Zijn macht aan hen laten merken en hen een gevoelige afstraffing geven. Hij vernietigt hen bijna. Daarbij kent Hij geen genade. God laat niet met Zich spotten. Ezechiël 5:8,11 *Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal u, ja Ik! Ik zal in uw midden oordelen voltrekken voor de ogen van de heidenvolken. Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u Mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden, daarom zal Ik u ook kaalscheren, u niet ontzien en zal Ik ook geen medelijden hebben.* Het volk Israël permitteert zich dingen die ongekend zijn en ook totaal onverwacht. Als Israël een kind zou zijn zouden we spreken van totaal respectloos gedrag tegenover de ouders. Ze doen net alsof God een grote goede lobbies is waar je alles mee kunt uithalen, zonder dat hij boos wordt, maar zo is het niet. Ze

doen net alsof God niet bestaat. God doet toch niets. Je kunt doen wat je wilt er komt geen reactie. Ja, God stuurt Zijn profeten op je af en die laten merken dat de HEERE er niet van gediend is en dan wordt bedreigd met een oordeel, maar dat gebeurt zo vaak en dat duurt al zolang, dat oordeel komt niet meer. Het is grootspraak. Ten eerste zou God nooit Zijn eigen stad en Zijn eigen huis vernietigen, maar het is ook de vraag of Hij het zou kunnen, want Hij spreekt en er gebeurt niets.

Als Israël een kind zou zijn zouden we spreken van totaal respectloos gedrag tegenover de ouders.

De HEERE leeft en regeert tot in eeuwigheid

Bij het volk gaat het op een gegeven moment het ene oor in en het andere uit. Tijd voor de HEERE om Zijn gezag met Zijn macht te ondersteunen. Hij laat Zijn volk voelen dat Hij hun opstelling niet accepteert. Ze zullen ondervinden dat de HEERE leeft. De HEERE zweert NB bij Zijn leven dat Hij Zijn Woord in daden zal omzetten. Ezechiël 5:11 *Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE.* De HEERE zweert bij Zichzelf en bij het feit dat Hij de levende God is. De HEERE onderstreept Zijn Woord met een eed op Zijn bestaan. Het is een belangrijk punt. Dit gebeurt wel 16maal in het boek Ezechiël. Niet alleen het Joodse volk maar ook wij die uit de volken aan dit volk zijn toegevoegd moeten hier lering uit trekken. Dit is namelijk eens maar nooit weer. Op zo'n manier zal de HEERE Zijn volk niet meer straffen. Ezechiël 5:9 *Ik zal onder u doen wat Ik niet eerder gedaan heb en zoals Ik ook niet meer doen zal, vanwege al uw gruweldaden.* Iemand zal hier mogelijk vragen bij stellen en verwijzen naar de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 na Chr. of naar de holocaust van WOII, maar – hoewel verschrikkelijk in zijn impact – blijkbaar in veel opzichten is het toch anders dan de ballingschap in Babel. Maar zoals gezegd wij – christenen uit de Joden en christenen uit de heidenen – moeten hier lering uit trekken. Opnieuw dreigt God met het oordeel in het Nieuwe Testament. Ditmaal is het een eeuwig oordeel. Dat is het verschil maar er is ook een overeenkomst: Het een uitgesteld oordeel, net zoals dat bij de ballingschap in Israël het geval was. Ook bij ons is het opnieuw de vraag of wij Gods oordeel nog serieus nemen nu het zo lang op zich laat wachten. Zelfs in Petrus tijd zijn er al spotters, die door het uitblijven een loopje nemen met de ernst van de situatie. 2 Petrus 3:3,4 *Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.* In onze tijd denkt men de onheilspellende toekomst te kunnen wijzigen door het bestaan van de hel te ontkennen. Wat dat betreft zijn mensen ook wel simpele zielen; Als ze niet langer in God geloven gaan ze ervan uit dat Hij ook niet langer bestaat. Dat zou wel eens een hele grote vergissing kunnen zijn. God bestaat en Hij is geduldig, maar eenmaal zal Zijn oordeel over de hele aarde gaan. Anderen proberen met alle macht de deur van de hemel uit te breken en die van de hel ermee dicht te timmeren. Alle mensen zouden uiteindelijk gered worden is het nieuwe verhaal. De wens is de vader van de gedachte, maar een gelovig christen zou zo'n wens nooit onderschrijven. Uiteindelijk stemmen de gelovigen uit de Joden en de christenen van harte in met Gods oordeel. Openbaring 16:7 *En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.* In het Nieuwe Testament is Openbaring 14-19 gevuld om te vertellen van de uitvoering van het oordeel. Het is Christus Die met Zijn engelen een waar bloedbad aanricht op aarde. Van de goddelozen en de zondaren blijft niet veel over. Hun is eenzelfde lot beschoren als de duivel en zijn demonen, het beest en de draak en de stad het grote Babel en de hoer. Hun toekomst is de eeuwige hel. Maar voor de mensen die in de Here Jezus geloven en zich houden aan de geboden van God is de hemel weggelegd en eeuwig leven in de nabijheid van God. Openbaring 12:17 *En de draak werd toornig*

op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Dat is nog een punt dat maakt dat wij van harte instemmen met Gods oordeel, omdat....? Omdat God op die manier de waarheid en het recht handhaaft. God geeft een faire kans aan alle mensen op aarde om langs de weg van vergeving en vernieuwing door het offer van Christus gerechtvaardigd te worden en eerlijk te leven voor God en de mensen. Als het getal van de mensen die Gods Rijk binnengaan vol is, komt de HEERE met het oordeel en worden alle machten en mensen die de verkeerde kant hebben gekozen voor altijd opgeborgen in de hel. Er komt geen amnestie voor mensen die de verkeerde kant kozen en er niet van terugkomen, dat kunnen we elkaar nu al vertellen. Het is eeuwig leven in hemel of hel. Het zou niet verstandig zijn om het oordeel van God te relativieren of te onderschatten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Het zou niet verstandig zijn om het oordeel van God te relativieren of te onderschatten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Zelfs de heidenen doen zulke dingen niet.

Wat beweegt de HEERE? Waarom doet Hij Zijn eigen volk dit aan? Jeruzalem de stad die Hij verkoren had om Zijn Naam te laten wonen in de handen van de vijand over te geven en te laten verwoesten. Het antwoord is duidelijk: Het volk Israël heeft – en dan gaat het met name om de uitstraling van Jeruzalem – de Naam van God door het slijk gehaald. God had van Jeruzalem iets heel anders verwacht. Jesaja 2:1-5 *Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.* Voor de toekomst is een mooie plek voor Jeruzalem weggelegd. Jesaja getuigt ervan. Micha neemt het over in Micha 4:1-3. Maar in eerste instantie is deze intentie volstrekt niet gehaald. Jeruzalem werd voor de HEERE een grote deceptie. Juist op het punt van de wet en het woord van de HEERE. De mensen hebben God tot op het bot vernederd en nu neemt God wraak. Ezechiël 5:5,6 *Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem: Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet met landen eromheen.* God had er heel wat van verwacht, maar het is op niets uitgelopen. Jesaja verwoordt dat wel goed. Jesaja 5:7 NBGvertaling *Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting.* Maar wat hebben die mensen dan in vredesnaam gedaan? Ze hebben Gods geboden en Zijn inzettingen naast zich neergelegd. Ezechiël 5:6 *Maar het was ongehoorzaam aan Mijn bepalingen, tot goddeloosheid toe, meer dan de heidenvolken, en aan Mijn verordeningen, meer dan de landen die eromheen zijn, want zij hebben Mijn bepalingen verworpen en in Mijn verordeningen zijn zij niet gegaan.* Blijkbaar kunnen wij de HEERE niet dieper grieven dan met onze ongehoorzaamheid. Het gaat er dus niet direct om of wij mooie liederen zingen tot eer van God of onze gebeden op de aanbidding van God laten uitlopen, de vraag is; 'Doen wij wat God zegt? Houden wij vast aan Zijn woord?' Als het antwoord daarop NEE is, dan hebben wij een probleem. Mogelijk merken wij dat niet of nauwelijks vanwege het feit dat God geduldig is, maar er komt – als wij de HEERE ongehoorzaam zijn – een dag waarop God Zich zal wreken. Altijd opnieuw is

er die vergelijking met de niet-gelovigen of – zo u wilt – de heidenen. En die heidenen doen het beter dan Gods eigen volk. De kerk valt tegen; de wereld valt mee. Dat is stuitend. Maar het valt niet te ontkennen. *Maar het was ongehoorzaam aan Mijn bepalingen, tot goddeloosheid toe, meer dan de heidenvolken, en aan Mijn verordeningen, meer dan de landen die eromheen zijn.* De HERE Jezus vergeleek Zijn tijdgenoten al met de inwoners van Sodom en Gomorra en die laatsten kwamen er – hoewel wij hun manier van doen toch vrij schokkend vinden – beter vanaf in het oordeel. *Matteus 11:23,24 En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.* Zoiets is dus ook met de bewoners van Jeruzalem het geval. Als God die mensen vergelijkt met de omliggende heidenvolken dan brengen die het er beter van af. *Ezechiël 16:48 Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, je zuster Sodom en haar dochters hebben zich niet zo slecht gedragen als jij en je dochters.* Waar zit het hem dan in? Nou die buitenlandse mensen zijn nogal gehecht aan hun goden bijvoorbeeld. Die bestaan dan wel niet, maar wat God bij het volk Israël tegenkomt – dat ze Hem inruilen voor een andere god – zoiets zie je bijvoorbeeld niet bij de volken. Die doen zoiets niet. Het bederf van het beste is het slechtste, zeggen wij dan. Omdat het volk Israël zelfs onder de maat van de heidenvolken zakt, treedt de HEERE tegen hen op. *Ezechiël 5:7 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw rumoer dat van de heidenvolken die rondom u zijn, nog heeft overtroffen, u in Mijn verordeningen niet gegaan bent, Mijn bepalingen niet gedaan hebt, zelfs niet gedaan hebt overeenkomstig de bepalingen van de heidenvolken die rondom u zijn, daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal u, ja Ik! Ik zal in uw midden oordelen voltrekken voor de ogen van de heidenvolken.* Mogelijk dacht het volk Israël dat de HEERE dit nooit zou doen. Niet alleen moeders maar ook de HEERE lijkt niet ongevoelig voor het argument ‘Wat de mensen er wel niet van zullen zeggen.’ Mozes heeft – toen het volk het zwaar had laten afweten – o.a. met dit argument de HEERE overgehaald Zijn volk verder te leiden door de woestijn naar het beloofde land. *Exodus 32:12 Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoelingen heeft Hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat Uw brandende toorn varen, en heb berouw over het kwaad voor Uw volk.* Maar van schaamte lijkt bij de HEERE totaal geen sprake, integendeel. God zal met Zijn eigen stad en Zijn eigen volk keihard afrekenen – zoals de HEERE zegt – ‘voor de ogen van de heidenvolken’. Iedereen mag het zien. God wil juist dat de omgeving het ziet, hoe zwaar het vonnis ook is. De straf liegt er inderdaad niet om. Het kannibalisme dat tegen het eind van het beleg in de stad gevonden wordt tekent de hopeloosheid van haar inwoners. *Ezechiël 5:9,10 Ik zal onder u doen wat Ik niet eerder gedaan heb en zoals Ik ook niet meer doen zal, vanwege al uw gruweldaden. Daarom zullen in uw midden vaders hun kinderen opeten, en kinderen zullen hun vaders opeten. Ik zal strafgerichten over u voltrekken en zal al wat van u overblijft, naar alle windstreken verstrooien.*

De kerk valt tegen; de wereld valt mee.

Beeld en Woord

Nadat Ezechiël met zijn hardos heeft uitgebeeld wat er met Jeruzalem gaat gebeuren, moet Hij het van de HEERE ook nog eens met zoveel woorden vertellen. De HEERE begint met de aantijging van wat Hem het meest dwars zit. Dat zijn de afgoden die de inwoners van Jeruzalem gingen vereren naast de HEERE. Misschien gaat de gedachte postvatten bij de mensen dat God daar wel tegen kan – als het een lange tijd stil blijft – maar dit is dan zo’n profetie waaruit duidelijk naar voren komt dat de Israëlieten met hun

afgoderij de HEERE vreselijk diep gegriefd hebben. God stapt daar ook niet over heen. Geen enkel woord van begrip klinkt alleen maar één groot verwijt. De HEERE heeft er geen goed woord voor over. De meest weerzinwekkende term – gruwel – gebruikt God als het om de dienst aan andere goden gaat. Voor God is het in één woord *afschuwelijk en gruwelijk*. Hadden ze nu niet wat meer piëteit aan de dag kunnen leggen? God voelt zich diep vernederd en dat is wat Hij op Zijn beurt gaat doen met het volk. Hij gaat hen letterlijk en figuurlijk ‘kaalscheren’. Ze hoeven niet te rekenen op medelijden. God zal Zijn volk in geen enkel opzicht ontzien. Ezechiël 5:11 *Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u Mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden, daarom zal Ik u ook kaalscheren, u niet ontzien en zal Ik ook geen medelijden hebben.* En dan volgt het vonnis. Het klinkt als kogels uit een geweerloop: de pest, de honger en het zwaard en nogmaals het zwaard. Ezechiël 5:12 *Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen, en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken.* Wat God via de profeet Jeremia bekendmaakte, loopt niet ver weg bij dit vonnis: het zwaard en de pest en de honger. De HEERE is echt boos. Het is de boosheid van een jaloers God. Het zit zo. God heeft een verbond met Zijn volk Israël gesloten. Hij was hun God en zij waren Gods volk. God sloot dat verbond op grond van de tien woorden. ‘De tien geboden’ is het eerste wat het volk van God direct uit de mond van God heeft gehoord vanaf de berg Sinia. Beseffen wij wel hoe bijzonder dat is? God sprak direct hoorbaar tot Zijn volk. Deuteronomium 5:4 *Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur.* Het eerste wat God zei was: *IK ben de HEER Uw God.* Exodus 20:1 Israël is Gods volk en de HEERE is Israëls God. Dit verbond wordt wel vergeleken met een huwelijksverbond tussen man en vrouw. Dat vraagt om liefde en trouw. Maar het volk Israël is andere mannen achterna gelopen. Daarmee hebben ze God jaloers gemaakt en boos. God tilde altijd al zwaar aan echtbreuk. In het geval met de verdenking van echtbreuk kon een man zijn vrouw laten testen in de tempel. Numeri 5 Als de uitslag voor de vrouw negatief was zou het de vrouw lelijk opbreken. Het verhaal gaat niet zover dat uit Bijbelse getuigenissen bekend is of en hoe vaak deze straf op deze manier is toegepast. Wel is duidelijk hoe ernstig de HEERE echtbreuk nam en hoe zwaar God daaraan tilde. Dat deed Hij ook aan het verbond dat Hij was aangegaan met het volk Israël. In het tweede gebod had de HEERE al aangekondigd dat Hij het nalopen van andere goden niet over zijn kant zou laten gaan. Deuteronomium 5:7-10 *U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaders vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten; maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.* Zoals gezegd; Vanaf het begin heeft de HEERE aan Zijn volk duidelijk gemaakt dat Hij het maken en nalopen van andere goden niet zal tolereren. Het mag dan – gezien het feit dat er zeker vier generaties overheen gaan – de indruk wekken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, maar God maakt duidelijk dat Hij het niet vergeet en de overtreding zal wreken. De na-ijver – oftewel de jaloezie – die in het tweede gebod naar voren komt, blijkt de drijfveer van de HEERE bij het vonnis over Zijn volk in Jeruzalem. Ezechiël 5:13 *Dan zal Mijn toorn ten uitvoer gebracht worden en Ik zal Mijn grimmigheid op hen doen rusten en troost halen. Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, in Mijn na-ijver heb gesproken, wanneer Ik Mijn grimmigheid tegen hen ten uitvoer gebracht heb.* Het voelt alsof de HEERE Zijn gram haalt, alsof Zijn wraak vergoedt wat het volk allemaal fout gedaan heeft.

Het voelt alsof de HEERE Zijn gram haalt, alsof Zijn wraak vergoedt wat het volk fout gedaan heeft.

Een tempel van God vraagt om respect

Verderop in Ezechiël zal duidelijk worden gemaakt – met het bewijs van een ooggetuige – dat de inwoners van Jeruzalem de brutaliteit aan de dag legden om NB in de tempel van de HEERE beelden van andere goden binnen te brengen, die ze vervolgens aanbaden en dienden. Ezechiël 8 Het ging daarbij ook nog om allerlei afgoden waarmee verschillende groepen uit het volk zich onledig hielden. De HEERE was werkelijk woedend en Ezechiël – die het allemaal te zien kreeg – kon zijn ogen niet geloven. Het is ook nogal wat – als je er goed over nadenkt – dat men het lef had om de God van Israël zo diep te kwetsen dat men in Gods eigen huis andere goden aanbad. Het voelt alsof een man thuis komt en zijn vrouw ziet in bed met een andere man. Ook in het Nieuwe Testament toont de HEERE Zich buitengewoon gevoelig op het punt van respect dat wij Hem al of niet toebrengen in verband met de tempel. Feit is dat wijzelf dankzij de Here Jezus en de Heilige Geest de nieuwe tempel van de HEERE vormen. God woont in ons door de Heilige Geest. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Het komt dus voor ons als gelovige wel heel precies wat wij met ons lichaam doen juist omdat God in ons woont. In de Korintebrief gaat het om hoererij. Paulus wijst dit behoorlijk fel van de hand, omdat...? Omdat we in geval van prostitutie één lichaam vormen met zo'n vrouw. En.. omdat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. In dat verband schrijft de apostel 1 Korintiërs 6:19,20 *Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.* Niet alleen persoonlijk maar ook als gemeenschap vormt de christelijke gemeente het huis van God. Dat vraagt ook wat van de mensen die er leiding geven. Het maakt wel degelijk uit hoe de gemeente wordt gebouwd. Doe je dat – bij wijze van spreken – met goud of met stro? Als het laatste het geval is dan ziet het er niet goed voor u uit. U komt er dan misschien zelf nog goed af, maar het hele boeltje gaat in de fik bij het oordeel van God. 1 Korintiërs 3:13-15 *Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.* Gemeenteopbouw zou je zeggen daar kun je nog van mening over verschillen. Iedere gemeente is ook weer anders. Overal wordt toch weer anders gebouwd, ook al zijn de belangrijkste zaken vaak wel vergelijkbaar. Maar als het gaat om ongehoorzaamheid aan God in leer en leven dan hebben we een ander probleem. Ook bij ons – om het zo te zeggen – wordt er met het vuur van het oordeel bedreigd als wij Gods tempel schenden. En waarom? Om geen andere reden dan dat wij Gods tempel zijn. God woont in ons door Zijn Heilige Geest. 1 Korintiërs 3:16,17 *Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.* Terwijl de apostel Paulus de christenen en de christelijke gemeenschap een tempel noemt – en dat zijn we ook want we vormen samen het huis van God – ziet de apostel Petrus de gelovigen vergelijkbaar als 'levende stenen' die gebruikt worden voor de bouw van een godshuis of hij vergelijkt ons met 'priesters'. 1 Petrus 2:5 .. *dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.*

Niet alleen persoonlijk maar ook als gemeenschap vormt de christelijke gemeente het huis van God.

Een les voor iedereen

Het is niet zo dat God de bestraffing van Zijn volk wil afschermen voor de omliggende volken. Het tegenovergestelde is het geval. De HEERE wil dat iedereen het ziet. In zekere zin horen wij – lezers van Ezechiël uit de volken – ook tot de heidenvolken die met grote ogen kijken naar het vonnis wat God – dankzij Zijn Zoon ook onze God – voltrekt aan Zijn oude volk Israel. Ezechiël 5:14 *Ik zal u tot een puinhoop maken en tot smaad onder de heidenvolken die rondom u zijn, voor de ogen van ieder die voorbijgaat.* De HEERE wil blijkbaar dat dit niet alleen een les is voor de Joodse gemeenschap maar ook voor de gelovigen die (later) uit de volken zich zullen voegen bij Gods volk. Die hebben het dan wel niet aan den lijve ondervonden maar dankzij het feit dat de Tenach ook het boek is van de christenen nemen wij kennis van het feit dat met God niet te spotten valt. Niet voor niets zegt de HEERE dat het – de bestraffing – ook als ‘onderwijs’ gezien kan worden. Wij moeten hier inderdaad onze lessen uit trekken. Al is dit wel behoorlijk schrikken, we moeten dit niet vergeten. Het kan ons helpen om de aankondiging van Gods oordeel over de zondaren en goddelozen bijzonder ernstig te nemen. Ezechiël 5:15 *Wanneer Ik over u strafgerichten voltrek in toorn, in grimmigheid en in grimmige bestraffingen, zullen de smaad en de hoon voor de heidenvolken die rondom u zijn, onderwijs en een reden tot ontzetting zijn. Ik, de HEERE, heb gesproken.* Men kan ook moeilijk hard maken dat men hier niet van op de hoogte was of dat dit wel heel kort dag is, want in de boeken Leviticus en Deuteronomium heeft de HEERE al met deze straffen gedreigd. Deuteronomium 28:52,53 *Ze belegeren alle steden in het land dat de HEER, uw God, u heeft gegeven, totdat de hoge, versterkte muren waar u zo op vertrouwt, allemaal gevallen zijn. De nood in die steden zal zo hoog stijgen dat u de zonen en dochters die u van de HEER, uw God, hebt gekregen, zult eten – uw eigen vlees en bloed; tot zo grote wanhoop zal de vijand u tijdens het beleg drijven.* Vergelijk Leviticus 26:29 Nogmaals onderstreept de HEERE hier in Ezechiël dat Hij het is Die verantwoordelijk is voor het lot wat de inwoners van Jeruzalem te wachten staat. Het is vanwege hun ongehoorzaamheid en vanwege Gods toorn dat deze dingen hen overkomen. De honger moet niet gezien worden als iets wat nu eenmaal speelt in tijden van oorlog en zeker bij de belegering van een stad. Dat zou een grote vergissing zijn. De honger moet je zien als een pijl die God op Zijn eigen volk heeft afgeschoten om hen te treffen. Ook al zijn de consequenties gruwelijk het is geen vreemde die hen dit aandoet, maar de HEERE hun God. Ezechiël 5:16 *Wanneer Ik de boosaardige pijlen van de honger, die tot verderf leiden en die Ik afschiet om u te gronde te richten, op hen afschiet, zal Ik de honger over u doen toenemen en het u aan brood laten ontbreken.* Feitelijk is er geen manier om aan dit vonnis te ontsnappen. Ook als iemand veel geld heeft dan nog wordt hij zwaar geslachtofferd met dit vonnis. Wordt zo iemand niet getroffen door de honger, dan wel door de wilde dieren die op zoek gaan naar wat eetbaars. Ze vormen een bedreiging voor elk levend wezen in het bijzonder voor kinderen. En als iemand aan deze twee rampen weet te ontsnappen dan is er nog de pest en het zwaard. Ezechiël 5:17 *Ik zal honger en wilde dieren, die u van kinderen beroven, over u zenden. Pest en bloedvergieten zullen onder u rondwaren. Ik zal het zwaard over u brengen. Ik, de HEERE, heb gesproken.* Het vonnis is onontwikkbaar. Iedereen zal getroffen worden.

Al is dit wel behoorlijk schrikken, we moeten dit niet vergeten. Het kan ons helpen om de aankondiging van Gods oordeel over de zondaren en goddelozen bijzonder ernstig te nemen

1 En u, mensenkind, neem u een scherp zwaard.	U moet dat voor uzelf als kappersscheermes gebruiken,	en dat over uw hoofd en over uw baard laten gaan.
---	---	---



Daarna moet u voor uzelf een weegschaal nemen en de haren verdelen.



2 Een derde deel moet u midden in de stad met vuur verbranden als de dagen van de belegering voorbij zijn,



en een derde moet u nemen en met het zwaard daaromheen slaan, en een derde in de wind verstrooien, en Ik zal het zwaard achter hen trekken.



Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem: Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet met landen eromheen.



6 Maar het was ongehoorzaam aan Mijn bepalingen, tot goddeloosheid toe, meer dan de heidenvolken,



11 Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u Mijn heiligdom verontreinigd hebt



met al uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden,



daarom zal Ik u ook kaalscheren, u niet ontzien en zal Ik ook geen medelijden hebben.



12 Een derde deel van u zal door de pest sterven



<p>en door de honger in uw midden omkomen,</p>	<p>en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken.</p>	<p>13 Dan zal Mijn toorn ten uitvoer gebracht worden en Ik zal Mijn grimmigheid op hen doen rusten en troost halen. Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, in Mijn na-ijver heb gesproken, wanneer Ik Mijn grimmigheid tegen hen ten uitvoer gebracht heb.</p>
		
<p>14 Ik zal u tot een puinhoop maken en tot smaad onder de heidenvolken die rondom u zijn, voor de ogen van ieder die voorbijgaat.</p>	<p>15 Wanneer Ik over u strafgerichten voltrek in toorn, in grimmigheid en in grimmige bestraffingen, zullen de smaad en de hoon voor de heidenvolken die rondom u zijn, onderwijs en een reden tot ontzetting zijn. Ik, de HEERE, heb gesproken.</p>	<p>16 Wanneer Ik de boosaardige pijlen van de honger, die tot verderf leiden en die Ik afschiet om u te gronde te richten, op hen afschiet, zal Ik de honger over u doen toenemen en het u aan brood laten ontbreken.</p>
		