

Saoedi Arabië zou Israel de tempelberg terug moeten geven.

Het is al weer een tijdje geleden dat de Staat Israel de stad Jeruzalem in bezit kreeg. Zij zijn niet van plan Jeruzalem ooit op te geven. Men spreekt van *de eeuwige stad*. Feitelijk is ook *de tempelberg* in handen gevallen van de Israel. Op de tempelberg staan op dit moment twee Islamitische heiligdommen: De Al-Aqsa Moskee en The Dome of the Rock.

De Al-Aqsa Moskee



The Dome of the Rock



Deze gebouwen zijn neergezet op het plein, waarop de tempel van de HEERE, de God van Israel stond. *The Dome of The Rock* staat zelfs op precies dezelfde plaats, want op *the rock = de rots*. Dat is de rots waarop Abraham, de eerste Israëliet zijn zoon Izaäk moest offeren. Uiteindelijk voorzag God in het offer. Dat werd ook de naam van de plek; *God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer*. Genesis 22:8 Het werd een NAAM met een diepe betekenis omdat God door de Heere Jezus - het Lam van God - de zonden van de wereld zou wegnemen. Maar voor het zover was, vormde deze locatie op de berg Moria de plaats waar God wilde wonen. 2 Kronieken 3:1

***The Dome of The Rock* staat precies op de plaats waar vroeger de tempel van de HEERE stond.**

Waarom zouden de Islamitische heersers *The Dome of the Rock* - eind zevende eeuw - gebouwd hebben juist op de plek waar vroeger de God van Israel woonde? Er is een verklaring. In de eerste plaats vierde de Islamitische gemeenschap op deze wijze de overwinning van hun god Allah op de God van Israel. U kunt dat primitief vinden, maar het geloof speelt in de oude tijd – zoals ook bij u en mij overigens – altijd een dominante rol. Zo vierde Babel indertijd de overwinning op Israel als de overwinning van de god van Babel op de God van Israel. Dus werden de heilige voorwerpen uit de tempel van Jeruzalem in de tempel van Bel, de god van Babel gelegd. Daniël 1:2 *En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn god.* Maar er is vermoedelijk nog een reden. Wat wil het geval? De Arabische volken stammen af van Ismael, de zoon van Abraham. God maakt echter duidelijk dat Hij niet met Ismael verder ging, maar met Izaäk. God stuurde Ismael weg met zijn moeder. Natuurlijk, God heeft voor die mensen gezorgd, maar een ding was duidelijk; Gods keus viel op Izaäk. Hij was de zoon van de belofte. Via Izaäk zou God Zich een volk verwerven: Het volk Israel. Zij zijn *het uitverkoren volk van God*. Ismael komen we in de Koran tegen. Volgens Mohammed is Ismael *hét kind van de belofte*. Soera 19:54 en Soera 37:83-109. Het feit dat Israel *het uitverkoren volk van God* is heeft de relatie van mensen en volken met Israel geen goed gedaan. Het roept onbedoeld gevoelens van jaloezie en wraak op. Een ander 'broedervolk' zoals Edom (= Ezau) is ook nooit vergeten dat God koos voor Jakob en niet voor Ezau. Zo wilden ze de Israëlieten bij de Uittocht niet door hun land laten trekken. Ook deden ze aan landjepik toen God Zijn volk Israel de ballingschap van Babel invoerde.

Gaat Saudi-Arabië het tempelplein teruggeven aan het Joodse volk?

De Arabieren stammen af van Ismael. Toen in de 7^{de} eeuw na Chr. de Islam ontstond in Saoedi-Arabië

en ze het Joodse land veroverden hebben ze – niet toevallig – op de plaats waar de God van Israel woonde *the Dome of The Rock* gebouwd. Het was een statement: ‘Niet de HEERE, de God van Israel is God, maar Allah is god. En dan nog iets: ‘Niet het Joodse volk is Gods volk, maar wij de Arabieren zijn de uitverkoren natie.’ Wees eerlijk, ze leken een punt te hebben. Maar nu het Joodse volk terug is in het land dat God hen beloofd heeft, zou het sportief zijn wanneer ze hun verlies toegaven. Het zou een genereus gebaar zijn wanneer Saoedi Arabië de tempelberg terug zou geven aan het Joodse volk. God heeft beloofd: ‘Ik breng Mijn volk terug uit alle volken naar het land dat Ik hun vaders heb gegeven.’ En de God van Israel heeft Woord gehouden. Eén ding is duidelijk: De God van Israel is God! Eerlijk is eerlijk. Daar zouden alle Moslims het mee eens moeten zijn. Daar komt bij dat de Moslims nog een heiligdom hebben, en niet de minste: de Ka’aba in Mekka. Feitelijk is het niet passend dat de Joodse mensen het moeten doen met *de Klaagmuur*, de drager van het tempelplein. Het zou een historisch gebaar zijn om – nu het Joodse volk weer op eigen bodem is en Jeruzalem in hun bezit is – het tempelplein leeg te maken en terug te geven aan degene die historisch de oudste papieren heeft. Vanaf het jaar 1000 v Chr. tot 135 na Chr. heeft het gebied toebehoord aan het Joodse volk dat sinds 1948 n Chr. weer in eigen land woont.

Mensen die via de Heere Jezus tot de God van Israel willen naderen, moeten erkennen dat God een speciale band heeft met het Joodse volk. Kijk en luister ook naar de ‘preek van de maand’ op deze website.

Drs. G de Lange
Bennekom, 2 januari 2020