

Coronavirus: 'En dan heb je ook nog mensen die het allemaal precies weten!'

Er is nogal wat te doen over *het coronavirus*, vooral ook 'Hoe je dat moet zien?' Afgelopen zondag kregen mensen zoals ik van onze dominee nog een veeg uit de pan: 'Wat er nu gebeurt met het coronavirus is al zo vaak gebeurd. Een epidemie of een ramp; Hoe vaak hebben mensen niet iets geroepen over 'de straf van God' en ze kregen geen gelijk.' Wij – beter gezegd – zij moeten daar mee ophouden.' Ook in het dagblad Trouw sprak James Kennedy zich uit met vergelijkbare woorden: 'Coronavirus ingezet voor eigen gelijk.'

Is de kritiek op het onderzoek naar een Bijbelse Toekomstverwachting terecht?

Mogelijk is de kritiek terecht. Misschien zitten we er naast. Dat is en dat blijft een risico voor alle mensen die zich verdiepen in de Bijbelse eschatologie. Noem eens wat. Ook bij Daniël – die toch dicht bij het vuur zat en ook nog profeet van de HEERE was – riep de toekomstverwachting die de HEERE Zelf aan hem gaf veel vragen op. Laten we eerlijk toegeven: Het is niet zo gemakkelijk hierin tot stellige overtuigingen te komen. Het is lastig. Daar komt nog bij dat mensen die zich ervoor interesseren en met publicaties en boeken komen niet zelden van elkaar verschillen op allerlei essentiële punten. Toegegeven dus dat het niet zo simpel ligt. Maar daar staan wel een paar zaken tegenover. Noem eens wat. Het belangrijkste is misschien wel dat God het onderzoek op dit vlak toejuicht.

God juicht het onderzoek op dit vlak toe.

God zet Daniël aan tot nadenken en als hijzelf niet met vragen komt, stelt de HEERE God die. Ook zegt God dat '*velen het zullen onderzoeken en dat de kennis zal toenemen.*' Dat klinkt toch als een belofte! Daniël 12:4 Ook de Heere Jezus is zwaar geïnteresseerd. Dat kun je rustig stellen. Marcus kent 16 hoofdstukken. Een heel hoofdstuk is gewijd aan de eschatologie. Marcus 13 *De rede van Jezus over de laatste dingen*. Ook de apostel Paulus heeft zijn 'eigen eschatologie' ontwikkeld en daar komt nog iets bij: Hij is van mening dat eschatologie behoort tot de catechese van de gemeente. 2 Thessalonicenzen 2:5 *Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?* Hij had het er met hen over gehad, zeg maar. En dan – als klap op de vuurpijl – het grote boek Openbaring met maar liefst 22 hoofdstukken vol van Bijbelse Toekomstverwachting. En dat God graag ziet dat we dat boek ook openen en lezen, wordt al duidelijk na drie verzen. Openbaring 1:3 *Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.* Maar de mensen komen met het bekende 'ja maar...'

Hij komt als een dief in de nacht.

Ook dit is zo'n dooddouner. Veel mensen hebben helemaal geen zin zich te verdiepen in de Bijbelse eschatologie. Die mensen grijpen alles aan wat hen van deze plicht ontslaat. En dit is er één van: 'Wij weten hier helemaal niets van.' Heeft Jezus niet Zelf gezegd 'dat God de enige is die het weet?!' Zeker dat heeft de Heere gezegd, bijvoorbeeld in Marcus 13:32 *Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.* Maar goed, dit gaat om *de dag* en *het uur* van de wederkomst. Dat weet God alleen. Dan zegt God tegen Zijn Zoon: 'Ga nu maar'. Wij weten wel wanneer dit moment in de buurt is, maar niemand zal – zelfs niet in de eindtijd – kunnen zeggen: 'Volgende week donderdag komt de Heere om zeven uur!' Nee, de enige die dat weet is God. Maar als Christus komt worden de gelovigen – als het goed is – daar niet totaal door overvallen. Wij zien Hem echt wel aankomen, tenminste wanneer we enig besef krijgen van de Bijbelse Toekomstverwachting. Paulus zegt dat namelijk: 'Voor *jullie* komt de Heere *niet* als een dief in de nacht.' 1 Thessalonicenzen 5:2-4 *Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij*

zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Die dag komt dus voor alle mensen totaal onverwacht, maar niet voor de gelovigen; die zitten al weken naar de hemel te kijken. Ook houden de gelovigen – waar het nu over gaat – in alle opzichten rekening met God. Wij hebben ons (geestelijk) huis op orde. Wij zijn klaar voor Christus' komst.

Iedereen komt met een duiding.

Er wordt ernstig bezwaar gemaakt tegen mensen die beweren dat de coronavirus een straf van God is. Die mensen – die van de straf – maken het alleen maar erger wanneer ze hier ook nog beweren daar aan de hand van een serieuze Bijbelstudie achter te zijn gekomen. 'Hou op met die eschatologie', roepen de tegenstanders. Hoe vaak hebben mensen dit niet geroepen. De eschatologen hebben het altijd bij het verkeerde eind gehad. We hebben het er, meen ik hierboven al voldoende over gehad 'dat eschatologie een lastig bedrijf is.' Waar ik echter op wil wijzen is het volgende; Iedereen heeft een duiding. Ook de mensen die net doen alsof deze coronaperiode een moeilijke tijd is – waar God geheel buiten staat en waarin Hij ons alleen maar wil bemoedigen en wil helpen – hebben een duiding. Namelijk deze. Hebben zij bewijzen dat het zo ligt? Is de God van de Bijbel zo dat je dit altijd kunt zeggen, wat er ook gebeurt? 'God is genadig. Hij is bij je. Hij verlost je!' Inderdaad, dat kun je niet altijd zeggen. God is soms echt boos op Zijn volk. Denk aan de tijd van de ballingschap. Toen ging Jeruzalem er aan, compleet met tempel. Dat was gelukkig niet voor altijd – want later mochten de Joden terugkeren en hebben ze de stad weer opgebouwd – maar dit was zeker een element: de straf van God. Maar zou het ook kunnen dat God ons in de aanval van de coronavirus genadig is, dat Hij bij ons is en ervan verlost? Dat kan, zeker. Ook daar zijn voorbeelden van. Bijvoorbeeld de bevrijding van Jeruzalem in 701 v Chr. Assyrië had alle Judese vestingsteden veroverd en lag met een groot leger voor de poorten van de stad. Het zag er niet goed uit. Geruchten gingen van de straf van God. Totdat God het leger van Assur zo'n verpletterende slag toebracht dat ze met de enkeling die nog over was gillend naar huis vluchtten. Het kan. Het punt is niet: dat de één een duiding heeft en de ander niet. Iedereen heeft bewust of onbewust een idee. De vraag is echter: Welke duiding is correct? Mijn advies zou zijn: 'Ga elkaar niet negeren of verketteren, maar praat erover. Luister naar elkaars argumenten. Laten we samen zoeken naar het plan van God.' Lees ook mijn eschatologie die uitgaat van het boek Daniël op de website dsdelange.nl

Drs. G. de Lange,
Bennekom 29-03-2020