

Wat Joden en christenen aan elkaar kunnen hebben.

Er is natuurlijk een groot verschil tussen Joden en christenen. Feitelijk zijn het zijn twee godsdiensten. Toch is er ook een overlap. De christenen hebben ook het boek van de Joden, de Tenach. Wij noemen dat alleen anders, namelijk het Oude Testament. Christenen zitten vaak met hun neus in het Oude Testament. De Joden zouden toch ook eens een kijkje moeten nemen in het Nieuwe Testament. Wat wil het geval? In het Nieuwe Testament worden uitspraken gedaan over het Joodse volk. Over hoe het verder zou gaan met Gods oude volk Israel na Jezus. Het is ook nog precies zo gelopen als God het in het Nieuwe Testament voorspeld heeft, dus alle reden om daar eens rond te neuzen. Want?

De God van Israel vertelt van te voren wat er gebeurt.

De God van Israel doet Zich in het Oude Testament kennen als de God Die van te voren vertelt wat er gaat gebeuren. Dat onderscheidt de HEERE volgens de profeet Jesaja van de afgoden. We wisten al dat een profeet een ware profeet van God is als uitkomt wat hij namens de HEERE zegt.

Deuteronomium 18:22. In Jesaja gaat God nog een stapje verder. De HEERE voorzegt de opkomst van de Perzische koning Cyrus, die de Joden *het recht op terugkeer* verleende. Deze moedigde de Joden aan om terug te keren naar het land van herkomst en Jeruzalem en de tempel weer op te bouwen. God daagt volgens Jesaja de afgoden uit om ook eens een voorzegging te doen. Maar die laten het lelijk afweten. Jesaja 41:22-24 *Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen gebeuren. De dingen van vroeger – wat waren ze? Maak het bekend, en wij zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten, of doe ons de komende dingen horen. Maak de dingen bekend die hierna zullen komen, en wij zullen weten dat u goden bent. Doe tenminste iets, goed of kwaad, en wij zullen verschrikt zijn en het tezamen inzien. Zie, u bent minder dan niets, en uw werk is minder dan een nietig ding; een gruwel is hij die voor u kiest.*

Ook het Nieuwe Testament voorzegt wat er gebeurt met het Joodse volk.

Het gevolg van bovenstaande is dat het volk Israel als het ware vanuit de Tenach de ondertiteling meekreeg van bepaalde gebeurtenissen. Men hoefde er zelf niet een slag naar te slaan. Natuurlijk heeft het Joodse volk zich wat opstandig gedragen tegenover Babel. Wie wil dat niet: 'een knellend juk afwerpen?' Maar de eigenlijke reden voor de verwoesting van Jeruzalem, stad en tempel in 586 v Chr. en de wegvoering in ballingschap zijn haarfijn uit de Tenach – lees Jesaja, Jeremia en Ezechiël – op te maken. Datzelfde geldt voor de tempelontwijding in 167 – 164 v Chr. door Antiochus Epiphanes IV. God had dat lang van tevoren via Daniël 8-11 voldoende onder de aandacht gebracht. Die Griekse vorst heeft het bestaan om een beeld van de Griekse god Zeus op te richten in de tempel in Jeruzalem. Om die reden heeft de tempeldienst 3.5 jaar platgelegen. Pas na de overwinning van God met de Makkabeeën op die Syrische vorst, is de tempel opnieuw ingewijd. *Het Joodse Chanoekafeest* is er nog jaarlijks een herinnering aan. Maar nu gebeurt er iets opmerkelijks. De voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem, stad en tempel in 70 na Chr. én de belofte van terugkeer van het Joodse volk naar het land van herkomst, vind je niet in de Tenach, maar in het Nieuwe Testament. Deze voorzeggingen zijn tot op de letter uitgekomen. Om die reden kan de conclusie getrokken worden dat de God van de Tenach, Dezelfde is als Die van het Nieuwe Testament.

God heeft Zich opnieuw in genade tot Zijn volk Israel gekeerd.

Iemand zal zich afvragen waar deze voorzeggingen in het Nieuwe Testament te vinden zijn? De Heere Jezus heeft Zich uitgesproken over de dingen die na Hem zouden gebeuren. Zelf leefde en werkte Hij ongeveer van het jaar 0 – 33. Het is Christus Die de verwoesting van Jeruzalem, stad en tempel 70 na Chr. voorzei. Dat was o.a. bij de intocht in Jeruzalem. Lukas 19:43,44 *Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijkmaken.* Het is dezelfde Heere Die in

Lukas de verwachting uitspreekt dat de overheersing door de volken van tijdelijke aard zal zijn. Er komt een dag – zei Jezus – waarop de Joodse volk terugkeert en stad en stempel weer herbouwt. Lukas 21:24 *En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.* Ook via de apostel Paulus begrijpen we dat God nog een plan heeft met Zijn oude volk Israel, nadat Hij de volken met het evangelie benaderd heeft. Romeinen 11:25 De apostel Johannes heeft dit inzicht ook ontvangen. Openbaring 7. Voor christenen kan dat een enorme bemoediging zijn. Om in de eigen tijd de vervulling mee te maken van Gods beloftes. Wie had gedacht dat het Joodse volk nog weer zou wonen in het land dat God aan hun vaders heeft gegeven? In 1948 wordt de Staat Israel gesticht in het land van herkomst. Niemand hield dat voor mogelijk, behalve mensen – zoals Johannes de Heer e.a. – die de profetieën voor betrouwbaar houden. Voor mensen met een Joodse achtergrond moet het bijzonder zijn dat de dingen die hen zijn overkomen in het Nieuwe Testament staan opgetekend; wellicht is het voor hen een verademing om te merken dat God hen niet vergeten is. Integendeel, zoals de HEERE 2000 jaar met het Gezicht naar de volken gekeerd was, zo heeft Hij nu Zijn genadig Aangezicht weer gekeerd naar Zijn oude volk Israel.

Drs. G de Lange

Bennekom, 15 juni 2020

Lees de Daniël-eschatologie op website: dsdelange.nl