

## Cursus Bijbelse Toekomstverwachting in coronatijd op zondag in de kerk.

### Verdiep je in de Bijbelse Toekomstverwachting.

De HEERE God stimuleert ons om bezig te zijn met de verwachting die Hij wekt voor de toekomst. Zo wordt degene die het boek Openbaring hardop voorleest geprezen. Openbaring 1:3 *Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.* In het boek Daniël belooft de HEERE dat de gene die zich erin verdiept, zal groeien in kennis. Daniël 12:4 *Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.* God heeft naar verhouding veel over de toekomst bekendgemaakt. Genoemd is reeds Daniel en Openbaring. De Heere Jezus wijdt er ook een heel hoofdstuk aan: Markus 13 (vgl. Mattheus 24/Lukas 21). In deze Bijbelgedeelten is vaak sprake van *weeën*. Zo kun je de cursus zien, inderdaad als een soort van 'zwangerschapscursus'. Het is nuttig en nodig om te weten wat je mag verwachten, zodat je goed voorbereid bent op de belangrijkste gebeurtenis: de komst van Gods Koninkrijk op aarde.



### **Verwoestende gruwel in Daniël en Mk 13:14.**

Veel predikant houden op wanneer ze bij Daniël 7 aangeland zijn, maar ik ben verder gegaan en heb uit heel Daniël gepreikt. Ook het boek Openbaring ben ik door gekropen met de gemeente. Niet alleen was er bij mij de interesse maar ook het besef van urgentie wat mij er toe bracht om door te gaan. De Heere Jezus moedigt ons aan om het boek Daniël eens goed te bekijken. Als we dat doen zouden we beter begrijpen wat Hij bedoelt met 'de verwoestende gruwel'. Mattheüs 24:15 *Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!* – Toen de NGK-kerk de mogelijkheid bood van studieverlof ben ik een doctoraal studie gaan doen op de TUA de universiteit van de CGKerk in Apeldoorn. Onder leiding van professor Hofman heb ik begin deze eeuw een doctoraal scriptie geschreven over de term 'de verwoestende gruwel'. Het boek is een popularisering ervan.

### **De aanval op God en de heiligen in het boek Daniël komt niet in het vierde maar in het derde Rijk.**

Het begrip 'verwoestende gruwel' komt maar liefst viermaal voor in het boek Daniël. Met dat boek is trouwens nog iets bijzonders aan de hand. Er is meer dan eens sprake van vier rijken die elkaar opvolgen. Veel mensen zijn gefocust op het vierde rijk, het Romeinse Rijk. In Daniël 7 wordt verteld dat er in het vierde rijk een koning zal opstaan die zich zal keren tegen God en de heiligen. Daniël 7:25 *Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.* Nu wil echter het geval dat deze vijandige koning in Daniël niet in het vierde, maar in het derde, het Griekse Rijk verschijnt. We kennen het optreden van deze koning uit de geschiedenis. Het is Antiochus Epiphanes IV die inderdaad een directe aanval heeft uitgevoerd: De tempel van God en het geloof van het Joodse volk werd zwaar geraakt. Het

speelde zich af tussen 167-164 v Chr. Het Joodse volk viert elk jaar het feest van de her-inwijding van de tempel; het chanoekafeest. Een belangrijke vraag is 'Wat de reden is dat er een Rijk verspringt in Daniël en wat doet dit met de uitleg?' En wat wil het zeggen dat de Heere Jezus dit begrip 'verwoestende gruwel' uit Daniël aanhaalt en die op de toekomst projecteert? Er komen heldere antwoorden uit die door het Nieuwe Testament worden bevestigd.

**De cursus Bijbelse Toekomstverwachting uitgaande van het boek Daniël.**

De cursus die ik tot nu toe thuis gaf kan daar niet langer plaatsvinden vanwege corona. In de kerk is een prima corona opstelling en zondag 's middags is er volop ruimte. Ik heb toestemming om mijn cursus in de kerkzaal te geven. Hij begint DV 20 september in de Proosdijkerk aan de Veenderweg 193 in Ede van 14.00 uur tot 16.00 uur. De cursus wordt 7 weken achtereen elke zondag gehouden. Men kan zich opgeven bij [g.lange28@upcmail.nl](mailto:g.lange28@upcmail.nl); U ontvangt dan verdere informatie.

Ps. Wie te ver weg woont kan ook '*oefening in de Bijbelse eschatologie*' doen, uitgaande van het boek Daniël op de website **dsdelange.nl**

Drs. G de Lange  
Bennekom, 7 september 2020  
Mobiel 06-23331038