

Ezechiël 13

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:

2 Mensenkind, profeteer tegen de profeten van Israël die profeteren, en zeg tegen hen die naar eigen inzicht profeteren: Hoor het woord van de HEERE!

3 Zo zegt de Heere HEERE: Wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien!

4 Als vossen tussen de puinhopen zijn uw profeten geworden, Israël:

5 U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israël wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.

6 Zij schouwen valse visioenen en leugenachtige waarzeggerij, zij die zeggen: De HEERE spreekt. Hoewel de HEERE hen niet gezonden heeft, verwachten zij dat het woord zal uitkomen!

7 Ziet u dan geen vals visioen, en spreekt u geen leugenachtige waarzegging uit door te zeggen: De HEERE spreekt, hoewel Ík niet gesproken heb?

8 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u valse dingen spreekt en leugen schouwt, daarom: Zie, Ik zál u, spreekt de Heere HEERE.

9 Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen. Zij zullen niet tot de kring van Mijn volk behoren, zij worden niet ingeschreven in het register van het huis van Israël, en komen niet in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben.

10 Daarom, ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben door te zeggen: Vrede, hoewel er geen vrede is, bouwt de een een wankel muur, en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk.

11 Zeg tegen hen die met kalk bepleisteren, dat hij omvallen zal. Er komt een alles wegspoelende regen en u, hagelstenen, u zult neervallen en er zal een stormwind losbarsten.

12 Zie, als de muur omvalt, zal dan tegen u niet gezegd worden: Waar is de pleisterlaag die u aangebracht hebt?

13 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: In Mijn grimmigheid zal Ik een stormwind doen losbarsten, in Mijn toorn zal er een alles wegspoelende regen komen, en hagelstenen in grimmigheid, tot een vernietigend einde.

14 Zo zal Ik de muur omverhalen die u met kalk bepleisterd hebt en Ik zal hem op de aarde neer doen storten, zodat zijn fundament blootgelegd wordt. Zo zal de stad vallen, en u zult in het midden ervan omkomen. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

15 Zo zal Ik Mijn grimmigheid ten uitvoer brengen tegen die muur en tegen hen die hem met kalk bepleisterden. Ik zal tegen u zeggen: Die muur is er niet meer en zij die hem bepleisterden, zijn er niet meer,

16 te weten de profeten van Israël die over Jeruzalem profeteren en er een visioen van vrede voor zien, hoewel er geen vrede is, spreekt de Heere HEERE.

17 En u, mensenkind, richt uw blik op de dochters van uw volk die naar eigen inzicht profeteren, en profeteer tegen hen.

18 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen die om alle polsen toverbanden naaien en voor het hoofd van groot en klein sluiers maken om zielen te vangen! Wilt u de zielen van Mijn volk vangen en uw eigen zielen in het leven behouden?

19 En wilt u Mij ontheiligen bij Mijn volk voor een paar handen vol gerst en voor brokken brood, door zielen te doden die niet hoeven te sterven en door zielen in het leven te behouden die niet in leven mogen blijven, aangezien u liegt tegen Mijn volk, dat naar leugens luistert?

20 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál uw toverbanden, waarmee u daar zielen vangt alsof het vogels zijn! Ik zal ze van uw armen afscheuren en Ik zal de zielen vrijlaten, de zielen die u vangt alsof het vogels zijn.

21 Ik zal uw sluiers verscheuren en Mijn volk uit uw hand redden, zodat zij niet meer als een prooi in uw hand zullen zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

22 Omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen, terwijl Ik hem Zelf geen smart heb aangedaan, en omdat u de goddeloze aangemoedigd hebt, zodat hij zich niet bekeert van zijn kwade weg, zodat Ik hem in het leven behoud,

23 daarom zult u geen valse visioenen meer zien en niet langer waarzeggerij plegen. Ik zal Mijn volk uit uw hand redden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

De profeet Ezechiël.

Ezechiël is een profeet. Wij weten dat, omdat zijn woorden uitgekomen zijn. Dat is namelijk hét bewijs dat de HEERE tot iemand gesproken heeft. Wanneer zijn woorden niet uitkomen, deugt hij niet als profeet. Deuteronomium 18:21,22 *Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.* Naderhand – vermoedelijk na zijn overlijden – zijn de profetieën van Ezechiël door de Joodse leiders geautoriseerd. Want – zoals we al zeiden – het is precies zo gegaan als de HEERE via die profeet bekend gemaakt had. Ezechiël is een zogenaamde *Schriftprofeet*. Zijn boek is opgenomen in de Bijbel. Het mag toch een wonder heten dat Ezechiël later als profeet erkend is. Zeker! Hoeveel valse profeten waren er niet? Het feit dat de HEERE hen *‘de profeten van Israël’* noemt geeft aan dat het vermoedelijk om veel profeten ging en dat die zichzelf ook nogal wat verbeeldden. Misschien ook wel begrijpelijk. Men liep weg met deze mensen. Zij hadden een bemoedigende boodschap. Ze vertelden wat de mensen graag wilden horen. Hoe anders was Ezechiëls verhaal. Wat Ezechiël zei was tegen het zere been. Een van de meest opmerkelijke verschillen tussen een valse en een ware profeet is dat de één het Woord van de HEERE ontvangt, terwijl de ander het zelf verzint. Zo begint onze profetie in Ezechiël 13:1 *Het woord van de HEERE kwam tot mij.*

Het woord van de HEERE kwam tot mij.



Wij weten wie de ware profeet is, maar de omgeving was daar niet zeker van. Het vervelende is dat er geen verschil te horen is tussen Ezechiël of een valse profeet. Beiden zeiden: 'Zo spreekt de HEERE.' Daar ligt dan ook het grootste probleem van de HEERE met deze mensen: 'Ze doen het voorkomen alsof God tot hen gesproken heeft, maar ze verzinnen hun eigen openbaring.' Met andere woorden: Ze profeteren naar eigen inzicht. Ezechiël 13:2 *Menskind, profeteer tegen de profeten van Israël die profeteren, en zeg tegen hen die naar eigen inzicht profeteren: Hoor het woord van de HEERE!*

Wolven in schaapskleren.



God laat de valse profeten waarschuwen.

Weet Ezechiël wel tegen wie hij het heeft? Zij zijn per slot van rekening 'de profeten van Israël.' 'Wat kan één mannetje nou tegen een hele groep?', zult u zich afvragen. Het gaat misschien niet direct om de vraag wie er als overwinnaar uit de bus komt. Het gaat er om dat die groep van God moet horen hoe Hij over hen denkt. Iemand moet het zeggen. Ezechiël moet dit van de HEERE doen. Om allerlei redenen. De eerste reden is: 'Het is een oproep tot bekering.' De HEERE pakt de valse profeten hard aan. Hij ontmaskert ze. Als er iemand is die weet hoe de vork in de steel zit, dan is het de valse profeet zelf. Voor zijn omgeving kan hij het voordoen alsof de HEERE werkelijk tot hem gesproken heeft. Voor zichzelf weet hij wel beter. De woorden van God die Ezechiël spreekt zijn een mogelijkheid voor zelfinkeer. Bekering heeft te maken met God gelijk geven. 'U hebt gelijk. Ik ben niet goed bezig. Ik heb iedereen en in het bijzonder de HEERE God voor de gek gehouden.' Het is een mogelijkheid. Een gelegenheid die je eigenlijk niet voorbij moet laten gaan. God zegt zo iemand via Ezechiël de waarheid en de valse profeet kan die waarheid erkennen. Ezechiël zegt bijvoorbeeld namens God. 'U doet zich voor als ziener, maar u hebt helemaal niets gezien. U volgt gewoon uw eigen geest. Het zijn uw eigen ideeën. Hoezo visioen? Hoezo openbaring? U hebt het allemaal zelf verzonnen.' Ezechiël 13:3 *Zo zegt de Heere HEERE: Wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien!* Vroeger heette een profeet *ziener*, omdat hij iets gezien had in een visioen of een droom van God. Terwijl wij vaak denken aan de oren – 'het Woord van de HEERE kwam tot de profeet' – spreekt God toch ook heel vaak door middel van visioenen. Ezechiël 8-11 is een voorbeeld van zo'n visioen. Een visioen is iets wat zo iemand ziet en hoort. Om die reden heette een profeet vroeger *een ziener*. 1 Samuël 9:9 *Vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen: Kom, laten wij naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd.* De profeet moet zijn oren en zijn ogen

goed de kost geven. Het grote verschil tussen een ware profeet en een valse profeet is trouwens niet dat de een iets hoort terwijl de ander iets ziet. De valse profeet hoort en ziet helemaal niets van de kant van God. Hij zuigt het uit zijn grote duim.

Als vossen tussen de puinhopen.

Nu we het toch over visioenen hebben, we worden op onze wenken bediend. Het beeld van een vos die gadeslagen wordt boven op een bres in de muur van de stad. Je ziet hem schichtig op de brokstukken van wat eens een muur was, de stad uitkijken. De vos kan trouwens zomaar *een metafoor* zijn voor een valse profeet. Wat is de overeenkomst? Sommigen zeggen dat de vos met de kuilen die hij graaft de muren van de stad ondermijnt. Dat lijkt vergezocht. Heeft u wel eens zo'n oude stadsmuur gezien? Dat waren heel dikke muren die niet zomaar verzakken door het een of andere kuiltje in de grond. De indruk die de valse profeet oproept is eerder die van de slimme vos die overleeft onder alle omstandigheden. Hij probeert van de nood een deugd te maken. Voor de vos is het ook wel weer een voordeel dat de muren van Jeruzalem omliggen hier en daar. Zo kan hij de stad binnenkomen en zijn maaltje meepikken. Ezechiël 13:4 *Als vossen tussen de puinhopen zijn uw profeten geworden, Israël.* Daar waar de vijand een stuk muur heeft weggebroken en een bres heeft geslagen, daar zie je de vos net met zijn kop boven de puinhopen uit. De vos die vooral aan zichzelf denkt en gericht is op overleven. Daar doet Ezechiël de valse profeet aan denken. Ze zijn niet in de bressen gaan staan om de vijand tegen te houden. Ze hebben niet met elkaar een muur opgeworpen om de stad te beschermen. De vijand kon zo binnenmarcheren. Waar was de valse profeet? In geen velden of wegen te bekennen. Als de vijand uit beeld is, zie je hem weer verschijnen. Kijken of hij iets vindt wat van zijn gading is. Ezechiël 13:5 *U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israël wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.* Met termen als 'de muren' en 'de bres in de muur' en 'de strijd' wordt een link gelegd met de verovering van de stad Jeruzalem. Het is niet letterlijk bedoeld maar figuurlijk. De belegering van de stad Jeruzalem door de Chaldeeën – die enkele jaren later plaatsvond – dient slechts als metafoor van de strijd die gaande is tussen God en Zijn volk. In die strijd stelde de valse profeet zich niet goed op. Het is een geestelijke strijd, een strijd om het leven in het Verbond. Wat is het geval?

Als vossen tussen de puinhopen zijn uw profeten geworden, Israël.



Het gaat om het leven in het Verbond of niet.

De HEERE God heeft een verbond met Zijn volk gesloten. Dat is gebeurd tijdens de uittocht uit Egypte bij

de berg Sinaï. De HEERE heeft beloften gegeven aan de nakomelingen van Jakob; *beloften* dat Hij hen zou maken tot *een groot volk* en hen *een eigen land* zou geven. Naast *de verbondsbeloften* zijn er ook *verbondseisen*. Het is op grond van *de tien geboden* dat de HEERE Zijn verbond sloot met het volk Israël. Exodus 20 en 34. Vanaf het begin heeft de HEERE duidelijk gemaakt dat als het volk Israël zich zou afwenden van het geloof en Zijn geboden zou overtreden, zij de beloften van *land en volk* op het spel zouden zetten. De HEERE dreigde hen in geval van ongehoorzaamheid het land te ontnemen en het volk te decimeren. Deze zaken zijn reeds vanuit *de Thora* bekend. Het volk was nog niet in het land of de HEERE verdeelde hen onder leiding van Jozua in twee delen en liet hen plaats nemen op de bergen Gerizim en Ebal. Daar hoorde het volk *de zegen en de vervloekingen* over zich heenkomen.

Deuteronomium 27:11-13 Het volk was zich – met andere woorden – goed bewust van het feit wat de consequenties waren wanneer ze andere goden achterna zouden lopen. Het zou hun de vrede kosten en uiteindelijk hun bestaansgrond letterlijk en figuurlijk ondermijnen. Via een profeet als Ezechiël maakte de HEERE de mensen bewust van hun overtredingen van de geboden en liet Hij hen waarschuwen. God streed om het hart van Zijn volk. Hij heeft gedaan wat mogelijk was om de mensen te brengen tot een andere manier van leven, een andere omgang met hun geloof. De valse profeten waren voor de ware profeet echter een enorme stoorzender. Die riepen ongeveer het tegenovergestelde terwijl ze beweerden ook namens de HEERE te spreken. Omdat die valse profeten een veel positievere boodschap hadden – waar veel hoop en genade naar voren kwam – had Ezechiël met zijn waarschuwingen geen schijn van kans. Niemand nam hem serieus. Het volk koos het verhaal dat het meest positief voor hen uitpakte. Voor het gevoel van de mensen hadden ze een eerlijke keus omdat de profeten vergelijkbaar waren; allen zeiden te spreken namens de HEERE. Zoek dan maar eens uit wie de waarheid zegt en wie liegt? Om die reden is de HEERE zo kwaad op de valse profeten. Omdat ze Zijn openbaring ondermijnen. Ezechiël 13:6 *Zij schouwen valse visioenen en leugenachtige waarzeggerij, zij die zeggen: De HEERE spreekt. Hoewel de HEERE hen niet gezonden heeft, verwachten zij dat het woord zal uitkomen!*

Zij schouwen valse visioenen en leugenachtige waarzeggerij, zij die zeggen: De HEERE spreekt.



Terwijl God via Ezechiël het visioen ocriep van mensen met honger, stervende kinderen, mensen die aan pest ten onder gingen of gedood werden door vijandelijke pijlen – en een stad in puin met vluchtende mensen – zien de valse profeten een glorieuze overwinning voor Jeruzalem in het vooruitschiet en de spoedige terugkeer van de ballingen. Nogmaals, de enige die kunnen beoordelen wat waarheid is en

leugen zijn de valse profeten zelf. De HEERE stelt hen ten overvloede die vraag: Ezechiël 13:7 *Ziet u dan geen vals visioen, en spreek u geen leugenachtige waarzegging uit door te zeggen: De HEERE spreekt, hoewel Ík niet gesproken heb?* Of de valse profeten nu erkennen dat ze alles uit hun grote duim zuigen of niet, er is nog iemand die weet of de profeten werkelijk visioenen en openbaringen hebben gekregen van Hogerhand en dat is de HEERE Zelf. De HEERE weet van niets. God heeft aan die mensen nooit iets geopenbaard. Dit is een groot probleem voor de valse profeten. God is de Waarheid Zelf. Wie Zijn Naam opzettelijk verbindt met de leugen roept grote problemen over zichzelf af. Ezechiël 13:8 *Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u valse dingen spreekt en leugen schouwt, daarom: Zie, Ik zál u, spreek de Heere HEERE.* Als de HEERE dat zegt 'Ik zal u' dan heb je wel iets heel ergs gedaan. Dit zegt de HEERE niet zomaar. En wanneer Hij dat zegt, dan is het ook voor goed met je gedaan.

Voor het huis van Israël wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven.



Ezechiël is een Schriftprofeet.

De hand van God kan *op* iemand zijn zoals Ezechiël. Dan neemt God de profeet voor Zich in beslag om een openbaring te geven of een visioen of om hem mee te nemen om hem iets te laten zien of horen. Maar als de hand van God *tegen* een mens is, dat is een ander verhaal. Dat lot wacht de valse profeten, dat Gods hand Zich tegen hen keert. Ezechiël 13:9 *Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen.* God heeft zo'n afschuwelijke hekel aan oneerlijkheid en leugen. Die zaken komen namelijk direct van Gods tegenstander, de duivel – de vader van de leugen – zoals de Heere Jezus hem noemt. Johannes 8:44 De valse profeet zit dus wel heel fout in de strijd van God tegen de duivel. Wanneer iemand in dit geval niet alleen aan de verkeerde kant staat, maar ook nog eens een vooraanstaande positie bekleedt voor de tegenstander, moeten wij voor het ergste vrezen. En dat gebeurt dan ook. Zo iemand, zo'n valse profeet wordt bij kop en kont gepakt en met een sterke worp de deur uit gegoooid. Radicaal en definitief en wel op drie wijzen.

1. Behoorde hij als 'profeet van Israël' tot de raad van Israël, de hogere laag die leiding gaf aan het volk Israël. God schrapt al de valse profeten uit de namenlijst van de raad. Maar dat is het enige. Niet alleen worden ze verstoken van hun vooraanstaande positie, ze worden
2. ook uit de registers van het volk geschrapt. En
3. ze komen het land ook niet meer in.

Ezechiël 13:9 *Zij zullen niet tot de kring van Mijn volk behoren, zij worden niet ingeschreven in het register van het huis van Israël, en komen niet in het land van Israël.* Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn dat de valse profeten op deze manier het Verbond van God worden uitgeknikkerd en de

beloften van land en volk afgepakt worden. Hun positie is weinig benijdenswaardig. Hopelijk heeft deze waarschuwing een effect op de profeten. Het kan zijn dat hier of daar een zogenaamde profeet tot inkeer gekomen is. De kans is natuurlijk groot – wanneer mensen zich zo bewust en zo lang op een verkeerde weg begeven hebben – dat ze er moeilijk van af te brengen zijn, maar het is mogelijk. In ieder geval heeft God het hen verteld via de profeet Ezechiël. Ze kunnen niet zeggen dat ze niet wisten dat ze fout bezig waren. Ze zijn op hun fouten geweest en hebben de kans gehad van een verkeerde praktijk terug te komen. Zaken die relevant zijn in het proces wat de HEERE tegen deze profeten voert. Uiteindelijk is God *de Rechter* Die de hele wereld oordeelt. Belangrijk – bij het vonnis dat God velst – is de vraag of de verdachte kon weten dat hij fout bezig was? In Nederland vertelt de politieagent aan de geverbaliseerde persoon dat ‘iedere Nederland geacht wordt de wet te kennen’. Maar de HEERE God komt – zou je kunnen zeggen – eerst met een waarschuwing, een ultieme poging om mensen tot bekering te brengen en hen te behoeden voor het oordeel. Niemand kan op de rechtbank van God vertellen ‘dat hij niet wist dat dit fout was omdat niemand hem dat had verteld.’ Door profeten zoals Ezechiël is iedereen heel goed op de hoogte. Niemand gaat vrijuit. Mogelijk bekeert een valse profeet zich. Hem zijn indringende vragen gesteld. Hij weet zelf het beste of hem bijzondere openbaringen ten deel zijn gevallen of niet. Zo niet, dan staat hij gewoon ordinair te liegen. Wanneer dat laatste het geval is en de persoon zich niet bekeert van zijn foute gedrag liegen de gevolgen er niet om. De consequentie is dat zo iemand volledig uitgebannen wordt uit Gods volk. Daar kunnen ze in het begin misschien best lacherig over gedaan hebben, maar het feit dat het boek Ezechiël in de Bijbel staat en niet hun verhaal, is tekenend voor de situatie. Het volk Israël heeft met eigen ogen gezien hoe het met die profeten afliep. Ze zijn keihard tegen de hand van de HEERE aangelopen. Niet de hand die op hen is, maar de hand die tegen hen is. Hoed je dan maar. Ezechiël 13:9 *Dan zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben.*

Mijn hand zal tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen.



Het boek.

Langzamerhand is – in de geschiedenis van het volk van het Oude en het Nieuwe Testament – duidelijkheid ontstaan omtrent *het boek* waarin de namen van *de uitverkorenen* zijn opgetekend. Voor de gelovigen is het van het grootste belang dat hun naam opgetekend is in *het boek van het leven*, zoals het ook wel genoemd wordt. De waarschuwing waarmee God dreigt via de profeet Ezechiël aan het adres van de valse profeten – dat Hij ze schrappt uit Zijn boek – is dan ook ronduit schokkend voor ieder

oprecht gelovig mens. Dit is het ergste wat een mens kan overkomen. Laat die mensen alstublieft deze waarschuwing ter harte nemen.

Het boek des levens.



Het boek des levens.

Exodus 32:32-35

En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: *Ú* hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de HEERE opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de HEERE en zei: Och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit *Uw boek*, dat U geschreven hebt. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wie tegen Mij zondigt, zal Ik uit *Mijn boek* schrappen. Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan Ik u gesproken heb. Zie, Mijn engel zal voor u uit gaan. Maar op de dag van Mijn vergelding zal Ik aan hen hun zonde vergelden. Zo trof de HEERE het volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden dat Aäron gemaakt had.

Psalm 69:29

Laat hen uitgewist worden uit *het boek des levens*, laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden.

Lucas 10:20

Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat *uw namen opgeschreven zijn in de hemel*.

1 Johannes 2:18-23

Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. *Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.* Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de

	Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.
1 Johannes 4:1-6	<p>Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. <i>Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.</i></p>
Openbaring 13:7,8	<p>En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn <i>geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af</i></p>
Openbaring 20:15	<p>En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in <i>het boek des levens</i>, werd hij in de poel van vuur geworpen.</p>
Openbaring 21:23-27	<p>En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij <i>die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.</i></p>



Staat mijn naam in het boek des levens?

Natuurlijk zijn er mensen die zich bijzonder veel zorgen maken. Ze vragen zich af of hun naam wel *in het boek des levens* vermeld is. Op zich is het feit dat iemand zich zorgen maakt – of hij of zij wel tot de uitverkorenen behoort – eerder een plus- dan een minpunt. Wat wil het geval? De uitverkorenen kennen namelijk het *vrezen en beven*. Het geeft wel aan dat die mensen enig besef hebben van de dingen die hier spelen. Ze weten waarschijnlijk beter als geen ander wat er op het spel staat; Het gaat om eeuwig

leven of eeuwige dood. Vind je het gek dat iemand zich zorgen over maakt aan welke kant hij of zij terecht komt? Of het allemaal wel goed komt in en na dit leven? Paulus moedigt ons aan om onze levenstaak in dit opzicht *met vrees en beven* op te pakken. Hij ziet dat juist wel als een goed teken, wanneer het ons iets doet. Filippenzen 2:12,13 *Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.* U hoeft het allemaal niet zelf te doen. U moet het God laten doen. Dat moet u echter niet gemakzuchtig maken, want de HEERE houdt ons wel degelijk verantwoordelijk voor wat we doen of nalaten. Het is niet zo dat we God de schuld kunnen geven van onze eigen nalatigheid. Dat zou een pijnlijke vergissing zijn. Wij zijn zelf verantwoordelijk, maar we zullen – als we verstandig zijn – ons leven uitbesteden aan God om door de verzoening van onze zonden en de heiliging van ons leven ons leven op koers te houden voor Gods Koninkrijk. Het leven met de HEERE is best wel spannend in dat opzicht. Johannes belooft ons echter – dat is nu weer typisch Johannes – dat de liefde de vrees uitbant. Het zou dus kunnen dat we naarmate ons leven vordert, we wat meer gerust worden op de uitkomst. 1 Johannes 5:16-18 *wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.* Beste Joannes we vrezen en beven nog wel een beetje, maar gaan er met u vanuit dat we er iets geruster op worden naarmate de dag dichterbij komt. Wanneer u de God van de Bijbel – Vader, Zoon en Heilige Geest – vertrouwt en u zich aan hem houdt, dan zit het wel goed met u.

Werk aan uw zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt het willen en het werken.



Beloften bestemd voor de eeuwigheid?

God is nog niet klaar met de valse profeten. Wat zij de HEERE aandoen liegt er ook niet om. Zij geven bepaalde boodschappen door aan het volk en doen het voorkomen alsof het de HEERE Zelf is die dit zegt. Het woordje *sjalom* = *vrede* vormt blijkbaar het hart van hun theologie. *Vrede* betekent niet alleen de

afwezigheid van oorlog, maar ook de aanwezigheid van welzijn en welvaart en – in Bijbels perspectief – goede verhoudingen met God en met elkaar. Sommige onderzoekers menen dat die mensen zich laten leiden door hun ‘Sions-theologie’. In die theologie zou hier en daar ook wel een element van waarheid zitten. Het is goed mogelijk. Ze zullen niet zomaar *vrede* geroepen hebben, maar ook redenen genoemd hebben waarom ze zo dachten. Wanneer wij de Thora lezen dan blijft er niet veel over van die zogenaamde Sions-theologie, omdat de dingen die God toezegt altijd gerelateerd zijn aan de voorwaarde van *gehoorzaamheid*. Het verbond met God – of wij het nu over het Nieuwe Verbond hebben of het Oude Verbond – staat of valt met *de gehoorzaamheid*. Mozes was daar heel duidelijk in, maar het is waar dat de HEERE ten aanzien van de tempel en Zijn wonen onder Zijn volk in Jeruzalem en ook ten aanzien van het koningschap van *eeuwige beloften* heeft gerept.

Jeruzalem de eeuwige stad.



Een eeuwig huis voor God en voor David.

Een eeuwig huis
voor koning David
2 Samuël 7:10-17

Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger, en sinds de dag waarop Ik richters aangesteld heb over Mijn volk Israël. Maar Ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de HEERE u bekend dat de HEERE voor ú een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaders ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.

Een eeuwig huis
Voor de God van Israël
1 Kronieken 23:25

Want David had gezegd: De HEERE, de God van Israël, heeft Zijn volk rust gegeven, en Hij zal in Jeruzalem wonen tot in eeuwigheid.

Sion als plaats van de
eeuwige
koning/priester.
Psalm 110:2-4

De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben:
U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

Eeuwige beloften.

We moeten eerlijk zijn. Het valt niet mee om de beloften van Gods eeuwig wonen in Jeruzalem te achterhalen. In Kronieken hebben we een uitspraak van koning David gevonden, die daar het meest dichtbij komt. Mogelijk zal iemand verwijzen naar Melchizedek de koning van Salem. Melchizedek is de gestalte waarin Christus op aarde verscheen in een ontmoeting met Abraham. Genesis 14:18-20 Hij is koning en Priester. Psalm 110. In het boek Deuteronomium wordt meer dan eens de stad genoemd *die God verkiezen zal*. Met de kennis van nu weten we dat Gods keuze op *Jeruzalem* is gevallen. In de tijd van Mozes was dat nog niet bekend. Koning Salomo heeft bij de inwijding van de tempel terecht Gods Aanwezigheid in Jeruzalem en de zegen die daarmee op het volk Israël afstralen, gekoppeld aan de gehoorzaamheid en het godsvertrouwen. 1 Koningen 8:22-26 *Toen ging Salomo voor het altaar van de HEERE staan, tegenover heel de gemeente van Israël, en hij spreidde zijn handen uit naar de hemel en zei: HEERE, God van Israël, er is geen God zoals U, boven in de hemel of beneden op de aarde, Die het verbond en de goedertierenheid houdt tegenover Uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor Uw aangezicht, Die Zich tegenover Uw dienaar, mijn vader David, gehouden hebt aan wat U tot hem had gesproken. Want met Uw mond sprak U, en dat hebt U met Uw hand vervuld, zoals het op deze dag is. En nu HEERE, God van Israël, houd U tegenover mijn vader David, Uw dienaar, aan wat U tot hem gesproken hebt: Het zal u voor Mijn aangezicht niet aan een man ontbreken die op de troon van Israël zal zitten, tenminste, wanneer uw zonen op hun weg letten door voor Mijn aangezicht te wandelen, zoals u voor Mijn aangezicht gewandeld hebt. Nu dan, God van Israël, laat toch Uw woorden, die U tot Uw dienaar, mijn vader David, sprak, bewaarheid worden.* Hoewel de beloften van God voor paleis en tempel niet onvoorwaardelijk zijn, zijn zij wel eeuwig. Eeuwig in die zin dat de HEERE na het verbreken van het Oude Verbond door het volk Israël en het vonnis van de ballingschap nieuwe hoop wekt voor het herstel van stad en paleis en tempel. De beloften waar het volk Israël en de hele wereld zich over mochten verheugen zijn die van de Messias uit het huis van David en het herstel van de tempel in Jeruzalem. Over het laatste – de nieuwe tempel – spreekt Ezechiël 40-48 uitvoerig namens de HEERE.

Hoewel de beloften van God voor paleis en tempel niet onvoorwaardelijk zijn, zijn zij wel eeuwig.



De metafoor van het muurtje en de witte kalklaag.

Het zou zomaar kunnen dat de valse profeten rondlopen met de idee van een onoverwinnelijk Jeruzalem. Het is een halve waarheid die gemakkelijk tot een hele leugen kan worden. Behalve de bij elkaar gesprokkelde Bijbelse uitspraken in deze richting, zal men in dit geval vermoedelijk ook wijzen op de aftocht van koning van Tiglat Pileser van Assur in 701 v Chr. Het was al wel langer dan 100 jaar geleden gebeurd, maar reken maar dat het plotselinge afbreken van de belegering van Jeruzalem tot de verbeelding heeft gesproken. Wij hebben er mooie Bijbelse verhalen aan overgehouden van Jesaja en koning Hizkia. Jesaja 36-39 Het was inderdaad de HEERE Zelf Die de vijand in die tijd voor de poorten van Jeruzalem een vernietigende klap toedeelde. Het is goed mogelijk dat de valse profeten deze twee elementen hebben samengevoegd tot een 'Jeruzalem gaat nooit verloren' verhaal. Of dit de werkelijke achtergrond is, weten we niet zeker. Niets in de tekst wijst hier namelijk op. Hoewel, er is sprake van mensen die met een bepaald verhaal kwamen. Op zich was het volgens de HEERE geen sterk verhaal. Het rammelde aan alle kanten. Andere mensen – de valse profeten – omarmden dit verhaal en autoriseerden het op hun manier. Dit was het verhaal waarmee ze hun profetieën onderbouwden. Profetieën van vrede en overwinning. Kijk maar Ezechiël 13:10 *Daarom, ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben door te zeggen: Vrede, hoewel er geen vrede is, bouwt de een een wankel muur, en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk.* De metafoor is die van een muur. Het is een wankel geval, want de stenen zijn gewoon op elkaar gestapeld. Er zit geen cement tussen. Die muur is gebouwd door de een. De ander smeert er aan de zijanten kalk tegen aan. Zo voor het oog lijkt het een stevige muur, maar de muur blijft buitengewoon zwak omdat de stenen gewoon los op elkaar gelegd zijn. Het zou kunnen dat de ene groep een soort van Sions-theologie ontwerpt, terwijl anderen – de valse profeten – dit idee overnemen en er een gelikt verhaal van maken. Al met al maakt het ook nog een stevige indruk, maar wanneer ze – zoals vermoedelijk gebeurd is – de voorwaarden die God aan Zijn beloften en verbonden heeft gesteld, weglaten, is het buitengewoon zwak. Ezechiël 13:11 *Zeg tegen hen die met kalk bepleisteren, dat hij omvallen zal. Er komt een alles wegspoelende regen en u, hagelstenen, u zult neervallen en er zal een stormwind losbarsten.* Dat de valse profeten zich door een Sions-theologie laten leiden, is niet helemaal zeker. Maar het is wel de meest aannemelijke vooronderstelling.

Het verhaal van de valse profeten doet denken aan 'Een muur die op omvallen staat.'



Prediking van de valse profeten.

Deze 'profeten' verwachtten niet dat Jeruzalem zal vallen, integendeel de verwachting die zij wekken is dat de ballingen binnen twee jaar weer terug kunnen keren. Dat is hetgeen we kunnen opmaken uit de prediking van de profeet Hananja waarmee de profeet Jeremia in aanvaring kwam. Jeremia 28:1-4 *Het*

gebeurde in hetzelfde jaar, aan het begin van het koningschap van Zedekia, de koning van Juda, in het vierde jaar, in de vijfde maand, dat de profeet Hananja, de zoon van Azzur, die uit Gibeon kwam, voor de ogen van de priesters en van heel het volk in het huis van de HEERE tegen mij zei: Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Ik zal het juk van de koning van Babel breken! Binnen twee volle jaren breng Ik alle voorwerpen van het huis van de HEERE naar deze plaats terug, die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft meegenomen en naar Babel heeft gebracht. Ook breng Ik Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda die in Babel zijn gekomen, naar deze plaats terug, spreekt de HEERE, want Ik breek het juk van de koning van Babel. Hetzelfde jaar was deze man dood. Dat was de consequentie. Jeremia 28:15-17 Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet Hananja: Luister toch, Hananja, de HEERE heeft u niet gezonden. Ú echter hebt dit volk op leugen doen vertrouwen. Daarom, zo zegt de HEERE, zie, Ik ga u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar sterft u, omdat u hebt opgeroepen afvallig te worden van de HEERE. En de profeet Hananja stierf in datzelfde jaar, in de zevende maand. Opmerkelijk is dat de valse profeten zich niet tegen lieten houden door de feiten. Hoewel de halve stad Jeruzalem – het gaat om tienduizenden mensen uit de bovenlaag van de bevolking – in ballingschap is gevoerd en die Hananja hetzelfde jaar het leven liet, worden zij niet aan het twijfelen gebracht. Men heeft daarentegen een grote mond tegen God en denkt er eerder aan om de profeet Jeremia een kopje kleiner te maken, dan zijn woorden serieus te nemen. We kunnen ook denken aan de brief die Jeremia terugkreeg op zijn schrijven namens God aan de ballingen: ‘Dat ze huizen moesten bouwen en zich moesten settelen en dat ze het goede moesten zoeken voor Babel en moesten bidden voor de koning.’ De brief die terugkwam van de valse profeet Semaja, de Nechelamiet, daar lusten de honden geen brood van. Ezechiël 29:24-32 Ik kan me voorstellen dat Ezechiël geen woord vuil maakt aan de veronderstelde Sions-theologie, omdat er ook wel weer iets inzat. Dat halve gelijk gunde de profeet zijn tegenstanders niet. Het werd per slot van rekening een hele leugen. Men nam het oordeel van God niet serieus en dat was ernstig. Men schrapte de gehoorzaamheid als voorwaarde. Men weigerde zich te bekeren. Men noemde zonde geen zonde meer. Liever hield men een positief verhaal, zodat men overal mee wegwam. Hoewel, wegwam. Voorlopig wijzen de harde feiten in een andere richting.

Als de muur omvalt, wordt dan tegen u niet gezegd; Waar is de pleisterlaag die u aangebracht hebt?



De muur van de valse profeten en de muur van Jeruzalem.

Omdat er sprake is van een muur, denkt men al gauw in de richting van de muren rondom Jeruzalem. Het is in het begin echt een metafoor over een buitengewoon kwetsbaar muurtje. Het blijft gaan over de vraag: ‘Hoe sterk is dat verhaal van de valse profeten nu feitelijk?’ God zegt dat die muur zo zwak is dat als er maar een regenbui of hagel tegen aan hoeft te komen of hij valt al om. De vraag is; ‘Zien die valse

profeten zelf niet in hoe zwak hun verhaal is?' Als God hun verhaal onderuit trekt zal de omgeving dan niet de wenkbrauwen fronsen en vragen of ze soms iets anders verwacht hadden? Ezechiël 13:12 *Zie, als de muur omvalt, zal dan tegen u niet gezegd worden: Waar is de pleisterlaag die u aangebracht hebt?* Misschien denken ze dat God dat toch niet doet, maar daarin vergissen ze zich deerlijk. God is van plan het verhaal waarmee ze hun theologie kracht bij zetten omver te halen, met fundament en al. God trekt die muur om, zodat de grondstenen die het zaakje hadden moeten dragen, zichtbaar worden. Ezechiël 13:13 *Daarom, zo zegt de Heere HEERE: In Mijn grimmigheid zal Ik een stormwind doen losbarsten, in Mijn toorn zal er een alles wegspoelende regen komen, en hagelstenen in grimmigheid, tot een vernietigend einde.* Het is een metafoor zeiden we en dat wordt ook niet ontkend. Het is en blijft een metafoor van een buitengewoon kwetsbare muur die zo bewerkt is dat hij er heel stoer uitziet, maar niet heus. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Iets wat in het echte leven niet kan. De metafoor wordt zomaar doorgetrokken naar een echte muur van een echte stad, Jeruzalem. Het verhaal van die valse profeten is nergens op gebaseerd en valt zomaar om, en dat zal blijken als de stad Jeruzalem omvalt met hun middenin die stad. De stad Jeruzalem en de muren vallen om en de valse profeten vallen om met de stad. Ze komen om bij de val van Jeruzalem. Ezechiël 13:14 *Zo zal Ik de muur omverhalen die u met kalk bepleisterd hebt en Ik zal hem op de aarde neer doen storten, zodat zijn fundament blootgelegd wordt. Zo zal de stad vallen, en u zult in het midden ervan omkomen. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.* De HEERE herhaalt nog maar eens wat er feitelijk gebeurt. God wil dat iedereen het verhaal kan volgen. Ook de eenvoudige mensen in de ballingschap en in Jeruzalem. Voor sommigen gaat het al gauw te snel wat de profeet allemaal zegt. Om die reden wordt het aan het eind nog eens herhaald. God haalt het verhaal van de valse profeten onderuit. Op het moment dat Jeruzalem valt blijkt de onhoudbaarheid van hun verhaal. En met Jeruzalem komen ook de valse profeten aan hun einde. Ezechiël 13:15,16 *Zo zal Ik Mijn grimmigheid ten uitvoer brengen tegen die muur en tegen hen die hem met kalk bepleisterden. Ik zal tegen u zeggen: Die muur is er niet meer en zij die hem bepleisterden, zijn er niet meer, te weten de profeten van Israël die over Jeruzalem profeteren en er een visioen van vrede voor zien, hoewel er geen vrede is, spreekt de Heere HEERE.* 'Vrede zeiden ze, vrede', maar er was helemaal geen vrede.

In Mijn toorn zal er een alles wegspoelende regen komen, en hagelstenen tot een vernietigend einde.



Armbandjes en hoofddoekjes tegen het gevaar.

Er is nog iets wat de HEERE zeer aan het hart gaat. Het gaat om vrouwen die blijkbaar met een angstwekkend verhaal komen. Daarmee komen ze trouwens in de buurt van Ezechiël de profeet van

God. Want – laten we eerlijk zijn – God dreigt met de vernietiging van de stad Jeruzalem. Niet alleen de stenen zullen het ontgelden, maar ook de mensen. De HEERE ziet de bui al hangen over Zijn volk: ‘Hongersnood, de pest of het zwaard.’ Wat deze vrouwen vertellen is dus geen onzin. Sterker, ze kunnen hun verhaal onderstrepen met pakkende voorbeelden van de ballingschap in 597 v Chr. waar koning Jechonja met zijn gevolg – waaronder Ezechiël en tienduizenden inwoners van Jeruzalem – de dupe van werden. Waarom doen die vrouwen dit? Het is wellicht te gemakkelijk om te zeggen: ‘Om geld te verdienen.’ Wie weet komt het voort uit goede bedoelingen om de mensen in Jeruzalem – die in grote onzekerheid verkeren – iets te geven waaraan ze een gevoel van veiligheid ontleen. Wat het precies is, doet niet echt ter zake. Voor hetzelfde geld is het iets anders geweest. Voor hetzelfde geld, dat moet er wel bij verteld worden, want ze willen er wel wat voor terug hebben. Ze maken *armbanden* en *hoofddoeken*, iets in die buurt. In de jaren negentig kon je een armband kopen die zogenaamd goed was voor je gezondheid. Je zou de mensen niet de kost geven die er mee liepen. Vooral vrouwen zag je ermee en dat is niet toevallig, want die dragen armbanden normaal ook vaak als sieraad. Het was dus een soort van sieraad en tegelijkertijd zou het goed zijn voor je gezondheid. Zoiets is hier ook gaande. Het zijn sierraden voor vrouwen of in ieder geval zaken die een vrouw of meisje heel mooi kunnen staan. En naarmate er meer mensen meedoen is het een soort mode. En wie wil er niet meedoen met de mode? Iemand zal zeggen dat dit nou niet iets is om zich druk over te maken, maar de HEERE God doet dat wel, want die vrouwen en die meisjes leren hun vertrouwen te stellen op een armband of een hoofddoekje in plaats van op de HEERE God Zelf. Ezechiël 13:18 *Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen die om alle polsen toverbanden naaien en voor het hoofd van groot en klein sluiers maken om zielen te vangen! Wilt u de zielen van Mijn volk vangen en uw eigen zielen in het leven behouden?* En dan nog iets. Het gaat de HEERE aan het hart hoe van eenvoudige en arme mensen brood en gerst wordt afgetrosgeld voor...? Ja voor wat? Voor bedrog. Die mensen kunnen hun brood en gerst helemaal niet missen. Bij de een raakt de kelder leeg en bij deze bedriegsters – want dat zijn het – raakt de kelder vol van brood en gerst. Zij overleven wel in het belegerde Jeruzalem, terwijl die arme mensen – die al zo weinig hebben – doodgaan van de honger. Ezechiël 13:19 *En wilt u Mij ontheiligen bij Mijn volk voor een paar handen vol gerst en voor brokken brood, door zielen te doden die niet hoeven te sterven en door zielen in het leven te behouden die niet in leven mogen blijven, aangezien u liegt tegen Mijn volk, dat naar leugens luistert?* Weet je als zo’n bijgeloof eenmaal loopt, dan willen mensen bij nader inzien toch dat andere hoofddoekje en die armband willen ze ook graag voor hun kleinkinderen. Ze geven hun laatste voedsel weg voor bedrog.

Die om alle polsen toverbanden naaien en voor het hoofd sluiers maken om zielen te vangen.



Rechtvaardigen en goddelozen komen er beiden slecht af.

Terwijl God van mening is dat – als er toch mensen moeten sterven – dat het beter die bedriegsters zelf kunnen zijn, sterven eenvoudige en arme mensen aan de angst die gewekt wordt. Om met die angst geld uit de zak te kloppen. En als er geen geld is, dan maar voedsel. In Israël wordt de ziel wel vergeleken met een *vogeltje*. Wat hier gebeurt doet de HEERE denken aan de manier waarop vogeltjes worden gevangen. Ze worden gelokt en vervolgens valt er een klap-net op hen. Dan zijn ze etenswaar. Zo worden ook de vrouwen en meisjes van Jeruzalem gelokt met beloften en bedreigingen. Men doet net alsof de armbanden en hoofddoekjes veiligheid bieden tegen de dreigingen die voor de deur staan. Ezechiël 13:20 *Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál uw toverbanden, waarmee u daar zielen vangt alsof het vogels zijn! Ik zal ze van uw armen afscheuren en Ik zal de zielen vrijlaten, de zielen die u vangt alsof het vogels zijn.* Wat zijn wij mensen toch vreemde wezens. Hoe bestaat het dat die rechtvaardige vrouwen en meisjes hier met open ogen intrappen. De een begint ermee, een vrouw die in aanzien staat – ook nog een gelovige vrouw – en voor je het weet loopt de hele straat er mee. We zijn als schapen. Dat kan een voordeel zijn bij het volgen van de Herder. Maar hoe gemakkelijk lopen we mensen achterna die ons van alles beroven. Hoeveel geld gaat er vandaag de dag niet naar allerlei smeerseltjes en zogenaamd gezonde producten? Gaat het in de tijd van Ezechiël alleen maar om dit leven en de poging van mensen om te overleven, toch bekruipt je het vervelende gevoel dat niet alleen dit leven, maar ook het eeuwige leven ermee gemoeid is. Merk je dat niet aan het woord *zielen*. Voel je dat niet als er sprake is van *gevangen zijn*? God zegt toe die mensen te bevrijden. Hij zal de armbandjes van de armen afscheuren en de hoofddoeken van de hoofden. De HEERE wil die vogeltjes – die arme zieltjes – vrijlaten. Ezechiël 13:21 *Ik zal uw sluiers verscheuren en Mijn volk uit uw hand redden, zodat zij niet meer als een prooi in uw hand zullen zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.* Is de HEERE dan niet boos op Zijn kinderen dat ze hier in meegegaan zijn? Ziet Hij hen vooral als slachtoffer? Ik denk dat je dat inderdaad zo moet zien. De HEERE ziet het als een geraffineerde manier om angstige en arme mensen – kinderen van God – met vrome praatjes te verleiden om mee te doen. De vervelende consequentie is nu dat rechtvaardige mensen eerder doodgaan dan God had bedoeld – alleen al door het voedsel dat ze afstaan als prijs – en dat goddeloze mensen langer leven dan God gewild had – gewoon omdat ze extra brood en gerst genereren uit hun bedrog. Het begroot de HEERE wat deze vrouwen overkomt. Hij kan niet boos op ze worden. Boos is God op die draken van vrouwen die hun volksgenoten en seksegenoten zo een poot uittrekken. Een vervelende bijkomstigheid is niet alleen dat de gelovige op het verkeerde been wordt gezet, door te vertrouwen op bandjes en doekjes en niet op God. Maar ook de goddeloze wordt om de tuin geleid. Die krijgt de indruk dat ze er makkelijk afkomt. Hoezo bekering? Helemaal niet nodig. Koop een doek en een armband en je bent gevrijwaard van alle ellende. ‘Dat dat had je gedacht’, zegt de HEERE, Die met lede ogen aanziet dat die mensen zich veel ellende over het hoofd halen. En de goddeloze bekeert zich niet. Maar dat zal niet lang meer duren. God gaat er definitief een einde aan maken. Ezechiël 13:22,23 *Omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen, terwijl Ik hem Zelf geen smart heb aangedaan, en omdat u de goddeloze aangemoedigd hebt, zodat hij zich niet bekeert van zijn kwade weg, zodat Ik hem in het leven behoud, daarom zult u geen valse visioenen meer zien en niet langer waarzeggerij plegen. Ik zal Mijn volk uit uw hand redden. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.*



Ik zál uw toverbanden, waarmee u zielen vangt alsof het vogels zijn.