

Jesaja 32

- 1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.
- 2 Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.
- 3 Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden, en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan.
- 4 Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen, en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken.
- 5 Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden, en van een bedrieger zal niet gezegd worden: Hij is vrijgevig,
- 6 want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart bedrijft onrecht door het plegen van goddeloosheid, het spreken van lastertaal tegen de HEERE, het onverzadigd laten van de hongerige, en het de dorstige aan drinken doen ontbreken.
- 7 De middelen van de bedrieger zijn slecht; hij beraamt schandelijke plannen om de ellendigen te gronde te richten door leugenachtige woorden, en wanneer de arme spreekt, het recht.
- 8 Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen en hij staat voor edelmoedige daden.
- 9 Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem! Onbezorgde dochters, neem mijn woorden ter ore!
- 10 Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters, want het zal gedaan zijn met de wijnoogst; geen inzameling van de oogst zal er komen.
- 11 Beef, zorgeloze vrouwen; sidder, onbezorgde dochters! Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad.
- 12 Men zal rouw bedrijven om de borsten, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken.
- 13 Op het land van mijn volk zullen dorens en distels opkomen, ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad.
- 14 Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden; Ofel en wachttorens zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden.
- 15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.
- 16 Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.
- 17 De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.
- 18 Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;
- 19 maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen en de stad zal wegzinken in de diepte. 20 Welzalgig bent u die aan alle wateren zaait, die rund en ezel daarheen drijft.

Goddelijk bevrijdend optreden voor Jeruzalem in 701 v Chr. geprojecteerd op de toekomst.

De geschiedenis speelt in de jaren voorafgaande aan de belegering van Jeruzalem in 701 v Chr. Wat we op dat moment van de tijd en op die plaats te zien krijgen is op zich reeds indrukwekkend. Het zal werkelijk een cesuur in de tijd zijn. Een diepe inkeping in de geschiedenis. Het leven na die tijd zal ingrijpend verschillen van het leven vóór die tijd. Wat is het geval? In de hoofdstukken Jesaja 28 t/m 35 lezen we het volgende: God waarschuwt de inwoners van Jeruzalem, in het bijzonder de leiders.

God wil niet dat ze hun toevlucht nemen tot Egypte of andere zaken verzinnen die uitkomst zouden moeten bieden. Feit is dat het hart van de Jeruzalemmers voor een groot deel niet meer bij het geloof is. Zo op het eerste gezicht zou je dat overigens niet zeggen wanneer je kijkt naar de hoeveelheid mensen en het enthousiasme op de hoogtijdagen in Jeruzalem. Feit is echter dat men er redelijk dubbel inzit. Men wordt heen en weer geslingerd tussen God en de wereld. De HEERE wil Zijn volk gevoelig op de vingers tikken. Om die reden laat Hij de oprukkende legers van Assur hun gang gaan. Die laten niet veel over van het platteland van Juda. Ook koning Hizkia – die het overigens goed doet – hinkt op twee gedachten. Met het beleg van Jeruzalem brengt koning Sanherib van Assur Jeruzalem in – zo te zien – onoverkomelijke problemen. Wanneer de koning via de profeet Jesaja een beroep doet op God wordt de stad van hogerhand ontzet in het tijdsbestek van één nacht. Met groot machtsvertoon deelt God een enorme klap uit aan Assur. 185.000 man sterven die nacht en koning Sanherib trekt zich met de staart tussen de benen – met wat er nog van het leger over is – terug. De slag heeft een enorme impact op de omgeving. Zelfs het latere grote Babel wil de banden met Jeruzalem aantrekken. Koning Hizkia, veel leiders en andere inwoners van Jeruzalem hebben ‘hun lesje wel geleerd’. Zij zijn daarna veel meer – met hart en ziel – de HEERE en Zijn dienst toegewijd. Het rechtvaardige gehalte van de samenleving en de rechtspraak wordt voor een groot deel hersteld. Het bijzondere is echter dat deze tijd kenmerkend is voor *de eindtijd*. In *de eindtijd* zullen vergelijkbare zaken een rol spelen waaronder de aanval van de volken op Jeruzalem en Gods ingrijpen vanuit de hemel. Dan zal de definitieve scheiding worden voltrokken tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. In dit verband wordt er gesproken over de komende Koning die gerechtigheid en recht brengt. Koning Hizkia is derhalve een voorafschaduw van de Heere Jezus Christus, Die door Zijn verzoenend lijden en sterven gerechtigheid en recht dichterbij zal brengen voor ieder mens die gelooft. Met het woordje *Zie* worden de ogen op de toekomst gericht. Jesaja 32:1 *Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht*. Verderop in Jesaja 32 zullen we horen van *de gave van de Heilige Geest*, als vrucht van het verlossingswerk van de HEERE Die niet alleen verzoening van schuld, maar ook vernieuwing van het hart en het denken brengt door Zijn Geest.

De aanval door Sanherib de koning van Assur op Jeruzalem.



De komende koning brengt recht en gerechtigheid voor Gods volk.

Over de komende koning wordt in superlatieven gesproken. Krachtig is het werk wat Hij tot stand brengt, uitblinkend in recht en gerechtigheid. De metaforen duikelen over elkaar heen. Hoe moeten we ons de invloed van deze koning voorstellen? Waar kunnen we aan denken. Het zal voelen als *een beschutting tegen de wind*. Heerlijk is het om uit de wind gehouden te worden. Wanneer de stormen over het leven trekken, kunnen we achter de verwachte koning schuilen. Hij is ook *een schuilplaats*

tegen de vloed. Feitelijk gaat dit nog een stapje verder. De wind kan schade aanrichten, maar als het water over de dijken stroomt is er niet veel wat staande blijft. De nieuwe koning biedt een houvast in zulke omstandigheden. Niet alleen redt de nieuwe koning ons van de dreiging en de dood, maar Hij zorgt ook voor nieuw leven. Hij is als *waterbeken in een dorre streek*. Vooral in Israel weet men wat het is wanneer de drooggevallen wadi's volstromen met water. Dan gaat de woestijn bloeien. Zo zal het optreden van de nieuwe koning zijn. Waar de dood regeerde zal leven komen, volop bloei in geestelijke zin, maar ook ontluikend groen. Nog zijn de voorbeelden niet uitgeput. Als laatste wordt genoemd dat de koning is als *een grote hoge rots in het land* die schaduw geeft aan de reiziger in de woestijn. Jesaja 32:2 *Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.* Het is niet onbelangrijk – in verband met de duiding van deze nieuwe koning – dat de HEERE bij eerdere aankondigingen van de komend koning ook met dergelijke termen over de Man sprak. Jesaja 4:1,6 *Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. (..) Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.* Het is opmerkelijk dat deze dingen niet alleen van (de tijd van) de komende koning, maar ook van de HEERE Zelf gezegd worden. Jesaja 25:4,5 *Want U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Als de hitte in een dorre streek zult U het gedruis van de vreemden onderdrukken; als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt.* De komende koning heeft menselijke en goddelijke trekken.

Jezus is de Koning die recht en gerechtigheid brengt.



Bijbelse Toekomstverwachting.

Wanneer we Jesaja 29 t/m 35 lezen zien we een paar data uit *de Bijbelse Toekomstverwachting* voorbijkomen. In de eerste plaats is dat

- a. God in Sion een steen ten grondslag legt, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd worden. Jesaja 28:16/Romeinen 9:33/ 1 Petrus 2:6
- b. de vernietigende klap die God toebrengt aan de agressor die het op Zijn volk en op Jeruzalem heeft voorzien. In de strijd die zich voltrekt zit ook een
- c. laatste beproefing om de mensen tot inkeer te brengen en
- d. het definitieve uiteengaan van de goddelozen en de gelovigen. Ook krijgen we oog voor
- e. de Koning door Wie Gods Koninkrijk aanbreekt. Hij brengt gerechtigheid en recht en heeft als belangrijke gave
- f. de Heilige Geest voor ieder mens die gelooft.

De koning en de Heilige Geest nadat God de vijandelijke aanval op Jeruzalem heeft afgeslagen.

Opmerkelijk is het dat de Koning en Zijn Rijk pas aan bod komt, nadat God de aanval van de volken op Jeruzalem heeft afgeslagen. Voor het besef van de Bijbellezer komt de koning – de Heere Jezus – en de uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2) eerst en de aanval van de volken op Jeruzalem (Openbaring 20) pas aan het einde van de tijd. We kunnen op dit inzicht een nuance aanbrengen door op te merken dat met de Heere Jezus – Zijn verzoenend lijden en sterven en heerlijke opstanding – het Koninkrijk van God en de gerechtigheid dichterbij is gekomen voor ieder gelovig mens. Toch zal het Koninkrijk van God pas feitelijk aanbreken met de wederkomst van Christus en het neerdalen van het Nieuwe Jeruzalem op aarde. (Openbaring 21,22) De Bijbel die ons leert denken in termen van ‘het reeds en het nog niet’, gaat ons voor in de gedachte dat *het Koninkrijk van God* pas werkelijk doorbreekt in kracht wanneer de tijden vervuld zijn. In die zin is het niet onjuist wanneer Jesaja let op het Koninkrijk van God nadat alle dingen hun beslag gekregen hebben. Aanleiding van deze profetieën over de toekomst vormt de enorme slag die God de vijand van zijn volk toebrengt. Wat is het geval? God heeft een verbond met Zijn volk op grond van *de tien geboden* gesloten. Exodus 34. Zijn de tien geboden *de eisen van het verbond, de beloften* zijn die van *land en volk*. Het land en het volk komen echter in het gedrang wanneer Israel Zijn God de rug toekent en de geboden massaal overtreedt. Dan komt bij wijze van sanctie de vijand over de vloer en wordt het volk gedecimeerd en het land afgenomen. Assur dient als stok in de hand van God om Zijn volk een gevoelige les te leren. Toch is het ook een complexe en lastige zaak voor God. De heidenvolken doen het namelijk ook helemaal niet goed en met de straf voor Israel, komt Gods Naam en Faam in het gedrang. Het dient allemaal om de gelovigen te beproeven en met – onderdelen van – *het laatste oordeel* te laten ervaren waar ze terecht komen als ze op deze dwaalweg blijven. Het doel is beproeving en bekering van de gelovigen. Uiteindelijk zal dit uitlopen op een clash tussen God en de volken die zich in de eindtijd met een groot leger groeperen tegen Jeruzalem voor een zogenaamde laatste klap. Dan zullen de gelovigen die wankelden alsnog voor God kiezen en de volken zullen een vernietigende klap krijgen. Het is Christus, Die wederkomt op de wolken en dit vonnis voltrekt zowel ten kwade – het laatste oordeel – als ten goede in de komst van het Nieuwe Jeruzalem op aarde.

De eindstrijd



en de nieuwe aarde



De verwachting van de komende Koning.

De komst van de Koning, die gerechtigheid en recht brengt zal een definitieve scheiding brengen tussen de mensen. De komende Koning zal de ogen van de mensen op Zich vestigen en de mensen zullen hun oren neigen naar Zijn woorden. Hij zal dingen voor hun ogen verrichten die hen overtuigen van Zijn goddelijke afkomst. Ook zal Hij met gezag woorden spreken, zaken die hen aan het denken zetten en voor Hem innemen. Mensen die vóór die tijd mogelijk nog aarzelden, zullen aangeraakt worden en van harte overtuigd de zijde van de koning kiezen. Jesaja 32:3 *Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden, en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan.* Mensen die vóór die tijd vrij lichtzinnig omgingen met de blijvende waarden, zullen zich achter de oren krabben

en met nieuwe inzichten serieuzer in het leven staan. Anderen die normaal nooit een verstandig woord uitbrachten zullen het zaakje op een rijtje krijgen en dingen naar voren brengen die hout snijden. Alles onder de zegenrijke invloed van de koning, van wat ze zien en horen. Jesaja 32:4 *Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen, en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken.* Waar Jesaja inderdaad veel moeite mee had, dat was *de publieke opinie*. Langzaam maar zeker hadden de waarden en normen zich verlegd. Mensen die vroeger afschuw opriepen zijn in de tijd van Jesaja gewaardeerde stadgenoten, die met ere genoemd worden. In de tijd van Jesaja komt het voor dat mensen die vroeger voor dwaas versleten werden – omdat ze zich van God hadden afgekeerd – *edelmoedig* genoemd worden en mensen die eerder met de nek aangekeken werden – zoals bedriegers – plotseling lof krijgen, alsof ze vrijgevig zouden zijn. Dat gaat drastisch veranderen als de nieuwe Koning er is en de gerechtigheid en het recht doordringt in de harten van de gelovigen en de praktijk van de samenleving van de toekomst. In de tijd van de komende koning is een dwaas weer gewoon een dwaas en een bedrieger een bedrieger. Jesaja 32:5 *Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden, en van een bedrieger zal niet gezegd worden: Hij is vrijgevig.*

Kijken naar het samenleven van mensen en tot heel andere conclusies komen dan anderen.



De dwaas, de bedrieger en de edelmoedige.

Vervolgens wordt de dwaas uitgetekend, hoe zo iemand is, wat hij doet en nalaat. En dan blijkt er opnieuw een onlosmakelijk verband te zijn tussen dwaasheid en onrecht. Het onrecht wat zo'n persoon doet, vervreemdt hem van God. Zijn conclusie: 'Er is geen God', staat voor de vertekening van zijn manier van leven en denken. Hij houdt namelijk totaal geen rekening met God en derhalve ook niet met zijn naaste. Hij pleegt onrecht. Hij spot met het geloof. Hij kent geen ontferming. De hongerige en de dorstige laat hij stukken. Voor hem komt het goed uit dat er geen God zou zijn. Jesaja 32:6 *want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart bedrijft onrecht door het plegen van goddeloosheid, het spreken van lastertaal tegen de HEERE, het onverzadigd laten van de hongerige, en het de dorstige aan drinken doen ontbreken.* De bedrieger komt er al niet veel beter vanaf. Het is een man of een vrouw die op een achterbakse manier kwetsbare mensen in de problemen brengt en hun zorgen vergroot. Hij/zij kan liegen dat het gedrukt staat en buigt het recht waar hij maar kan alleen al om de armen buiten te sluiten. Jesaja 32:7 *De middelen van de bedrieger zijn slecht; hij beraamt schandelijke plannen om de ellendigen te gronde te richten door leugenachtige woorden, en wanneer de arme spreekt, het recht.* Het mag duidelijk zijn dat Jesaja geen goed woord over heeft voor de dwazen en de bedriegers van zijn tijd. Ook al worden die mensen door hun omgeving de hemel in geprezen, voor het besef van Jesaja deugen zij niet. Heel anders ligt het met de edelmoedige mensen. Wanneer die spreken is het opbouwend en oprecht. Zulke mensen handelen goed en hun plannen hebben niet alleen hun eigen belang, maar ook dat van andere mensen op het oog. Jesaja 32:8 *Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen en hij staat voor edelmoedige daden.* Zo heftig als de tijd van Jesaja van kleur verschoten is – vergeleken met de tijd van koning

David bijvoorbeeld – zo zal de tijd van de nieuwe koning weer kleur op de wangen brengen door in het denken en handelen van Gods volk recht en gerechtigheid te brengen.

Edelmoedig delen met anderen.



De vrouwen en de meisjes bij Jesaja.

Het lijkt er op dat de tijd vóór het oordeel van God – en dat is de tijd voor 701 v Chr. – de meisjes en de vrouwen zich negatief onderscheiden. Het is niet de eerste maal dat Jesaja hier tegen aanloopt. Jesaja 3:16,17 *Verder zegt de HEERE: Omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen, met uitgestrekte hals lopen, met de ogen lonken, met kleine pasjes lopen, en hun enkelringen laten rinkelen, daarom zal de Heere de schedel van de dochters van Sion schurftig maken, en hun schaamdelen zal de HEERE ontbloten.* Jesaja noemt de vrouwen en meisjes in dit hoofdstuk – tot viermaal toe – *onbezorgd*. De vrouwen en meisjes zijn arrogant en lijken totaal ongevoelig voor de dingen die de profeet namens God te berde brengt. Hoe sterk de profeet er ook op aandringt, de vrouwelijke kant van de samenleving negeert Jesaja. Het zou al winst zijn wanneer de meisjes en vrouwen op zijn minst zouden *luisteren* naar de profeet. Hij hoopt dat ze zijn woorden willen overdenken. Maar ze staan totaal niet open voor wat God wil zeggen. Jesaja 32:9 *Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem! Onbezorgde dochters, neem mijn woorden ter ore!* Het is overigens geen verrassing dat de vrouwen ‘boven komen drijven’ op het moment dat het gezag van de HEERE aangevochten wordt. God staat boven de leiders en de leiders staan boven Israel en de man boven de vrouw. Wanneer Gods gezag omstreden is, werkt dat in negatieve zin door in alle geledingen. Bij veel vrouwen heeft dit het effect dat zij hun momentum voelen. Het is nu hun tijd.

De positie van de vrouw in de samenleving en de kerk.

Een vergelijkbare ontwikkeling is te zien in onze tijd. Wat begonnen is in de tijd van de Verlichting – in de 17^{de} eeuw – namelijk dat God niet langer erkend werd als hoogste gezag, heeft zijn doorwerking niet gemist in de samenleving waar elk gezag ter discussie is komen te staan. De vrouwen lijken zich helemaal los te zingen van het gezag van de man en ook het gezag van God. Naast de *Me-Too-beweging* is er het *recht op abortus* waarmee *de vrijheid* van de vrouw moet worden gewaarborgd. Men wil zich totaal onafhankelijk maken van God en de man. Dat zij daarmee elk reliëf en alle grenzen die God aan het leven gesteld heeft doorbreekt, lijkt hen eerder sterker dan zwakker te maken. Men beijvert zich voor gelijke rechten van mannen en vrouwen in kans op werk en op vergelijkbare beloning van de seksen. Ook in de kerk hebben de vrouwen zich

in de ambten genesteld naast de mannen. In de samenleving lijkt het er op dat de vrouwenemancipatie doorbreekt op alle fronten.

Van feestjurk naar rouwkleed.

Het feit dat Jesaja hen persoonlijk aanspreekt wijst er op dat hij deze beweging zeer serieus neemt en hoopt op inkeer en verandering, ook bij de vrouwen. Jesaja voorspelt tegenvallende oogsten in de land- en wijnbouw. Hij noemt de wijnbouw omdat de onbezorgde vrouwen niet alleen houden van koketterieën maar ook van het uitgaansleven. Gebrek aan wijn zal de horeca van die dagen zwaar raken. We lijken met deze profetie dicht bij 701 v Chr. te zijn het jaar van het beleg van Jeruzalem. Jesaja 32:10 *Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters, want het zal gedaan zijn met de wijnoogst; geen inzameling van de oogst zal er komen.* De troepen van Assur zullen dan misschien de stad Jeruzalem niet binnenkomen, maar op de weg daar naartoe zal alles in Juda – wat te eten en te drinken valt – hen toevallen. Worden de oogsten niet verorberd door buitenlandse soldaten, dan worden ze wel vernield door de troepenbewegingen van de koning van Assur. Wanneer Sanherib het beleg voor Jeruzalem slaat zal elke toelevering van eten en drinken naar Jeruzalem afgesloten worden. Dan zullen er veel doden te betreuren zijn en kunnen de vrouwen hun oude rol oppakken van *klaagvrouw*. Hun pikante kleding kunnen ze vervolgens inruilen tegen rouwkleeding. Jesaja 32:11 *Beef, zorgeloze vrouwen; sidder, onbezorgde dochters! Trek uw kleren uit, doe alles uit! Omgord uw heupen met een rouwgewaad.* Alles wat tot kort voor die tijd ‘normaal’ was, de mooi uitkomende borsten en de begerenswaardige akkers en de vruchtbare wijnstokken, zal nodig gemist en betreurd worden. Vroeger was de wijnoogst een zekerheidje. Er werd blijkbaar flink gehandeld in akkers. De prijzen werden opgedreven door de groeiende vraag. De hier en daar redelijk zichtbare vrouwenborsten waren – zoals ook nu – een teken van voorspoed en onafhankelijkheid en vrijheid. In plaats van de grote belangstelling die deze zaken eerder genoten, zal er op dat moment rouw zijn om het ontbreken ervan. Jesaja 32:12 *Men zal rouw bedrijven om de borsten, om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken.* Terwijl het redelijk dicht vóór het oordeel ‘bussines as usual’ lijkt te zijn, zo deplorabel zal de staat van het volk zijn na de eerste klappen die Assur uitdeelt. De oogst is niet alleen geconsumeerd of verwoest, ook voor de komende jaar ziet het er niet goed uit. Er wordt niet geploegd en geëgd en er is er niets ingezaaid. Het onkruid teelt welig op het land. Dat is te merken tot diep in de cafe’s en restaurants en de feesttenten die Jeruzalem rijk is. Jesaja 32:13 *Op het land van mijn volk zullen dorens en distels opkomen, ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad.* De huidige macht van paleis en burchten krijgt rake klappen. Voor eens en altijd is de zwakheid daarvan aangetoond. In het beneden gebied van de stad grazen ezels en kleinvee. Jesaja 32:14 *Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden; Ofel en wachttorens zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden.*

Feestende en rouwende vrouwen in Israel.



© Can Stock Photo - csp15386961



Wanneer we als verlost mensen leven zal dat terug te zien zijn in de schepping.

Wanneer het volk zich van God afkeert, is dat vrij direct te merken aan het land. Misoogsten en vernielingen door vijandelijke troepen, de bloei van dorens en distels op de onbewerkte gronden. Het is het land dat het volk als het ware een spiegel voorhoudt: 'Zoals het met ons gaat, zo vergaat het u.' Wanneer gerechtigheid en recht uit het land verdwijnen, nemen ook de voorspoed en de zegen de kuierlatten. Het tegenovergestelde is ook het geval. Wanneer door de uitstorting van de Heilige Geest de harten en daden van de mensen ten goede veranderen, toont ook de aarde een heel ander gezicht. Feitelijk vindt er een soort van verschuiving plaats. Op de plaats waar eerder niets groeide, komen gewassen tot aanzijn terwijl de plaatsen die bekend stonden om hun vruchtbare aarde uit zullen groeien tot een bos. Jesaja 32:15 *Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.* Alles zal een graad opgeschaald worden. De samenhang van geestelijke en materiële rijkdom wordt niet beter verwoord dan wanneer recht en gerechtigheid in één adem worden genoemd met het vruchtbare veld en alles wat er vervolgens op groeit en bloeit. De woestijn gaat bloeien als een roos. De Schepper en de Verlosser zijn een en dezelfde God. Wanneer we als verlost mensen leven zal dat terug te zien zijn in de schepping. Jesaja 32:16 *Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.* Het volk van God verlangt naar vrede en veiligheid.

Eerlijke rechtspraak in de poort en bloeiende wijngaarden.



Het oordeel voor de overtreders. Een nieuwe aarde waar gerechtigheid, woont voor de gelovigen.

Op het moment dat de Geest wordt uitgestort in de harten van de gelovigen zal men met eigen ogen zien en ervaren dat de gerechtigheid vrede uitwerkt. Wanneer de Heilige Geest in iemand geplant is zal dat als vrucht vrede en veiligheid voortbrengen. Jesaja 32:17 *De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.* Het volk van God zal een ongekende rust kennen. Het zal vergeleken met de hectische tijden – wanneer men zich door zijn zonde in de moeilijkheden begeeft – een ongekende opluchting zijn wanneer men tijden meemaakt zonder oorlogsdreiging en onrust en conflicten. Niet alleen de stad zal een oord van rust zijn, maar ook in de huizen zal men veilig wonen, beschermd tegen overvallers en criminelen. Men zal een rust kennen zonder een randje van 'als dit maar goed gaat? En 'Hoe lang zal dit duren?' De rand van ongemak en onrust zal op den duur volledig verdwijnen. Men zal een zorgeloze rust leren kennen. Jesaja 32:18 *Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;* Natuurlijk zijn er altijd mensen die denken 'Eind goed al goed.' De gedachte kan postvatten dat 'het met alle mensen uiteindelijk wel goed komt.' Om die reden is het goed en wijs dat God via Jesaja ook in de nieuwe tijd blijft vasthouden aan Zijn vonnis over de verderfelijke figuren, die Zijn geboden met voeten treden. Het komt *niet* met alle mensen goed.

Alleen met de mensen die zich van harte bekeren en die door de Heilige Geest op een nieuwe manier met een nieuwe gezindheid met God en de naaste omgaan. Jesaja geeft het vonnis van God door over mensen die een harde nek hebben. Jesaja 32:29 *maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen en de stad zal wegzinken in de diepte*. Voor de mensen die aan beide zaken vasthouden – het oordeel over de goddelozen en redding van de gelovigen – zal een ongekende en eeuwige rust aanbreken. Het pastorale beeld van de zaiende boer en de herder – die rund en ezel op de weiden laat grazen – versterkt de gedachte van de eeuwige weldadige rust die God heeft weggelegd voor de Zijnen. Jesaja 32:20 *Welzalig bent u die aan alle wateren zaait, die rund en ezel daarheen drijft*. Het is mooi om een vooruitblik te ontvangen over het leven op de nieuwe aarde. Niet alleen zullen de verhoudingen tussen God en mens en de mensen onderling gekenmerkt worden door recht en gerechtigheid, maar ook het land zal navenant tot bloei komen.

Israel.

