

Jesaja 50

1 Zo zegt de HEERE: Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee Ik haar weggezonden heb? Of wie van Mijn schuldeisers is het aan wie Ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden bent u verkocht, om uw overtredingen is uw moeder weggezonden.

2 Waarom was er niemand toen Ik kwam? Waarom gaf niemand antwoord toen Ik riep? Mijn hand ten enenmale te kort om te verlossen? Of is er in Mij geen kracht om te redden? Zie, door Mijn bestraffing maak Ik de zee droog. Ik maak rivieren tot een woestijn. Hun vissen stinken, omdat er geen water is, en ze sterven van dorst.

3 Ik bekleed de hemel met zwart, bedek hem met rouwgewaad.

4 De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.

5 De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.

6 Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel.

7 Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande. Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden.

8 Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt. Wie zal met Mij een rechtszaak voeren? Laten wij samen opstaan! Wie heeft een rechtszaak tegen Mij? Laat hij tot Mij naderen!

9 Zie, de Heere HEERE helpt Mij. Wie is het die Mij schuldig verklaart? Zie, zij allen zullen als een kleed verslijten, de mot zal hen opeten.

10 Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.

11 Zie, u allen die een vuur aansteekt, die u met brandpijlen omgordt, wandel in de vlam van uw vuur en in de brandpijlen die u hebt aangestoken. Van Mijn hand overkomt u dit. In smart zult u neerliggen.

Het volk Israel voedde allerlei verwijten tegen God.

Er deden vermoedelijk allerlei verhalen de ronde. De positie van de HEERE God stond onder kritiek bij het volk. De HEERE reageert er op via de profeet Jesaja. Waarschijnlijk kreeg men de idee in Juda dat God niets meer van Zich liet horen. ‘God heeft ons toch geen echtscheidingsbrief gegeven?’ Zou God het huwelijk opgebroken hebben? Dat soort geruchten gingen rond. Anderen waren daar stelliger in. Het was uit tussen God en Israel. De liefde was over. Het huwelijk opgebroken. Men nam God dit kwalijk. God kan toch zomaar niet weglopen uit het verbond dat Hij met het volk heeft? Anderen werkten met een andere metafoor, die van *de schuldeiser*. God zou Zich van het volk Israel ontdaan hebben. Ze voelden zich verkocht, zoals een vader – bij grote schulden – zijn kind aan een schuldeiser moest verkopen om het hoofd boven water te houden. Het volk geeft op deze manier niet alleen uitdrukking aan hun gevoel van verlatenheid, maar ze geven God ook de schuld. God had dit niet moeten doen. Er zou helemaal geen reden voor zijn. God zou Zich wel heel gemakkelijk van hen afmaken. Tegen dat laatste protesteert de HEERE bij monde van Jesaja. Israel heeft het er zelf naar gemaakt. Ze hebben met hun vele overtredingen zelf het verbond verbroken. Ze hebben zich zelf diep in de schulden gewerkt. God moest wel met dat volk breken. Hij moest ze wel van de hand doen. Jesaja 50:1 *Zo zegt de HEERE: Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee Ik haar*

weggezonden heb? Of wie van Mijn schuldeisers is het aan wie Ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden bent u verkocht, om uw overtredingen is uw moeder weggezonden.

Gronden voor een echtscheiding?



God heeft Zijn vrouw Israel geen echtscheidingsbrief gegeven.

Feitelijk heeft God Zijn vrouw Israel geen echtscheidingsbrief gegeven. Ook heeft Hij hen niet verkocht aan een rijk persoon. Maar Hij zou er bij wijze van spreken wel recht toe hebben. En dat hun situatie zo voelt is vermoedelijk ook niet onterecht. Ze zouden in ballingschap geraken. God verwijt Zijn volk dat ze zich zo slecht hebben gedragen dat Hij er recht op had hun dit aan te doen. Er is niet alleen het kwaad wat zij deden, maar ook het goede wat ten enenmale ontbrak. Waar was bijvoorbeeld het geloof van Israel? Denk aan koning Achaz die zijn toevlucht zocht tot Assur. God neemt het mensen zoals koning Achaz bijzonder kwalijk. De HEERE had NB Zijn hulp aangeboden, maar er werd geen beroep op Hem gedaan. Jesaja 7:3,4 *En de HEERE zei tegen Jesaja: Ga nu op weg, Achaz tegemoet, u en uw zoon Sjear-Jasjub, naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij de weg naar het Blekersveld. Zeg dan tegen hem: Beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toorn van Rezin en Syrië, en van de zoon van Remalia.* Achaz deed echter een beroep op koning Tiglat Pileser van Assur om hem te helpen tegen Damascus en Samaria. Waarom voelde Achaz er niet voor om het met de HEERE, de God van Israel te wagen? De HEERE beklagt Zich. 'Waarom was er niemand toen Ik kwam? Waar waren jullie toen Ik riep? Zou Ik niet in staat zijn om jullie te verlossen. Zou Mijn kracht te kort schieten?' Vervolgens refereert God aan de momenten waarop Hij in Israëls geschiedenis ingreep bijvoorbeeld in de tijd van de Exodus, de tien plagen en de doortocht door de Schelfzee. Jesaja 50:2 *Waarom was er niemand toen Ik kwam? Waarom gaf niemand antwoord toen Ik riep? Mijn hand ten enenmale te kort om te verlossen? Of is er in Mij geen kracht om te redden? Zie, door Mijn bestraffing maak Ik de zee droog. Ik maak rivieren tot een woestijn. Hun vissen stinken, omdat er geen water is, en ze sterven van dorst.* Zo iemand als koning Achaz is veel vergeten. Israel heeft weinig historisch besef. Als God Zich uitsprekt over iets in de zee of op de aarde dan gebeurt het. Maar de HEERE heeft ook macht over de hemel. God kan de hemel helemaal zwart laten betrekken alsof het in diepe rouw is. God heeft alle macht om Zijn volk te redden. Waarom wenden ze zich tot iemand anders? Waar is hun vertrouwen op God? Jesaja 50:3 *Ik bekleed de hemel met zwart, bedek hem met rouwgewaad.*



Vier Liederen van de Dienaar (De Knecht) van de HEERE

| | |
|--------------------|--|
| Jesaja 42:1-4 | Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan. |
| Jesaja 49:1-6 | Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. |
| Jesaja 50:4-11 | Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God. |
| Jesaja 52:13-53:12 | Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. |

Het derde lied van de Dienaar van de HEERE.

In Jesaja 50:4-11 komen we het derde lied van de Dienaar van de HEERE tegen. Zie hierboven. De term *Knecht* valt overigens pas in vers 10. *Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht?* Iedereen is het er over eens dat we hier in Jesaja met een verwijzing naar de Heere Jezus Christus te maken hebben. Niet alleen omdat er allerlei aanwijzingen inzitten, maar ook omdat vanuit het Nieuwe Testament direct teruggekoppeld wordt naar dit gedeelte. Lees bijvoorbeeld Johannes 14:31/Filippenzen 2:8/Hebreeën 10:5 bij het vers 'en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam.' Zie staatje beneden. Niet alleen op het punt van de gehoorzaamheid maar ook op het vlak van onderwijs zijn er directe lijnen naar Christus te trekken. De Heere Jezus staat bekend om Zijn toespraken en de gezaghebbende manier van spreken. In Jesaja wordt de directe relatie van de Zoon met God de Vader naar voren gehaald. Christus heeft het niet van Zichzelf. Hij heeft het van God ontvangen, zowel het spreken als het luisteren. Omdat de Heere Jezus bij wijze van spreken in eerste instantie Zelf leerling is, kan Hij Zich de situatie van de hoorder zo goed indenken. Ook helpt de goddelijke ingeving Hem om het juiste Woord op de juiste tijd tegen de juiste persoon te spreken. Vooral het pastorale, het empathische vermogen komt daarin tot uitdrukking. Jesaja 50:4 *De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.* We kennen allemaal de ouder of de leerkracht die roept: 'Luisteren!' Het is niet alleen een oproep om de oren goed te openen, maar ook om *gehoorzaam* te doen wat de ander zegt. Horen heeft in die zin altijd ook met ge-hoor-zamen te maken. Niet zonder reden heeft de Knecht het over Zijn gehoorzaamheid. Het is typerend voor Hem in Zijn relatie tot God. Jesaja 50:5 *De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.*

De gelovigen buigen gehoorzaam voor God.



Voor de Denaar is de ondergeschikte relatie tot God doorslaggevend.

De gehoorzaamheid van de Knecht gaat ver. Voor de Denaar is de ondergeschikte relatie tot God doorslaggevend. De Knecht wil koste wat het kost God blijven volgen en dienen. Gehoorzaamheid heeft voor Hem een hoge prijs. Hij wordt zwaar op de proef gesteld. Ze slaan Hem op de rug. Ze trekken Hem aan Zijn haren. Ze spugen Hem in het gezicht. Maar Hij geeft geen kreuk. Jesaja 50:6 *Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel.* Hoewel Hij bij tijden volstrekt belachelijk wordt gemaakt, schaamt Hij Zich niet. God is bij Hem. Dat maakt dat Hij Zijn rug kan rechten. Hij neemt een houding aan van 'Wie doet mij wat?' Fysiek kun je de Heere misschien raken met een doornenkroon en met een klap in het gezicht, maar feitelijk doet het hem niet veel. Johannes 19:1 *Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht.* Hij weet waar Hij het voor doet en voor Wie Hij het doet. Hij weet Zich ervan overtuigd dat God vierkant achter Hem staat. Jesaja 50:7 *Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande. Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden.*



De soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd.

Jezus is veroordeeld door de rechtbank van het Sanhedrin en die van Pontius Pilatus.

Juist in de tijd toen de weerstand tegen Jezus Christus fysieke vormen aannam stond Hij voor het

gerecht. Het gerecht van het Sanhedrin en het gerecht van Pontius Pilatus. Het zag er niet goed voor Hem uit. De beschuldigingen logen er niet om. Voor het Sanhedrin klonk de aanklacht van godslastering. Dat was omdat Jezus Zich vereenzelvigde met God. Mattheüs 26:63-67 *Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u Zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden: Hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten.* Voor Pilatus was de aanklacht dat Jezus beweerde *de Koning van de Joden* te zijn. Pilatus had daar wel vragen over, maar gaf later toch een steek onder water met de woorden boven het kruis *INRI = Jezus Christus Koning der Joden*. Ook hier waren de beschimpingen en de fysieke pijniging niet van de lucht. Jezus weet echter – en dat wist iedereen vermoedelijk wel – dat er een luchtje aan de rechtszaken zat. Jezus is namelijk wel de Zoon van God. En Hij is wel de Koning der Joden. Jezus vertrouwde op God de hoogste Rechter. Jesaja 50:8 *Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt. Wie zal met Mij een rechtszaak voeren? Laten wij samen opstaan! Wie heeft een rechtszaak tegen Mij? Laat hij tot Mij naderen!* Met Zijn heerlijke opstanding uit de dood heeft God het heilswerk van Zijn Zoon Jezus Christus bevestigd en bekrachtigd. De tegenstanders van Jezus denken Hem kapot te maken, maar uiteindelijk zullen ze er zelf aan stuk gaan. Van hen zal er niet veel overblijven. In die tijd hebben ze veel weg van een kledingstuk dat door de motten aangevreten wordt. Jesaja 50:9 *Zie, de Heere HEERE helpt Mij. Wie is het die Mij schuldig verklaart? Zie, zij allen zullen als een kleed verslijten, de mot zal hen opeten.*

INRI = Jezus van Nazareth Koning der Joden.



De Heere moedigt Zijn volgelingen aan om net als Hij op God te blijven vertrouwen.

Christus heeft altijd gezegd: ‘Wanneer ze Mij zoveel kwaad aandoen, hoe zal het dan Mijn volgelingen vergaan?’ Johannes 15:20 *Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.* Om die reden is het extra mooi om te zien dat de Heere Zijn volgelingen aanmoedigt om net als Hij op God te blijven vertrouwen. Ook al wordt het zo donker dat er geen sprankje hoop meer is, dan nog mogen we vertrouwen dat het goed komt hetzij in dit leven – voor tijdelijk – of na dit leven voorgoed. Belangrijk is dat we onder alle omstandigheden doen wat de Heere zegt. Gehoorzaamheid is ook voor Jezus’ volgelingen van doorslaggevende betekenis. Jesaja 50:10 *Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.* De tegenstanders van Jezus volgelingen zorgen er wel voor dat zij zelf nooit in het donker komen. Dat doen ze omdat ze niet angstig willen worden. Het

licht dat afstraalt van de vuren die ze ontsteken geeft hun een gevoel van veiligheid. De donkere hemel verlichten ze door brandpijlen af te schieten. De Heere heeft voor deze mensen geen goed woord over. De zekerheid die ze zichzelf bieden is een schijnzekerheid. Het vuur dat de straten verlicht wordt hun fataal als hun kleding aangestoken wordt en in de brand vliegt. Dit komt van God. Hij draagt er persoonlijk zorg voor dat het niet goed met deze mensen afloopt. Jesaja 50:11 *Zie, u allen die een vuur aansteekt, die u met brandpijlen omgordt, wandel in de vlam van uw vuur en in de brandpijlen die u hebt aangestoken. Van Mijn hand overkomt u dit. In smart zult u neerliggen.*



Citaten in het Nieuwe Testament uit Jesaja 50.

| | | |
|---|--|---|
| De Knecht geeft onderwijs | 4. De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. | Mattheüs 11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Zie ook Marcus 4:1-20/Mattheus 5-7 |
| De Knecht geeft in Zijn onderwijs door wat Hij van God hoort. | 4. Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. | Johannes 6:45-47 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Hij heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Johannes 7:15-17 |
| De Knecht is gehoorzaam aan God. | 5. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug | Filippenzen 2:8,9 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam. 1 Korintiërs 11:3/ |
| De Knecht is bereid lijden door te maken. | 6. Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. | Mattheus 27:28,29 En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. |
| God zal Zijn knecht rechtvaardigen. | 8. Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt | Romeinen 8:33,44 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? |

Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.