

## Jesaja 53

- 1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
- 2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
- 3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
- 4 Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
- 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
- 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
- 7 Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
- 8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
- 9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
- 10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
- 11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
- 12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.



**Het kruis als symbool van het Christendom.**

### **Vierde profetie van de lijdende Knecht van de HEERE.**

Vanaf het begin beseft Jesaja hoe moeilijk het volk van God het zal krijgen in gelovig opzicht. De prediking van *de lijdende knecht* zal op veel ongeloof en misverstand stuiten. De Persoon in kwestie heeft weinig aantrekkelijks; integendeel, het is een afstotelijke figuur. Wie gaat achter zo iemand aan? Wie zal Hem volgen? Dat ongeloof treft overigens niet alleen de prediking maar ook God Zelf. *De arm van God* die normaal staat voor Zijn Almacht waarin Hij Zijn vijanden overwint, staat nu voor een armzalige verschijning waar niemand enige verwachting van heeft. Jesaja krijgt het gevoel dat hij met een totaal ongeloofwaardig verhaal komt, waar niemand geloof aan zal hechten. Jesaja 53:1 *Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?*

Het valt op dat het niet buiten de aanwezigheid van God gebeurt. God is erbij. De Persoon over wie het gaat wordt vergeleken met een groen scheutje dat uit de aarde opkomt. Het gebeurt pal voor Gods Aangezicht. Maar het lijkt geen schijn van kans te hebben, want de aarde – waar hij zijn voedsel van moet hebben – is kurkdroog. Er is werkelijk niemand die iets in deze Persoon ziet. Er is niets in zijn verschijning wat enige verwachting wekt voor de toekomst, laat staan een hoge verwachting. Ook de profeet die zich hier – met een *wij* – vereenzelvigd met het volk ziet het er niet aan af. Er is werkelijk niets aantrekkelijks aan deze Persoon. Jesaja 53:2 *Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.* De profeet staat ook niet alleen in zijn geringschatting, iedereen kijkt op deze Persoon neer. Er zijn mensen die er in dit leven weinig van brouwen en er zijn individuen die er nog minder van terechtbrengen en tot die laatste groep behoort deze Persoon. Er was altijd wat met deze man. Er was weinig wat hem bespaard bleef. Dan had hij deze ziekte dan leed hij weer aan iets anders. Er was altijd wat en zelden wat goeds. Niemand had hem hoog zitten en dat geldt ook voor de profeet en de andere mensen van Israel. Men gaf op een gegeven moment geen cent meer voor die Persoon. Jesaja 53:3 *Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.* De Joodse gemeenschap van het Nieuwe Testament stond op zijn minst ambivalent tegenover de Messias. Het 'hosanna voor de koning' wisselde zich binnen een week af met het 'kruisig Hem!', kruisig Hem! Jezus had zeker iets mysterieus. Hij deed zaken die men ook niet anders kon herleiden dan tot goddelijke krachten; of was het de duivel die achter Hem schuilging? Daarbij opgeteld maakte Jezus zich verdacht door zijn omgang met het uitschot van de natie, de hoeren en de tollenaars. Altijd werd Hij omringd door zieken en melaatsen en krankzinnigen en mensen die door demonen werden geplaagd. Men wist niet wat men van Hem moest denken. Dat was niet in Zijn voordeel. De Heere stuitte op brede afwijzing van hun leiders en van het volk.

### **Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid.**



### **God laat een foto zien van de verwachte Messias.**

Mensen die het Nieuwe Testament kennen en volgelingen geworden zijn herkennen de Heere Jezus Christus in de gedetailleerde persoonsbeschrijving. Het zal dan ook niet verbazen dat Jesaja 53 tot een van de meest geciteerde hoofdstukken in het Nieuwe Testament behoort. Het begint al bij het eerste vers. Het zijn de apostelen Johannes en Paulus die deze tekst aanhalen. Ondanks het feit dat

Jezus veel tekenen in hun midden deed, geloofden velen niet in Hem. Volgens Johannes komt dat omdat God de ogen van Jezus' tijdgenoten verblind had. Dat mag dan waar zijn, maar God verblindt pas als iemand zelf zijn ogen sluit voor de Heere Jezus. Het moet dan toch zitten in de aversie die men heeft tegen de onaantrekkelijke Persoonlijkheid van Jezus. Ook Johannes moet daar onbewust aan denken. Johannes 12:37,38 *Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?* Ook Paulus citeert Jesaja 53:1 en wel in Romeinen 10:16 *Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?* Het zit de apostel dwars dat zijn eigen volk zo weinig wil weten van het Evangelie van Jezus Christus. En dat terwijl het wereldwijd bekend is geworden en het aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Hoe kan het dat de volken het Evangelie oppikken en de Joodse gemeenschap het zo af laat weten? Het enige wat we kunnen zeggen is dat God het al voelde aankomen; de afwijzing van de Messias door Zijn eigen volk Israel en dat ondanks het feit dat dezelfde Messias door niet-Joden en hooggeplaatste figuren uit het buitenland zal worden omarmd. Jesaja 52:14,15 *Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.*

#### **Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen.**



#### **God maakt via Jesaja duidelijk dat de Knecht van de HEERE voor zondige mensen is gekomen.**

Het is iemand die niet direct een innemende uitstraling heeft. Het tegendeel is het geval. Het is een gemankeerde Figuur. De eerste reactie is die van afweer en afkeer. Maar wie schetst onze verbazing, die Persoon deed dat allemaal voor ons. Hij kreeg bij wijze van spreken allerlei ziekten om ons ervan te kunnen verlossen. Hij maakte al die dingen – die hem zoveel verdriet bezorgden – door, om ons blij te kunnen maken. Hij nam het van ons over. In plaats dat wij al die moeilijke dingen moesten meemaken, deed hij dat voor ons. Hij is ons *Plaatsvervanger*. En wij maar denken dat Hij het bij God verbruid had. Wij gingen er vanuit dat God een appeltje met Hem te schillen had. Wij zagen wel dat die man zwaar onder druk kwam te staan, maar wij dachten dat God erachter zat. Jesaja 53:4. *Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.* Achteraf werd duidelijk dat wij het zelf

waren. Het waren onze zonden die Hem aangerekend werden. Hij is zwaar gestraft in onze plaats. Er was op een gegeven moment werkelijk niets heel aan die man maar nu blijkt dat we de oorzaak bij onszelf moeten zoeken. Wij leefden onder het oordeel van God, maar dat vonnis werd aan Hem voltrokken. Hij de straf en wij de vrede. Hij liet Zich bont en blauw slaan, maar voor ons betekende die afranseling heling van elke plek van ons lichaam. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat het vooral Christus' lijden en sterven is geweest dat hier met enkele pennenstreken wordt uitgetekend. Het is de lijdende Messias, Die aan het kruis is geslagen met spijkers dwars door Zijn handen en voeten. Met een rug opengescheurd door de striemen van de geselslagen die 40 min 1maal vernietigend op Hem neerkwamen. Het is Zijn hoofd dat de diepe bloedige inkepingen kent als gevolg van de doornenkroon die hem tot diep in het vlees is gedrukt. Jesaja 53:5 *Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.* Mogelijk hebben we hier de eerste en mogelijk meest wezenlijke grond voor wat men in de theologie ook wel 'verzoening door voldoening' is gaan noemen. God heeft na de zondvloed een regel ingesteld die de grondvorm van het juridische systeem van Israel is geworden. Genesis 9:6 *Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.* Het zal voor een rechter niet altijd gemakkelijk geweest zijn om een passende straf te bedenken bij een vergrijp. God maakte het in die zin gemakkelijk met de nieuwe regel: 'Oog om oog, tand voor tand en leven voor leven.' Die regel lezen we ook met zoveel woorden in Exodus 21:23-25 *Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, striem voor striem.* Wanneer deze regel van toepassing is, zou men hem ook om moeten kunnen omkeren om tot een eerlijke en rechtvaardige toestand te komen van kwijschelding. Iets wat zich trouwens normaal nooit voordoet – omdat er feitelijk geen onschuldige mensen zijn – maar met de lijdende Knecht, Gods Zoon Jezus Christus, ligt dit anders. Hij heeft nooit zonde gedaan. 2 Korinthe 5:21 *Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.* Wanneer Hij nu de straf draagt die goddeloze en zondige mensen verdienen dan kan God op basis daarvan ons mensen onze schulden kwijschelden, wanneer wij ons op de Heere Jezus beroepen. We zien iemand als de apostel Paulus binnen de termen van deze juridische logica – in dit geval vloek voor vloek – denken. Galaten 3:13,14 *Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.*

### **De onschuld van Christus.**





### Door Zijn striemen zijn wij genezen.

Vanaf het begin van de bediening van de Heere Jezus hebben zieke en zwakke mensen hun toevlucht tot Hem gezocht. Wat begon met de genezing van de schoonmoeder van Petrus liep uit op uitvoerige sessies van de Heere omringd door mensen met allerlei soorten ziekten en kwalen. Wat die mensen ook mankeerden Hij genas alle mensen die bij Hem hulp zochten. Het is de evangelist Mattheus die hier iets ziet van *'de vreemde ruil'* die we bij de Heere opmerken. Mattheüs 8:16,17 *Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.* De Heere Jezus geneest zieke mensen. Dat lijkt en komt ook werkelijk voort uit goddelijke kracht. Maar wat de mensen niet direct zien is dat de Heere onze ziekten op Zich neemt. Door voor onze zonden te sterven neemt de Heere ook de gevolgen daarvan weg zoals ziekte en demonie. Het is de apostel Petrus die de link legt tussen vergeving en genezing. 1 Petrus 2:24 *Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.* Het is opmerkelijk dat iemand de straf kan dragen voor iemand anders. In de Bijbel komt dit feitelijk niet voor. Wel kan iemand *borg* staan, zoals Juda voor zijn broertje Benjamin. Juda werd opgesloten in Egypte, terwijl Benjamin met zijn broers naar zijn vader mocht. Wat was zijn vader opgelucht toen hij zijn jongste zoon zag. Hij kon het bijna niet geloven. Om zijn vader die geruststelling en vreugde te geven, nam Juda vrijwillig de plaats in van Benjamin. Genesis 44:32-34 Christus wordt ook wel onze Borg genoemd. Hebrëeën 7:22 Hij staat voor ons in. Het punt van *het recht* is van groot belang. Wanneer het – bij de verlossing van de mensen – niet eerlijk toe zou gaan tussen God en mensen zou alles op losse schroeven komen te staan. Paulus onderstreept dat alles rechtvaardig is verlopen bij de kwijschelding van de schuld van de mensen. God is rechtvaardig ook als Hij gelovige mensen de gerechtigheid van Christus toerekent. Romeinen 3:26 *Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is.* Hoe moeten we dat dan zien? Hoe kan een onschuldig mens boeten voor de zonden van zondige en goddeloze mensen? Paulus noemt Christus in dit verband *de tweede Adam*. Zoals de schuld van Adam (bij wijze van erfzonde) op andere mensen overgaat, zo gaat de boetedoening voor de zonden door een onschuldig mens (De Heere Jezus) ook op andere mensen over. Romeinen 5:12,18 *Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.*

De eerste Adam (Marc Chagall)



De tweede Adam (Marc Chagall)



### **De Ver-losser en vrijkopen én Jesaja 53 als bewijs van ‘verzoening door voldoening.’**

God schenkt ons in het Nieuwe Testament nog andere inzichten die ons versterken in de overtuiging dat God door Zijn Zoon Jezus Christus de schuld van de wereld droeg. Het komt namelijk voor in het Oude Testament dat een familielid zijn neef of broer kan *vrijkopen* uit de schuld. Zo iemand is dan een *Losser*. Van het woord *Losser* komt inderdaad het Nieuwtestamentische woord *Verlosser*. De Heere Jezus gebruikt dit woord Zelf wanneer Hij zegt dat Hij *‘als koning gekomen is om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.’* Markus 10:45 Het werkwoord *vrijkopen* is feitelijk een metafoor die het verlossen van morele schulden – aan zonden en ongerechtigheid – vergelijkt met verlossen van geldschuld. 1 Petrus 1:18,19 *In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Vrijkopen en verlossen zijn in die zin enkele Bijbelse manieren om het verlossingwerk van Gods Knecht niet alleen te verwoorden maar ook te verantwoorden. Het kan namelijk niet zo zijn dat God zondaren zomaar laat weggemen met hun schuld en ongerechtigheid. God is Heilig en rechtvaardig en Hij is de Rechter van de hele aarde. Als Hij iemand veroordeelt dan ziet het er slecht voor die persoon uit, maar als God een mens vrijspreekt is hij werkelijk ontheven van schuld en wacht hem een mooie toekomst. In die zin is Jesaja 53 buitengewoon goed nieuws voor zondige mensen. God – Die over het recht gaat ook – is Degene Die deze profetie over de lijdende knecht openbaart via de profeet Jesaja. Wanneer God stelt dat Gods Knecht het lijden doormaakt om zondige mensen van hun schuld te verlossen, dan mogen wij aannemen dat Jezus’ offer bij God een voldoening is voor de schuld. Zo ziet de apostel Paulus het ook. Romeinen 4:25 *Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Volgens Paulus is het lijden dat de Heere Jezus doormaakte Hem niet toevallig overkomen, maar geheel volgens Gods plan dat in Bijbel is neergelegd bijvoorbeeld in Jesaja 53. 1 Korinthe 15:3.4 *Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften,***

### **Het lege graf.**



### **Wij hebben veel weg van schapen die totaal de weg kwijt zijn.**

Schapen zijn kuddedieren. Normaal blijven ze in de buurt van de kudde. Gek genoeg zijn er echter toch schapen die afdwalen en totaal verloren raken. Als de Goede Herder zo’n schaap niet had gezocht was het van de toekomst afgesneden. Wij lijken op zo’n dwalend schaap. Ook wij gingen volstrekt onze eigen gang. God is de grote Herder van de schapen. Hij leidt ons; met de Bijbel geeft Hij richting aan ons leven. Tenminste, wanneer we naar hem luisteren. Maar we trokken ons niets aan van God of gebod. En nu wil het geval dat God al onze onmacht en onwil om iets goeds van ons leven te maken op Hem heeft verhaald. Wij hebben een hoop ellende aan onrecht en schuld veroorzaakt en die Knecht van God mag het opruimen. Jesaja 53:6 *Wij dwaalden allen als schapen,*

*wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.* Het is de apostel Petrus die deze negatieve connotatie overneemt. Beetje jammer dat hij niet net als Jesaja in de wij-vorm spreekt, maar misschien was het moment er niet naar om zich solidair in de schuld te verklaren. Hoe dan ook, hij spreekt dit oordeel uit over de gelovigen die zijn brief lezen. 1 Petrus 2:25 *Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.* Toen de dag van de afrekening kwam stonden wij met lege zakken voor God. God probeerde – waar Hij bij ons op misgreep – bij Zijn Knecht genoegdoening te vinden. Om die reden werd die Knecht verdrukt. Hij moest de gevolgen dragen van onze onwil en ontrouw. God liet Hem er helemaal onderdoor gaan. Je kunt Hem vergelijken met een lam dat geslacht wordt. Het werd zijn einde. En als je let op de manier waarop Hij het allemaal onderging kom je onder de indruk van de lijdzaamheid die je bij Hem opmerkt. Ook in die zin heeft Gods Knecht veel weg van een schaap. Als zo'n schaap wordt geschoren protesteert hij niet of nauwelijks. Hij laat het zich allemaal gelegen liggen. Je hoort hem niet. Jesaja 53:7 *Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.* De Knecht is jong gestorven, nou ja gestorven? Ze hebben Hem gedood. Hoe oud zal Hij geweest zijn, drieëndertig? Als een boom hebben ze Hem omgehouden. In de kracht van zijn leven hebben ze Hem neergehaald, zoals een eik of een ceder. En de reden ligt bij ons. Niet bij Hem. Hij was totaal onschuldig. Het was om onze overtredingen en zonden. Hij moest boeten voor wat wij allemaal aan slechte dingen hadden uitgedacht en gedaan. Jesaja 53:8 *Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.*

#### **Het lam van God.**



#### **Jezus is de Goede Herder.**

In Het Nieuwe Testament lezen we het verhaal van de Goede Herder. Het is de Heere Jezus Die Zich met de Goede Herder vereenzelvigd. De Heere loopt niet hard weg wanneer een wild dier nadert. Integendeel Hij staat op om de kudde te beschermen tegen aanvallen van buiten. Het is Zijn kudde, de schapen zijn van Hem. In de metafoor van de Herder komt ook naar voren dat Hij als Herder bereid is Zijn leven voor de kudde te offeren. Johannes 10:15 *zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.* Wanneer we aan een lam denken dat geslacht wordt, gaan de gedachten al gauw naar de lam waarvan het bloed met Pasen gesmeerd wordt aan de



deurposten. Exodus 12:5,7 *U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.* Op die manier beschermde God de bewoners van het huis in de tijd van de Exodus. God had hen die bescherming aangeboden, maar de inwoners moesten God wel op Zijn woord geloven en ook werkelijk het lam slachten en het bloed strijken aan de deurposten. Door het geloof en het bloed van de lam werden die mensen gered. Bij huizen waar het bloed ontbrak stierf de eerstgeboren zoon net als in Egypte. Bij het optreden van de Heere Jezus komen er bij Johannes de Doper associaties op die de herinnering oproepen aan het Paaslam. Als Johannes de Heere dichterbij ziet komen noemt hij Hem *'het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt.'* Johannes 1:29 Ook de wijze waarop de Heere Jezus het lijden en sterven onderging roept associaties op met een schaap. Het valt op dat een schaap – wanneer het geschoren wordt – hoewel het half op zijn rug gelegd wordt terwijl het scherpe mes zijn wollen vacht afsnijdt, niet of nauwelijks geluid uitbrengt. Zo stil een schaap de hele schaapscheerderstoestand ondergaat, zo is Jezus als de lijdende en later gekruisigde Messias ook opmerkelijk zwijgzaam en stil. Terwijl Hem van alles naar het hoofd werd geslingerd reageerde de Heere opmerkelijk rustig. Het valt op in Mattheus 26:63 *Maar Jezus zweeg.* Ook later toen Hij voor Pilatus stond reageerde Hij niet. Mattheüs 27:12 *En toen Hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde Hij niets.* Niet alleen in wat de Heere deed, maar ook in Zijn woorden is geen zonde te ontdekken. Niet alleen bij het spreken, maar ook in het zwijgen is Hij de rechtvaardige. 1 Petrus 2:22 *Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;* Ook hangend aan het kruis heeft de Heere Zich zo waardig gedragen dat de Romeinse officier na Jezus' dood Hem *'echt een rechtvaardig mens'* noemde. Lukas 23:47 *Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.* Het is opvallend dat de kamerheer van de koningin van Ethiopië – die speciaal naar Jeruzalem was gekomen om de God van Israel te leren kennen – bleef haken in Jesaja 53. Handelingen 8:32-34 *En het Schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders?* Filippus hoefde er niet lang over na te denken. Hij vertelde de man over de Heere Jezus. Handelingen 8:35 *En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.*

### **Christus onderging het gebeuren aan het kruis lijdzaam.**





### Christus als offerlam.

Het is niet helemaal duidelijk of het Paaslam als offerlam gezien moet worden. Het wordt immers niet gebracht op het altaar. Ook opent het voor de zondaar op die manier niet de weg van verzoening tot God. Het is een lam dat geslacht wordt en waarvan het bloed aan de deurposten wordt gestreken. Wel worden de bewoners van het huis – de mensen die in het huis zijn – gered van de dood door het bloed van het lam. Het lam wordt diezelfde avond gegeten bij de Paasmaaltijd. Ook het schaap dat Jesaja vermeldt dient niet direct als offerschaap. Het wordt geschoren . Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het zorgt voor enige opluchting bij het schaap in de zomerwarmte. Tegelijkertijd kan er wol van worden gesponnen of dient het als vulling van dekbedden e.d. Toch helpt ook het lam en het schaap dat als slachtoffer wordt gebracht op het altaar aan God om de betekenis van het dienstwerk van de Knecht te verhelderen. We merken het in het Nieuwe Testament telkens wanneer dit dienstwerk als *offer* gezien wordt. Hebrëen 9:28 *zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.* Ook de apostel Petrus maakt duidelijk dat we het verlossingswerk van de Heere Jezus mogen zien als het brengen van het offer van Zijn leven voor de zonden. 1 Petrus 1:18,19 *in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.* In de evangeliën vergelijkt de Heer Zich zelfs met de tempel, Johannes 2:19 *Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.* In de Hebrëenbrief wordt Christus ‘de nieuwe en levende weg tot God’ genoemd. Hebrëen 10:19,20 *Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.* Wanneer de apostel Johannes een kijkje in de hemel wordt gegund, ziet hij ook de Heere Jezus in zijn diepste betekenis als ‘het Lam dat stond als geslacht.’ Op deze wijze wordt Christus in Zijn opofferende sterven en opstanding getekend. Openbaring 5:6 *En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.* Het is ook Christus Die door alle hemelingen wordt bezongen en geprezen en gedankt als *Lam van God*. Openbaring 5:9-14 *En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.*

### Het Lam dat stond als geslacht bezongen in de hemel.



### **De beloning van Godswege is er direct na Christus' dood, vanwege zijn onschuld.**

Het was de bedoeling dat de Heere Jezus vlak na zijn overlijden toen Hij van het kruis afgehaald was – net als de twee moordenaars die naast hem gehangen hadden – een graf bij de goddelozen zou krijgen. Maar dat liep anders. Er was een zekere Jozef van Arimatea, een rijk man die zelf een graf had laten uithouwen in Jeruzalem. Hij was een discipel van de Heere en ging naar Pilatus om te vragen of hij Hem mocht begraven. Dat werd toegestaan. Direct na het overlijden van de Heere is er dus een switch in zijn positie. Van goddeloos naar rijk, van bijzonder oneervol naar eervol. Johannes 19:38 *En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg.* Jesaja voorvoelt eenzelfde omslag. Je zou verwachten dat deze persoon bij de goddelozen terecht komt in zijn dood, maar het tegenovergestelde is het geval. Hij ontvangt een eervolle begrafenis. Jesaja 53:9 *Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.* Hier begint de beloning van Godswege direct na Christus' dood vanwege zijn onschuld. Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan of gezegd. Het is waar: God stond achter Christus' lijden en sterven. God vond dat goed of althans het beste. Het paste in Gods plan dat Hij vanaf het begin van de wereld bedacht had om de wereld te redden. De mens was vanwege zijn zonde aan Gods oordeel vervallen en daarmee in de greep van de duivel beland. Met de wapens van de dood en de schuld hield de duivel de mensen in gijzeling. Reeds in het Paradijs heeft God de toezegging gedaan de mens te verlossen uit de dodelijke greep van de satan. Met *de moederbelofte* verwoordt God het als volgt in Genesis 3:15 *En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.* Door Zijn dood heeft Christus de wapens uit handen geslagen waarmee hij de mensheid gevangen hield. Ieder mens kan zich sindsdien los worstelen uit de greep van de duivel door het geloof in Jezus Christus. Hebreëën 2:14,15 *Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.* Voor Christus betekent dit dat God Zijn onschuldig lijden en dood zal bevestigen met opstanding en eeuwig leven en met een groot volk dat aangeduid kan worden als *kinderen van God*, oftewel het geestelijke na-zaad van Christus. Dankzij Gods Zoon, onze Heere Jezus Christus zal het welbehagen van God Zich over de hele wereld op een heilzame manier verspreiden. Jesaja 53:10 *Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.*

### **Christus bevrijdt - door Zijn verzoenend lijden en sterven - de gelovigen uit de greep van de duivel.**



### **God zal Zijn Knecht rijk belonen.**

Langzaam maar zeker worden wij als lezers ons ervan bewust dat de Knecht van de HEERE veel moeilijkheden moet doormaken, maar dat dit niet voor hemzelf is. Het is geen straf voor de zonde die de Knecht zou hebben begaan. Hij doet dit niet voor zichzelf, maar voor anderen, voor ons. Het is onnoemelijk zwaar wat Hij moet doormaken, maar de beloning is navenant. God zal Zijn Knecht rijk belonen. Als alles achter de rug is zal de Knecht met eigen ogen het resultaat van zijn inspanningen onder ogen krijgen. Wat Hij dan zal zien, zal Zijn lijden ruimschoots overstijgen. De blijdschap weegt op tegen het verdriet dat Hij te verwerken krijgt en de heerlijkheid van is overweldigend vergeleken met de vernedering van toen. Het is overigens geen automatisme. De rechtvaardigen zal velen rechtvaardig maken; zeker, maar van ons mensen wordt geloof gevraagd. Geloof in de zin van het ophouden van lege handen die door Christus' gerechtigheid worden gevuld. Het is de kennis en de liefde voor Christus die de gelovigen zal redden van hun zonden. Wie zich niet naar Hem toekeert, maar zich afzijdig houdt of zich van Hem afkeert zal de verlossing mislopen. Het is de wederzijdse band van liefde die de kracht en de gerechtigheid van Christus zal doen overstromen naar de gelovigen. Op die manier worden wij van zonden gereinigd. Het zijn er in de loop van de tijd niet weinigen die Christus als hun Verlosser en Heere zullen aannemen. Wereldwijd zal zich het goede nieuws van het Evangelie verspreiden en overal zal het gehoor en geloof vinden, hoewel niet bij allen. Maar de mensen die Hem accepteren en uit Christus' gerechtigheid leven worden gered, zonder uitzondering. Jesaja 53:11 *Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.* God heeft oog voor de opofferingsgezindheid van de Knecht. De HEERE heeft echt wel gezien wat het de Knecht gekost heeft. Het is niet gering. Misschien heeft iemand zijn leven over voor zijn vriend. Christus gaf Zijn leven voor ons toen wij nog vijanden waren. In de zonden van de mensen – waar de Knecht voor stierf – zijn niet alleen onze ongehoorzaamheid en onze overtredingen opgenomen. Ook onze harde koppen en onze bijna onbedwingbare neiging om te dwalen – en het bij iemand anders te zoeken dan bij God – zijn opgenomen in Gods reddingsplan. Wij lagen verloren in schuld. Niet alleen vergeeft God onze zonden, maar Hij vernieuwt ook ons denken door de Geest van Christus. Christus schenkt ons een nieuwe gezindheid en een nieuw hart die door de Heilige Geest ruimte biedt en inhoud geeft aan een gezonde relatie met God. Een relatie van ontzag en gehoorzaamheid, vertrouwen en liefde. Daar komt bij dat de Knecht ook nog voor de mensen gebeden heeft die Hem dit allemaal aandeden. Groter onbaatzuchtigheid zal niet gauw gevonden worden. Jesaja 53:12 *Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.*





In het Nieuwe Testament zijn we niet alleen getuige van het ontstellend diepe lijden dat Christus voor ons moet doormaken, maar ook van de overwinning die reeds bij de graflegging – bij de rijken – maar nog veel sterker bij de opstanding en de Hemelvaart zichtbaar wordt. Waar Jesaja ons echter bij bepaalt – helemaal aan het einde van Jesaja 53 – is het gebed van Christus voor de mensen die het Hem allemaal aandeden. Op Golgotha zien we deze dingen terug. Lukas 23:34 *En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.* Christus lijkt de profetie van Jesaja 53 in het achterhoofd te hebben wanneer Hij de fasen van het lijden aan zich voorbij laat gaan. Hij zegt tegen de discipelen zoiets als: ‘Het is nog niet voorbij. Ik zal ook moeten sterven, want God spreekt in Jesaja 53 ook over het graf.’ Lukas 22:37 *Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat, nog in Mij volbracht moet worden, namelijk: En Hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over Mij geschreven is, heeft immers een einddoel.* Opmerkelijk is het dat Christus de gegevens – die Hem vertelden wat er zou gebeuren – uit de Bijbel haalde, bijvoorbeeld uit Jesaja 53. Christus maakt in de Evangelien tot driemaal toe duidelijk dat Zijn weg door lijden en dood naar de opstanding en verlossing zal leiden. Markus 8:31 *En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.* Hij maakt bijna een verwijt aan de Emmaüsgangers dat ze zelf niet bedacht hadden dat de Knecht van God door lijden heen tot heerlijkheid zou komen. Lukas 24:25-27 *En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.* Inderdaad zien we dit reeds bij Mozes oftewel in de eerste vijf boeken van de Bijbel. De profetieën van de lijdende Knecht van de HEERE zijn duidelijk op dit punt, maar ook het leven van Jozef – de verwerping door zijn broers, zijn vernedering in de gevangenis en verhoging tot onderkoning van Egypte, waardoor hij zijn volk kon redden van de hongerdood – zijn een voorafbeelding van de dingen die Christus overkwamen. Achteraf zal iedereen zeggen: ‘Natuurlijk, dat wij dit niet eerder gezien hebben?!’, maar het duurde wel even voordat dit nieuwe gezichtspunt was ingedaald. Hebrëeën 2:10 *Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.* Christus heeft bij Zijn opstanding en Hemelvaart – ook voor ons zichtbaar en hoorbaar in het Nieuwe Testament – de overwinning geproefd. Colossenzen 2:15 *Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.*



**Christus Triomfator (Maerten de Vos 1532)**