

## Jesaja 57

- 1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil.
- 2 Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaappleatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt.
- 3 Maar u, kom naderbij, kinderen van een waarzegster, gebroed van een overspeler en van iemand die hoerij bedrijft!
- 4 Over wie verlustigt u zich, tegen wie spert u uw mond wijd open, steekt u uw tong uit? Bent ú geen kinderen van overtreding, gebroed van bedrog?
- 5 U die gloeit van lust bij de eiken, onder elke bladerrijke boom; u die de kinderen slacht in de beekdalen, onder in de kloven van de rotsen.
- 6 Bij de gladde stenen van de dalen ligt uw deel, die, die zijn uw lot. Voor hen ook vergiet u een plengoffer, hun brengt u een graanoffer. Zou Ik Mij daarmee laten troosten?
- 7 Op een hoge en verheven berg spreidt u uw bed uit; ook daarheen klimt u op om een slachtoffer te brengen.
- 8 Achter de deur en de deurposten zet u uw gedenkteken neer. Want van Mij wendt u zich af, u ontbloot zich en klimt naar boven. U slaat uw bed wijd open en met enkelen van hen sluit u voor u een verbintenis. U hebt hun bed lief, op elke plaats die u ziet.
- 9 U reist met olie naar de koning en u vermeedert uw welriekende zalven. U zendt uw gezanten ver weg en vernedert u tot de hel toe.
- 10 Door uw grote reis bent u afgemat, maar u zegt niet: Er is geen hoop meer. U hebt nieuwe levenskracht gevonden, daarom bent u niet verzwakt.
- 11 Maar voor wie bent u beducht of bevreesd geweest? U hebt immers gelogen en hebt aan Mij niet gedacht, Ik ben u niet ter harte gegaan. Is het niet omdat Ik heb gezwegen, en dat van oude tijden af, dat u Mij niet vreest?
- 12 Ík zal uw gerechtigheid bekendmaken, en uw daden: ze zullen u niets baten.
- 13 Wanneer u roept, laten zij u dan redden die door u verzameld zijn. Maar de wind zal hen allemaal wegvoeren, een zucht zal hen wegnemen. Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en Mijn heilige berg in bezit nemen.
- 14 Men zal zeggen: Verhoog de weg, verhoog de weg, bereid de weg, neem elk struikelblok voor Mijn volk van de weg!
- 15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.
- 16 Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en Ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Want de geest zou van voor Mijn aangezicht bezwijken, de zielen die Ík gemaakt heb.
- 17 Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag, Ik sloeg het volk, Ik verborg Mij en was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart.
- 18 Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurende.
- 19 Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen.
- 20 Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op.
- 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!

### Er is iets aan de hand met de tijd waarin God komt met de boodschap van redding.

Het gaat in die tijd namelijk niet goed met de wereld. Ook de mensen die eerder onder de noemer van 'rechtvaardigen' vielen, raken totaal van God vervreemd. Er is geen land met die mensen te bezeilen. Ze gaan alle kanten uit behalve de goede. Zoiets kun je opmerken in de tijd van Noach. Terwijl wij de indruk hebben dat de man de hele dag aan zijn boot bezig was, noemt Petrus hem 'de prediker van de gerechtigheid'. Hij probeerde voor het oordeel uit zoveel mogelijk mensen mee te krijgen op 'de ark van het behoud'. 2 Petrus 2:5 *en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achtstal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht*; Uiteindelijk was het alleen Noach en zijn gezin, die zich lieten redden. De Heere Jezus voorziet dat het in die dagen zal zijn 'als in de tijd van Noach'. Hoe ziet die tijd er uit? Het leven gaat zijn gewone gang. Business as usual. Men heeft geen idee dat het oordeel voor de deur staat. Lukas 17:26 *En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen*. De Heere Jezus kijkt ook zo tegen Zijn eigen tijd aan. Hoewel, Jezus' oordeel over Zijn eigen generatie pakt nog slechter uit. Hij noemt Zijn generatie 'Een verdorven en overspelig geslacht'. Mattheüs 12:39 *Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet*. Niet alleen Zijn eigen tijd, maar ook het moment waarop Christus terugkomt vertoont eenzelfde beeld. Markus 13:30 *Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn*. 'Dit geslacht' is in de mond van Jezus een pejoratief, een negatieve aanduiding van de mensen die in die tijd leven.

### Noach, de prediker van de gerechtigheid.



### Wanneer de Heere Jezus het over 'Dit geslacht' heeft.

Mattheüs 11:16	Maar waarmee zal Ik <i>dit geslacht</i> vergelijken? Het is zoals de kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen:
Mattheüs 12:39	Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: <i>Een verdorven en overspelig geslacht</i> verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet.
Mattheüs 12:41	De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met <i>dit geslacht</i> en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!

Mattheüs 12:42	De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met <i>dit geslacht</i> en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!
Mattheüs 12:45	Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met <i>dit verdorven geslacht</i> zijn.
Mattheüs 17:17	Jezus antwoordde en zei: <i>O ongelovig en ontaard geslacht</i> , hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij.
Mattheüs 23:36	Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over <i>dit geslacht</i> .
Mattheüs 24:34	Voorwaar, Ik zeg u: <i>Dit geslacht</i> zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

### **De rechtvaardige wordt door God weggenomen uit een bedreigende situatie.**

Tegen het einde van Jesaja 56 begint een gedeelte waarin de HEERE Zijn volk, in het bijzonder de leiders heftige verwijten maakt. Daarvóór treffen we een buitengewoon bemoedigend gedeelte voor mensen uit het buitenland die zich bij de God van Israel en dus ook bij Israel en aansluiten. Het staat in schril contrast tot hetgeen de HEERE in eigen gelederen waarneemt: 'Leiders die in luiheid en (drank en) vraatzicht niet onderdoen voor straathonden.' Het kwaad neemt dermate grote vormen aan dat de rechtvaardige in het nauw komt. Niemand die oog voor hem heeft. Niemand die zich voor zo iemand lijkt te interesseren. Alleen de HEERE lijkt nog op het welzijn van de rechtvaardige gericht. Verschillenden van hen overlijden vroeg, te vroeg naar de mening van de omgeving. Men heeft daar allerlei gedachten over, ook minder verheven. Maar het is Gods gunst waardoor zij worden weggenomen, De omstandigheden zijn voor hen zeer benauwend en dreigend. Jesaja 57:1 *De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil.* God ergert zich aan het kwaad van de goddelozen. Hij komt met Zijn vonnis over deze mensen die zich van Hem hebben afgekeerd en velen meenemen in hun geloofsafval. De rechtvaardigen hebben hier zwaar onder te lijden. Meer dan eens wordt hun de ernst en hun toewijding aan God nagedragen. Voordat God ingrijpt met Zijn vonnis wil Hij de rechtvaardigen thuishalen. Hun leven is verre van vredig omdat ze onder allerlei spanningen leven; hun omgeving betwist hen het recht op een vrij leven. Wanneer de rechtvaardige is overleden heeft hij rust. Hij is ingegaan in de vrede van God. Op de begraafplaats vinden ze hun laatste rustplaats; Althans die mensen die in oprecht geloof en liefde voor God en de naaste hebben geleefd. Jesaja 57:2 *Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hun slaappleatsen, eenieder die in zijn oprechtheid wandelt.*



**De laatste rustplaats van de gelovige.**

### **De kinderen van de mensen die breken met het geloof en de kerk.**

Het is waar: De verhouding tussen de rechtvaardigen en de goddelozen is verre van goed. En als we het goed begrijpen is dat feitelijk van twee kanten. De rechtvaardige net zo goed als de onrechtvaardige. Psalm 139:21,22 *Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het.* Je mag het niet zeggen, maar de kinderen van mensen die met God gebroken hebben, hebben weinig positieve gedachten over de gelovigen. Ze drijven de spot met hen. God daagt die spotters uit. Hij klaagt hen aan. Het is de generatie die voortgekomen is uit waarzegsters en overspelers en hoeren; allemaal mensen die het niet zo nauw nemen met de geboden van God. Ze doen alles wat God verbiedt. Of het nu op het punt is van het geloof of van de manier van leven, die mensen houden totaal geen rekening met God, laat staan de generatie die uit hen voortkomt. Jesaja 57:3 *Maar u, kom naderbij, kinderen van een waarzegster, gebroed van een overspeler en van iemand die hoererij bedrijft!* Er staan NB drie manieren waarop deze mensen de rechtvaardigen en de HEERE bespotten. Als het positief zou zijn zou je zeggen dat ze werkelijk hun uiterste best doen. Maar het is niet positief. Het is hatelijk. Ze verlustigen zich in de vroege dood van de rechtvaardige. Ze trekken gekke bekken. Ze steken hun tong uit: 'Lekker puh.' Wanneer iemand jong overlijdt wordt dat altijd omgeven met een zweem van schuld. Maar dat is in de tijd waar Jesaja het over heeft niet het geval. Het is juist andersom. Niet de slechte, maar de goede mensen overlijden het eerst. 'Eigen schuld dikke bult', zeggen de goddelozen met een dikke grijns. Maar schuld, hoezo schuld? Bent ú zelf geen kinderen van overtreding, gebroed van bedrog? De HEERE tackelt de idee van schuld bij het vroege overlijden van rechtvaardige mensen. Het is in dit geval geen straf, maar juist gunstig dat God hen uit deze bedreigende omstandigheden thuis haalt. Over schuld gesproken. 'Wat u zegt, dat bent uzelf', zegt God. U bent zelf kinderen van bedrog en gebroed van overtreding. Jesaja 57:4 *Over wie verlustigt u zich, tegen wie spert u uw mond wijd open, steekt u uw tong uit? Bent ú geen kinderen van overtreding, gebroed van bedrog?*

# **B=SPOTTEN**

### **God vraagt Zich hardop af of de goddelozen Hem iets kunnen geven waar Hij blij mee is?**

Het is een cynische vraag waarop het antwoord bij voorbaat vaststaat. Wat is het geval? De mensen waar het over gaat houden er een heel andere godsdienst op na. De Ba'aldienst of de dienst van de god Moloch. Heel fout en in de Thora met naam en toenaam afgewezen door de Allerhoogste, maar dat interesseert hen allang niet meer. De Ba'al is een vruchtbaarheidsgod. Vaak wordt hij in één naam genoemd met de godin Astarte. De idee is dat het hebben van gemeenschap – op zo'n aan die god gewijde plaats – bijdraagt aan de vruchtbaarheid van het land en de stad, mens en dier. Zoiets hoef je de aanhangers van die god geen driekeer te zeggen. Men voldoet maar al te graag aan de zogenaamde 'eisen' van de Ba'aldienst. Of het kinderen zijn die uit zo'n eenmalig contact voortkomen is niet direct bekend, maar feit is dat met deze godsdiensten ook kinderooffers gegeven zijn. Aan al die zaken maken deze spotters zich schuldig: aan echtbreuk en het volgen van afgoden en het brengen van kinderooffers. Die afgoden huizen vaak op plaatsen waar bomen met een weelderig bladeren-dak boven op de heuvel schaduw geven. Toen het volk Israel het land Kanaän innam moesten ze al die plaatsen vernielen. Maar later zijn ze weer opgebouwd en staan ze model voor een

verwerpelijke manier van geloven en leven. Jesaja 57:5 *U die gloeit van lust bij de eiken, onder elke bladerrijke boom; u die de kinderen slacht in de beekdalen, onder in de kloven van de rotsen.* Blijkbaar gebruikte men grote gladde stenen uit de rivier als offerblok voor de goden. Dat kunnen we opmaken uit 2 Koningen 17:10 *Zij hadden gewijde stenen en gewijde palen voor zich opgericht, op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom.* Het waren de koningen Achaz en Manasse waar het op dit punt helemaal misging. Zelfs kinderoffers – die tot op dat moment vreemd waren aan Israel – werden door hen geïntroduceerd voor de god Moloch. Daar onder die grote boom werd offers gebracht, plengoffers en graanoffers om via de goden die op die plaats vereerd werden de vruchtbaarheid van land en volk en dier te vergroten. Althans dat was de gedachte. Maar God kon er niets mee. Hadden ze soms de bedoeling om God van Israel ter plezieren. Mogelijk is er de suggestie dat de offers ook zijn voor de God van Israel. Maar het tegendeel was het geval. God moet er niets van hebben. Het is afgodendienst. Jesaja 57:6 *Bij de gladde stenen van de dalen ligt uw deel, die, die zijn uw lot. Voor hen ook vergiet u een plengoffer, hun brengt u een graanoffer. Zou Ik Mij daarmee laten troosten?*



**Hoogte met boom in de buurt van Nazareth.**

### **Het bed en de offerdienst zijn sterk met elkaar verweven.**

Voor rechtvaardige mensen is dit zeer aanstootgevend, maar voor mensen die het niet zo nauw nemen, is het juist zeer aantrekkelijk. Mooier godsdienst krijg je niet – voor het gevoel van de goddeloze – dan een combinatie van seks en geloof. De heuvels en bergen hebben altijd hun bekoring gehad voor afgodendienaars. Jesaja 57:7 *Op een hoge en verheven berg spreidt u uw bed uit; ook daarheen klimt u op om een slachtoffer te brengen.* Ook Athene heeft zijn godenberg. Er is op de top van de heuvel en de berg voor het gevoel van de mensen een fysieke nabijheid tussen hemel en aarde. Altijd is de afgodendienst in die zin een surrogaat, een aftreksel van het ware geloof, want de God van Israel woont ook op een berg, de berg Sion. Op de een of andere manier wil men in Israel blijkbaar verborgen houden dat men de afgoden toegenege is. Men moet al bij deze mensen over de vloer komen wil men dat verband leggen. De Israëliet bevestigt het bewijs van zijn geloof buiten aan de deurpost. De Mezusa waarin de tekst uit Deuteronomium 6 *‘Hoor Israel de HEERE onze God de HEERE is één.’* De afgodendienaar houdt het allemaal achter de voordeur. Voor God is het stuitend dat deze mensen van Zijn volk het niet alleen houden met andere goden, maar ook met andere mannen en vrouwen. Het huwelijksverbond is vaak een metafoor voor het verbond van de HEERE met Zijn volk Israel, omdat het als verbond staat voor liefde en trouw. Om die reden is er bij afgodendienst ook vaak sprake van ‘hoererij’, in geestelijke zin dan. Men loopt andere goden achterna zoals een man achter andere vrouwen aanzit. God wil echter geen andere goden naast zich. Exodus 20. Opmerkelijk is dat deze afgodendienaars onderling blijkbaar een soort van verbintenis sluiten. Het lijkt er op, maar het is het allemaal net niet. Jesaja 57:8 *Achter de deur en de deurposten zet u uw gedenkteken neer. Want van Mij wendt u zich af, u ontbloot zich en klimt naar boven. U*



*slaat uw bed wijd open en met enkelen van hen sluit u voor u een verbintenis. U hebt hun bed lief, op elke plaats die u ziet.*

**In die tijd dankt men de overwinning en het succes altijd aan de een of andere god.**

Afgoden, dat is vaak iets van de andere volken. Het vervelende is dat men in die tijd zo sterk gelooft in God of de goden dat men de overwinning van een volk altijd aan hun goden toeschrijft. Wanneer een volk dus dominant wordt en de leiding pakt in het Midden Oosten kijkt men anders tegen hun goden aan. Wat vóór die tijd misschien niet opviel en behoorde tot de gebruiken van buitenlandse mensen, kan zomaar dichtbij komen wanneer die buitenlanders succesvol zijn of de overwinning boeken bij een oorlog. Het is bekend dat koning Achaz zich spoedde naar de koning van Assur toen die op zijn verzoek Damascus had ingenomen. Koning Achaz van Jeruzalem, uit de lijn van David wilde ook wel zo'n god als de koning van Assur had; want die gaf de overwinning. Hij liet een beeld van die god op het tempelplein in Jeruzalem oprichten en maakte ook een kopie van het altaar. Het is mogelijk dat God via Jesaja over de toekomst profeteert met dit beeld voor ogen. Jesaja 57:9 *U reist met olie naar de koning en u vermeedert uw welriekende zalven. U zendt uw gezanten ver weg en vernedert u tot de hel toe.* Het is natuurlijk vernederend voor de koning van Israel. Hij heeft zelf ook een God, JHWH de HEERE, maar hij wordt blijkbaar niet geholpen door zijn God of zijn God stelt niet veel voor. Het is waar dat Assur groot is in die dagen en overwinningen boekt, terwijl Juda klein is en afhankelijk. Het is allemaal zeer vernederend. De koning is misschien wel wanhopig. Maar de koning zelf waait dit weg. 'Hij is helemaal niet wanhopig, hij heeft een nieuwe god en doet nieuwe kracht op.' Zo zit dat. Achaz laat het altaar van de HEERE weghalen. Dat moet zogenaamd voor onderhoud een tijdje het veld ruimen. Jesaja 57:10 *Door uw grote reis bent u afgemat, maar u zegt niet: Er is geen hoop meer. U hebt nieuwe levenskracht gevonden, daarom bent u niet verzwakt.* Wie die geschiedenis een beetje kent weet dat dit behoorlijk kwetsend is geweest voor de HEERE. God had Zijn hulp aangeboden aan koning Achaz via de profeet Jesaja. Achaz werd namelijk lastig gevallen door de koning van Damascus en de koning van Noord Israel. Maar de koning was niet van Gods hulp gediend. Die had andere plannen. Het leek hem veel slimmer om zelf de hulp in de roepen van de koning van Assur. De gevolgen waren groot in politiek, maar ook in geestelijk opzicht. Achaz werd afhankelijk van de koning van Assur – hij werd vazal van Assur – en hij was overgegaan op een ander geloof. In plaats van of naast het geloof in de HEERE God vereerde hij nu ook de god Ashur.



**Ashur ,de god van Assur.**

**De tijd van Jesaja staat symbool voor de tijd waarin God met verlossing komt.**

Er zijn in Jesaja 57 inderdaad nogal wat elementen die doen denken aan de tijd waarin de koningen Manasse en Achaz aan de macht waren. Gedoeld wordt op de afgodendienst die welig tierde in die tijd en de kinderoffers waarmee die gepaard ging. Niet alleen was de relatie met God ver te zoeken, maar zo iets wordt ook zichtbaar in de intermenselijke relaties. Wanneer de trouw

en de liefde niet langer gevonden wordt in het verbond van God met Zijn volk, wordt dat zichtbaar in de seksuele moraal van die tijd. Echtbreuk en wisselende relaties is aan de orde van de dag. Wanneer we onze tijd daarmee vergelijk zijn er natuurlijk verschillen, maar de overeenkomsten liegen er niet om. Wij leven in de tijd van geloofsafval. Veel mensen verlaten de kerk en breken met het christelijke geloof en de manier van leven die daarbij hoort. We zien dit terug op het politieke vlak waar de wetgeving op allerlei gebied is gewijzigd. Zo wordt drugsgebruik onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Verder is prostitutie en het maken en vertonen van porno gelegaliseerd. Wat leven en dood betreft is de veranderde wetgeving aan het begin en het einde van het leven sterk veranderd met de mogelijkheden voor het legaal actief beëindigen van het leven. Wat abortus betreft heeft ons land zelfs een bijzonder ruime marge met 24 weken. Er worden alleen al in Nederland jaarlijks meer dan 30.000 kinderen geaborteerd. Dit is in zekere zin te vergelijken met de kinderoffers van Israel. Het zal niemand verbazen dat de seksuele moraal zich in onze tijd vrij gezongen heeft van God en kerk en christelijke moraal. Het percentage echtscheidingen ligt op 1 op 2. De afgod vandaag is de mammon oftewel het geld.



Kerkverlating.

### **God gaat de gerechtigheid van de koning openbaar maken.**

God is geërgerd over deze gang van zaken. Koning Achaz was inderdaad bang geweest. Hij had daarover niet met God gesproken. Hij riep Gods hulp niet in. Hij deed net alsof er niets aan de hand was. God vraagt Zich af of het misschien aan Hem ligt. Had Hij meer moeten praten met de koningen van Juda. Had Hij hen eerder moeten laten merken hoe ze ervoor stonden? Jesaja 57:11 *Maar voor wie bent u beducht of bevreesd geweest? U hebt immers gelogen en hebt aan Mij niet gedacht, Ik ben u niet ter harte gegaan. Is het niet omdat Ik heb gezwegen, en dat van oude tijden af, dat u Mij niet vreest?* God is geduldig. Dat heeft grote voordelen. Het kan zijn dat Gods geduld wordt beloond. Dat gebeurt wanneer mensen zich in gebed tot Hem richten. Het komt voor dat mensen na een tijd van verslapping zich weer meer richten op God. Geen bericht kan een goed bericht zijn. Maar het kan ook dat de mensen God vergeten. Maar goed ze hebben wel de kans gehad. Het bleek niet aan hen besteed. Wanneer de mensen achterbaks worden en zaken voor God verborgen houden wordt het volgens de HEERE tijd om op te treden. God gaat in dit geval 'de gerechtigheid van de koning bekend maken'. Het ziet er niet zo goed uit voor de koning. Want hij kan niet bogen op rechtvaardige daden. Die daden betreffen de relatie met God en met de medemensen. De relatie met God is sowieso slecht. Hij zondigt tegen het eerste en het tweede gebod. Hij houdt er andere goden op na en maakt beelden van die goden. Wanneer het zover is gekomen met een koning dan moet men het hart vasthouden over de rest van de geboden. Het ziet er niet goed uit. Jesaja 57:12 *Ik zal uw gerechtigheid bekendmaken, en uw daden: ze zullen u niets baten.* We horen nu ook van de reden waarom mensen afhaken bij de kerk en het geloof. Wat speelt er dan? Men houdt zich niet langer aan de geboden. Dat heeft een vervreemdend effect. Het gevolg is namelijk dat het contact met God verslechtert. Men bidt ook niet meer. Feitelijk is men bezig met andere zaken en verwacht de oplossing van bepaalde problemen niet langer van God. Men zoekt het elders. God wenst die

mensen veel sterkte. Het zal ze niet baten. Wie breekt met God door een manier van leven die niet bij het geloof past, komt in de problemen die op een gegeven moment niet meer op te lossen zijn. Natuurlijk gaan die mensen op een gegeven moment weer om God roepen. Je kunt nooit weten waar het goed voor is. Maar God geeft niet thuis. Laten de goden of de mensen waar die persoon zijn heil zocht hem maar helpen. God zegt dat wel, maar iedereen beseft dat het er niet goed uitziet voor die persoon. Er is niemand die komt helpen. De wind blaast alle hulp omver. Heel anders vergaat het de mensen die rekening houden met God in heel hun doen en laten. Gelovige mensen die op God een beroep doen zullen ze de aarde beërven, ja zelfs de heilige berg waar God woont. Jesaja 57:13 *Wanneer u roept, laten zij u dan redden die door u verzameld zijn. Maar de wind zal hen allemaal wegvoeren, een zucht zal hen wegnemen. Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen en Mijn heilige berg in bezit nemen.* Uiteindelijk is dit het rijkste bezit dat een mens kan beërven; het Koninkrijk van God. Een mens komt tot zijn bestemming wanneer hij verkeert in het land en de plaats waar God woont.

### **Heel anders vergaat het de mensen die rekening houden met God in heel hun doen en laten.**



De generatie die God voor Zich ziet – in de tijd waarin de verlossing daagt – ziet er niet goed uit. Hierboven is een redelijk realistische beeld geschapen van de mensen die dan leven, althans van de meerderheid. Het sleutelwoord is misschien wel ‘hoereren’. Ze houden er andere goden op na en leiden een leven waarin ze het op het gebied van huwelijksrouw niet zo nauw nemen. De kinderoffers zijn helemaal not-done. Allerlei zaken in Jesaja 55 tot 61 doen bewust of onbewust denken aan de periode waarin de Heere Jezus in Israel optrad. God spreekt er zijn oordeel over uit, maar heeft ook oog voor kwetsbare mensen.

### **Allerlei zaken in Jesaja 55 tot 61 die doen denken aan de tijd waarin de Heere in Israel optrad.**

Jesaja 55:1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.	Johannes 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
Jesaja 57:3 Maar u, kom naderbij, kinderen van een waarzegster, gebroed van een overspeler en van iemand die hoererij bedrijft!	Mattheüs 12:39 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken.
Jesaja 57:14 Men zal zeggen: Verhoog de weg, verhoog de weg, bereid de weg, neem elk struikelblok voor Mijn volk van de weg!	Lukas 3:4,5 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. Elk dal zal gevuld



	worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen;
Jesaja 57:18 Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurenden.	Mattheüs 5:4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Jesaja 57:19 Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen.	Efeze 2:17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.
Jesaja 58:7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?	Mattheüs 25:35,36 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
Jesaja 59:20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE.	Romeinen 11:26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
Jesaja 61:1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;	Lukas 4:17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (..) Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.



**God wil alle obstakels wegnemen die tussen Hem en de mensen instaan.**

Alleen zo kan de weg tot God geopend worden. Het betekent dat men niet alleen tot God moet roepen om hulp, maar zelf actief stappen moet zetten op de weg van een nieuwe levenswandel, een die overeenkomt met God bedoeling en wil. Zoals Johannes de Doper de heuvels aftopte en de dalen

dichtgooide om een rechte weg te maken voor Christus, zo wordt van ieder mens gevraagd zijn leven in te stellen op de ontmoeting met de Heere. De Heere is niet gekomen om zonden goed te praten. Ook ziet Hij niets door de vingers. Hij is gekomen om met Zijn bloed de zonden te bedekken en een nieuw, rechtvaardig leven mogelijk te maken door Zijn Heilige Geest. Jesaja 57:14 *Men zal zeggen: Verhoog de weg, verhoog de weg, bereid de weg, neem elk struikelblok voor Mijn volk van de weg!* Er gaapt een grote kloof tussen de hoge heilige God en de mens. Die kloof is overbrugbaar, maar niet van de kant van de mens. Ook al vraagt God van ons om persoonlijk onze voeten op de weg van het recht te zetten, dan nog zullen wij ons niet de weg tot Gods hart kunnen banen. Maar God komt ons door de Heere Jezus tegemoet. Hij slaat – door Zijn verzoenend lijden en sterven en Zijn opstanding uit de dood – een brug tussen de hoge God en de nederige mens. Het is in dit verband niet onbelangrijk dat een mens nederig van hart is. Het is een goed teken wanneer we onze plaats kennen ten opzichte van de Allerhoogste God. Wij waren vijand. God kan ons tot vriend maken. Romeinen 5:10 Wij waren zondig. God kan ons rechtvaardig maken. Wij waren dood, God kan ons levend maken. Jesaja 57:15 *Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelden en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.*



#### **Goddeloosheid heeft een einde. De vrede van God is eeuwig.**

Iemand zal zich afvragen hoe het zit met Gods toorn over de zonde en de goddeloosheid van Zijn volk. God kan hier niet mee aan de gang blijven. Op zich is Gods toorn een heilzaam middel om mensen op andere gedachten te brengen. Wanneer iemand voorvoelt wat de uiteindelijke consequentie van zijn manier van leven is, dan zal hij of zij zich wellicht afvragen of het niet verstandig is om in te binden en een leven te gaan leiden waar God van harte achter kan staan. Dat is voor iedereen beter, voor God, maar zeker ook voor de mens zelf. Al Gods geboden zijn goed en er gaat een zegenende werking van uit voor de persoon zelf en zijn omgeving. Psalm 19. Op een gegeven moment houdt het echter op. God kan hier niet altijd maar mee doorgaan. Het werkt voor een tijd, maar daarna moet er een beslissing vallen ten goede of ten kwade. Jesaja 57:16 *Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en Ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Want de geest zou van voor Mijn aangezicht bezwijken, de zielen die Ik gemaakt heb.* Het vervelende is dat de mens altijd uit is op winstbejag. 'Wat zit er voor mij in?', is vaak de bewuste of onbewuste vraag. De mensen kunnen niet goed inschatten wat werkelijk waardevol is. God heeft vaak te maken met mensen die achter succes en achter geld aanzitten. Ze willen altijd meer. God is daar zeer boos over, maar bij de meeste mensen heeft dat niet of nauwelijks effect. Althans niet in positieve zin. Ze worden eerder nog harder en onverzettelijker tegenover het geloof en God. Op een gegeven moment is God er klaar mee. Jesaja 57:17 *Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag, Ik sloeg het volk, Ik verborg Mij en was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart.* Is er dan geen enkel effect. Jawel, maar bij de meeste mensen is het effect nihil.

Toch zijn er mensen voor wie het heilzaam uitpakt. Dat zijn de 'treurenden'. Het zijn de mensen die verdriet hebben. Verdriet om hun leven. Verdriet om hun zonden. Verdriet om het onrecht. Verdriet omdat de wereld zo beroerd in elkaar zit. Bij die mensen heeft God toegang. Hij heeft hun wegen gezien. Hij gaat zo iemand genezen, hem leiden en troosten. Het zijn de mensen die openstaan voor een ander leven. De tranen hebben hun ogen schoongespoeld zodat ze de werkelijkheid zien. Jesaja 57:18 *Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurenden.* Voor de treurenden heeft God vrede in gedachten. Vrede is de vrucht van gerechtigheid. De vrede die God geeft, brengt mensen tot rust. Dat geeft vertrouwen. Er is iemand op de wereld die zorgt. God schenkt gerechtigheid. Het leert de gelovige zijn bestaan in Gods hand te leggen en te vertrouwen dat het goed komt. God zal er ook op toezien dat wij zeggen: 'Eindelijk gerechtigheid!' Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht. Op die manier wordt zo iemand getroost. Hij of zij komt anders in het leven te staan. Meer blijdschap en meer zekerheid, meer vertrouwen. Het geldt voor de mensen dichtbij en veraf. Hoe we dit merken? Uit het lofgezing en het danklied. Wanneer een mens komt tot het loven en danken van God, dan is zijn leven tot zijn bestemming gekomen. Wanneer zijn hart een stem krijgt en God wordt geëerd en gedankt boven al het andere. Wanneer we letten op Paulus die dit vers aanhaalt in de Efeziërsbrief begrijpen we dat hij moet denken aan Joden en niet-Joden. Jesaja 57:19 *Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen.*



### **De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.**

Er gebeurt nu iets wat niet iedereen zal kunnen waarderen. God laat nogmaals merken dat de toekomst van de goddeloze er niet goed uitziet. Stiekem kunnen mensen – als God Zich vriendelijk uitlaat – denken dat het allemaal wel meevalt. God had Zich namelijk van vers 3 tot vers 13 buitengewoon kritisch uitgelaten over de overspelige types, afgodendienaars en mensen die hun kinderen offeren. Maar de lucht klaarde op toen de HEERE het over 'de treurenden' had. Voor die mensen had God een vriendelijke woord over. Dat is zeker het geval, maar men moet zich niet vergissen. Het feit dat God vriendelijk is voor de kwetsbare mensen betekent niet dat Hij de zonden van anderen door de vingers ziet en dat het met de goddelozen ook wel goed komt. Dat komt het dus niet. Goddeloze mensen zijn onrustige types. Ze doen denken aan de hoge golven van de zee die aan de oppervlakte schepen in problemen brengen en onder water modder en slijk opwoelen. Jesaja 57:20 *Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op.* In het boek Jesaja kwam dit al eerder naar voren. Jesaja 48:22 *Goddeloze mensen hebben geen vrede. Dat komt natuurlijk omdat hen de gerechtigheid ontbreekt. Daar valt wel aan te komen, maar ze hebben er geen behoefte aan. Hoewel ze onrustig zijn, weigeren ze elk aanbod dat hen naar de vrede zou kunnen leiden. In die zin hebben ze hun lot aan zichzelf te wijten. Jesaja is zeer beslist op dit punt. Jesaja 57:21 *De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.**